

Μηνύματα συμπάθειας του Οικουμενικού Πατριάρχη προς τον Μητροπολίτη Σύμης και τον Δήμαρχο Σύμης (Παναγιώτατος Οικουμενικός Πατριάρχης Κωνσταντινούπολεως και Νέας Ρώμης κ.κ. Βαρθολομαίος)

/ [Πεμπτουσία](#)



Την συμπαράσταση του στους πληγέντες από τις καταστροφικές πλημμύρες στη Σύμη εξέφρασε με Πατριαρχικά Γράμματα προς τον Μητροπολίτη Σύμης Χρυσόστομο και τον Δήμαρχο της νήσου, κ. Ελευθέριο Παπακαλοδούκα, ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, ο οποίος, από την πρώτη στιγμή που εκδηλώθηκαν τα ακραία φαινόμενα, ενημερώνεται διαρκώς για τις εξελίξεις και τις προσπάθειες όλων των αρμοδίων φορέων για την αποκατάσταση των ζημιών και προσεύχεται για την ανακούφιση των πληγέντων.



«Πληροφορηθέντες μετά λύπης πολλής τας ως εκ της σφοδράς βροχοπτώσεως επισυμβάσας καταστροφάς και ζημίας εις την νήσον Σύμην και έδραν της Επαρχίας υμών σπεύδομεν διά της παρούσης ίνα συμπαρασταθώμενη ηθικώς προς την υμετέραν λίαν αγαπητήν Ιερότητα και, μέσω αυτής, προς τον ευαγή κλήρον και τον φιλότιμον και φιλόχριστον λαόν, και εκφράσωμεν, τόσον από μέρους της Μητρός Εκκλησίας, όσον και ημών προσωπικώς, την συμπάθειαν και το στοργικόν ενδιαφέρον ημών», σημειώνει ο Οικουμενικός Πατριάρχης, ενώ σε άλλο σημείο της επιστολής τονίζει: «Όθεν, από του Φαναρίου, του φάρου θέσιν επέχοντος εις τας πνευματικάς κακοκαιρίας και ταραχάς, εκφράζομεν προς υμάς πάντας το αμέριστον ειλικρινές ενδιαφέρον και την συμπάθειαν ημών, επιδαψιλεύοντες προς το υμέτερον πνευματικόν ποίμνιον του Χριστού την Πατριαρχικήν ημών ευχήν και ευλογίαν, ίνα τάχιστα αντιμετωπισθούν αι συνέπειαι των φαινομένων και επανέλθη η γαλήνη και η ηρεμία εις τα καθαρά και ολογάλανα νερά της νήσου του προσφάτως εορτάσαντος Πανορμίτου και των πέριξ πεφιλημένων νήσων».

Στην επιστολή του προς τον Δήμαρχο Σύμης ο Οικουμενικός Πατριάρχης εκφράζει τη θλίψη του για τις τραγικές συνέπειες από τα καταστρεπτικά καιρικά φαινόμενα στη ζωή της τοπικής κοινωνίας.

«Κινούμενοι, όθεν, εκ πατρικού ενδιαφέροντος διά τον υμέτερον Δήμον, ο οποίος αποτελεί υπερήφανον και ηρωϊκόν τμήμα του Οικουμενικού Πατριαρχείου, εκφράζομεν την ηθικήν ημών συμπαράστασιν και την στοργήν της Μητρός Εκκλησίας, προσευχόμενοι υπέρ ταχείας αποκαταστάσεως των υλικών και φυσικών φθορών, προς εξισορρόπησιν της διαταραχθείσης ζωής εις το υμέτερον γεωγραφικόν διαμέρισμα της ελληνικής επικρατείας. Διά τούτο, συμπάσχοντες και συναλγούντες εκ της Βασιλευούσης των Πόλεων, διαπέμπομεν προς υμάς μήνυμα ενισχύσεως, παραμυθίας και επιστηριγμού, κατά τας κρισίμους αυτάς στιγμάς της δοκιμασίας, γνωρίζοντες υμίν ότι η ευχή και η ευλογία του Πατριάρχου του Γένους είναι πάντοτε μαζί σας».

Ακολουθούν τα Πατριαρχικά Γράμματα προς τον Μητροπολίτη Σύμης και τον Δήμαρχο Σύμης:

A. Ίερώτατε Μητροπολίτα Σύμης, ύπερτιμε καί ἔξαρχε Νοτίου Αίγαίου Πελάγους, ἐν Ἀγίῳ Πνεύματι ἀγαπητέ ἀδελφέ καί συλλειτουργέ τῆς ἡμῶν Μετριότητος κύριε Χρυσόστομε, χάρις εἴη τῇ ύμετέρᾳ Ίερότητι καί εἰρήνη παρά Θεοῦ.

Πληροφορηθέντες μετά λύπης πολλής τάς ώς ἐκ τῆς σφοδρᾶς βροχοπτώ-σεως ἐπισυμβάσας καταστροφάς καί ζημίας εἰς τήν νήσον Σύμην καί ἔδραν τῆς Επαρχίας ύμῶν σπεύδομεν διά τῆς παρούσης ίνα συμπαρασταθώμενη ήθικώς πρός τήν ύμετέραν λίαν ἀγαπητήν Ίερότητα καί μέσω αὐτῆς πρός τόν εύαγη κλήρον καί τόν φιλότιμον καί φιλόχριστον λαόν καί ἔκφράσωμεν τόσον ἀπό μέρους τῆς

Μητρός Ἔκκλησίας ὅσον καί ἡμῶν προσωπικῶς τήν συμπάθειαν καί τό στοργικόν ἐνδιαφέρον ἡμῶν.

Πᾶσα τοιαύτη δυσάρεστος ἔξέλιξις εἰς τήν καθημερινότητα τοῦ κόσμου ἀποκαλύπτει τάς τραγικάς διαστάσεις τοῦ οἰκολογικοῦ, λεγομένου, προβλήματος εἰς τό ὄποιον αἰσθανόμεθα μεγάλην τήν εὐθύνην τοῦ ἀνθρωπίνου παράγοντος. Ὄταν αὐτά τά γεγονότα μάλιστα πλήττουν τάς ὑπό τό μαρτυρικόν ἡμέτερον ὥμοφορον Ἐπαρχίας καί περιοχάς αἰσθανόμεθα τήν εὐθύνην ἡμῶν μείζονα, ὥστε νά δράμωμεν καί προσευχητικῶς νά σταθῶμεν παρ' ὑμῖν, δεόμενοι τοῦ Δημιουργοῦ καί Προνοητοῦ Θεοῦ ὅπως ἀποτρέψῃ εἰς τό ἔξῆς φαινόμενα τοιαύτης καί τοσαύτης ἐντάσεως διά νά μή πληγῇ, ὑπέρ ὅ δύναται, ὁ ἡδη δοκιμαζόμενος λαός.

Ὥθεν ἀπό τοῦ Φαναρίου, τοῦ φάρου θέσιν ἐπέχοντος εἰς τάς πνευματικάς κακοκαιρίας καί ταραχάς, ἐκφράζομεν πρός ὑμᾶς πάντας τό ἀμέριστον εἰλικρινές ἐνδιαφέρον καί τήν συμπάθειαν ἡμῶν, ἐπιδαψιλεύοντες πρός τό ὑμέτερον πνευματικόν ποίμνιον τοῦ Χριστοῦ τήν Πατριαρχικήν ἡμῶν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἵνα ὡς τάχιστα ἀντιμετωπισθοῦν αἱ συνέπειαι τῶν φαινομένων καί ἐπανέλθῃ ἡ γαλήνη καί ἡ ἡρεμία εἰς τά καθαρά καί ὀλογάλανα νερά τῆς νήσου τοῦ προσφάτως ἔορτάσαντος Πανορμίτου καί τῶν πέριξ πεφιλημένων νήσων.

,βιζ' Νοεμβρίου ις'

Β. Τῷ Ἐντιμοτάτῳ κυρίῳ Ἐλευθερίῳ Παπακαλοδούκᾳ, Δημάρχῳ Σύμης, τέκνῳ τῆς ἡμῶν Μετριότητος ἐν Κυρίῳ ἀγαπητῷ, χάριν καί εἰρήνην παρά Θεοῦ.

Ἐπληροφορήθημεν μετά δυσαρέστου ἐκπλήξεως περί τῆς ἐπισυμβάσης καταστροφῆς καί τῶν ζημιῶν ἐν τῇ Αίγαιοπελαγίτιδι νήσω ὑμῶν καί ἐθλίβημεν, κατ' ἄνθρωπον, πολύ, ὅτι ἔξ αὐτῶν ἡ φύσις καί ὁ διαχειριστής αὐτῆς ἀνθρωπος ἐπλήγησαν μεγάλως μέ τραγικάς ἐπιπτώσεις εἰς τήν ζωήν τῆς τοπικῆς κοινωνίας.

Κινούμενοι, ὅθεν, ἐκ πατρικοῦ ἐνδιαφέροντος διά τόν ὑμέτερον Δῆμον, ὁ ὄποιος ἀποτελεῖ ὑπερήφανον καί ἡρωϊκόν τμῆμα τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, ἐκφράζομεν τήν ἡθικήν ἡμῶν συμπαράστασιν καί τήν στοργήν τῆς Μητρός Ἔκκλησίας, προσευχόμενοι ὑπέρ ταχείας ἀποκαταστάσεως τῶν ὄλικῶν καί φυσικῶν φθορῶν πρός ἔξισορρόπησιν τῆς διαταραχθείσης ζωῆς εἰς τό ὑμέτερον γεωγραφικόν διαμέρισμα τῆς ἑλληνικῆς ἐπικρατείας.

Διά τοῦτο συμπάσχοντες καί συναλγοῦντες ἐκ τῆς Βασιλευούσης τῶν Πόλεων διαπέμπομεν πρός ὑμᾶς μήνυμα ἐνισχύσεως, παραμυθίας καί ἐπιστηριγμοῦ, κατά τάς κρισίμους αὐτάς στιγμάς τῆς δοκιμασίας, γνωρίζοντες ὑμῖν ὅτι ἡ εὐχή καί ἡ εὐλογία τοῦ Πατριάρχου τοῦ Γένους εἶναι πάντοτε μαζί σας.

Ἡ δέ Χάρις καί τό ἄπειρον ἔλεος τοῦ Δημιουργοῦ τῶν ἀπάντων Τριαδικοῦ Θεοῦ ἡμῶν εἴησαν φυλακτήριον καί ἐπιστηριγμός τοῦ πληγέντος Συμιακοῦ λαοῦ καί

όρμητήριον ἀσφαλές ἐκ πάσης τοῦ πειρασμοῦ ἐπιβουλῆς.

,βιζ' Νοεμβρίου ις'