

22 Νοεμβρίου 2017

Βεροίας: «Η Παναγία είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τις Ένοπλες Δυνάμεις»

/ [Επιστήμες, Τέχνες & Πολιτισμός](#)

Image not found or type unknown



Την Δευτέρα 20 Νοεμβρίου το απόγευμα στον Χώρο Τεχνών του Δήμου Βεροίας πραγματοποιήθηκε από την 1η Μεραρχία Πεζικού επετειακή εκδήλωση αφιερωμένη στις Ένοπλες Δυνάμεις της πατρίδας μας με αφορμή την Ημέρα των Ενόπλων Δυνάμεων.

Αρχικά χαιρετισμό απηύθυνε ο Διοικητής της Μεραρχίας και στην συνέχεια ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων μετέφερε το μήνυμα της Εκκλησίας, για την 21 Νοεμβρίου.

Στο πρώτο μέρος της εκδήλωσης εκφωνήθηκε επετειακή ομιλία της 1 Μεραρχίας Πεζικού, ενώ ακολούθησε μουσικό πρόγραμμα από την Χορωδία του Πολιτιστικού Συλλόγου Βεργίνας «ΑΙΓΕΣ» υπό την Διεύθυνση της κ. Ελένης Αναγνώστου και από την Φιλαρμονική Ορχήστρα του Δήμου Βεροίας υπό την διεύθυνση του κ.

Χρυσοβαλάντη Κυριακίδη καθώς και προβολή οπτικοακουστικού υλικού.

Στο δεύτερο μέρος της εκδήλωσης έγιναν ομιλίες από τον Επίκουρο Καθηγητή Διεθνούς Δικαίου Νομικής Σχολής Α.Π.Θ. κ. Σαρηγιαννίδη Μιλτιάδη με θέμα «Ο ρόλος των ενόπλων δυνάμεων στη σύγχρονη κοινωνία καθώς και από τον κ. Στάικο Αθανάσιο με θέμα «Εξιστόρηση επιχειρήσεων ΕΛΔΥΚ 1974» ενώ ακολούθησε η



ο Μικρασιατών Ν.







[ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ:](#)

Ο χαιρετισμός του Σεβασμιωτάτου στην εκδήλωση :

Σήμερα, ημέρα κατά την οποία ο ὀρθόδοξος κόσμος ἐορτάζει τὰ Εἰσό-δια τῆς Θεοτόκου, οἱ Ἕνοπλες δυνάμεις τῆς πατρίδος μας ἐορτά-ζουν καί τιμοῦν τὴν προστάτιδά τους, τὴν ὑπέρμαχο στρατηγὸ τους, αὐτὴν πού στή μακρόχρονη καί περιπετειώδη ἱστορική διαδρο-μὴ τοῦ ἔθνους μας ὑπῆρξε ἡ κρα-ταιὰ σκέπη καί ἡ ἰσχυρὴ προστα-σία του.

Καί δέν θά ἦταν δυνατόν οἱ Ἕνο-πλες δυνάμεις τῆς πατρίδος μας, ἐκτός ἀπὸ τοὺς ἰδιαιτέρους προ-στά-τες ἁγίους πού ἔχει τό κάθε Σῶμα, νά μὴν ἔχουν ὡς προστά-τιδα τὴν Ὑπεραγία Θεοτόκο, τό ὄνομα τῆς ὁποίας ὅλοι οἱ Ἕλληνες φέρνουμε στὰ χεῖλη μας σέ κάθε ἀνάγκη, σέ κάθε δυσκολία, σέ κά-θε κρίσιμη στιγμή τῆς ζωῆς μας, προσωπική ἢ συλλογική, καί ἐπικαλούμεθα τὴ βοήθειά της.

Καί δέν θά ἦταν δυνατόν οἱ Ἕνο-πλες δυνάμεις τῆς πατρίδος μας νά μὴν τιμοῦν ὡς προστάτιδα τὴν Ὑπεραγία Θεοτόκο, οἱ θαυμαστές ἐπεμβάσεις τῆς ὁποίας τόσο στοὺς ἀμυντικούς ὅσο καί στοὺς ἀπελευ-θε-ρωτικούς ἀγῶνες τοῦ Γένους μας εἶναι ἀναρίθμητες καί συγκι-νη-τικές.

Δέν εἶναι τυχαῖο ὅτι ποιητές καί ὕμνογράφοι αὐτὴν ἱκετεύουν γιὰ νά φυλάξει τὴν πόλη καί τὸν λαό της, γιὰ νά ἐνισχύσει καί νά κρα-ται-ώσει ὅσους ἀγωνίζονται γιὰ τὴν ἀποτροπὴ τῶν ἐχθρῶν, γιὰ νά χα-ρίσει τὴ νίκη ἐναντίον ἐκείνων πού δέν σέ-βονται τὴν ἱερὴ μορφή της καί δέν ὑπολογίζουν τὴν ἀκα-ταίσχυνη προστασία

πού προσ-φέ-ρει σέ ἐκεί-νους πού τήν τιμοῦν καί τήν ἐμπιστεύονται.

Δέν εἶναι τυχαῖο ὅτι ρήτορες καί ἐγκωμιαστές τῆς ἀναγράφουν τά νικητήρια γιά τίς ἐπιτυχίες καί τούς θριάμβους πού χάρισε στόν φιλόχριστο στρατό μας, συντρι-βο-ντας τίς φάλαγγες τῶν ἀντιπάλων τους πού ἐπιβουλεύοντο τήν πα-τρῶα γῆ.

Δέν εἶναι τυχαῖο ὅτι ὄχι μόνο οἱ Βυζαντινοί ἀπεικόνισαν τήν ἱερή μορφή της ὡς «νικοποιοῦ» καί λι-τά-νευαν τή θαυματουργή εἰκόνα της μαζί μέ τήν τιμία ζώνη καί τήν τιμία ἐσθῆτα της κάθε φορά πού οἱ ἐχθροί τῆς αὐτοκρατορίας ἔφθα-ναν στά τείχη τῆς βασιλεύουσας καί τήν ἀπειλοῦσαν, ἀλλά καί οἱ στρατιῶτες μας στούς νεώτερους ἀγῶνες τοῦ ἔθνους μας τή δική της εἰκόνα ἔφεραν πάντα φυλαγ-μένη στό στήθος τους, εἰκόνα πού σύμφωνα μέ τίς μαρτυρίες πολ-λῶν τούς προστάτευσε ἀπό τίς σφαῖρες τῶν ὄπλων καί τούς ἔσω-σε.

Δέν εἶναι ἀκόμη τυχαῖο ὅτι καί αὐτοί οἱ ἐχθροί τοῦ ἔθνους μας ἀναγνωρίζουν στό σεπτό πρόσωπο τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου τήν προ-στάτιδα τοῦ στρατοῦ μας, καθώς ἀρκετές φορές ἔχουν ὁμολογήσει καί οἱ ἴδιοι ὅτι τήν ἔβλεπαν νά τόν σκέπει προστατευτικά, καί ἀντίθε-τα πάλι ἄλλοτε ἀποδεί-κνυαν αὐτή τήν πεποίθησή τους μέ τή μανία τους νά καταστρέψουν, τρυπώ-ντας μέ τά ξίφη τους, τίς ἱερές της εἰκόνες.

Ἄρρηκτα, λοιπόν, συνδεδεμένη ἡ Παναγία μας μέ τίς Ἐνοπλες δυ-νά-μεις σέ κάθε ἐποχή, στό παρελ-θόν καί στό παρόν, καί ὀφειλό-με-νη εἶναι ἡ τιμή στή στοργική Μη-τέ-ρα, τήν ὑπέρμαχο στρατηγό, τό τεῖχος τό ἄρρηκτο, τήν κραταιά προστασία τοῦ στρατοῦ καί τοῦ Ἐθνους μας.

Ὄφειλόμενη ὅμως εἶναι καί ἡ τιμή ὄλων μας πρός τίς Ἐνοπλες δυνάμεις μας, πού ὑπό τήν σκέπη τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, ἀγωνί-ζο-νται πάντοτε, σέ καιρό πολέμου ἀλλά καί σέ καιρό εἰρήνης, γιά νά διαφυλάξουν τήν ποτισμένη ἀπό τά αἵματα τῶν ἡρώων καί τῶν ἀγίων ἑλληνική γῆ ἐλεύθερη καί ἀνεξάρτητη καί γιά νά προσφέ-ρουν στόν λαό μας αἴσθημα ἀσφα-λείας καί βεβαιότητος, ὥστε νά μπορούμε νά συνεχίζουμε ἀπερί-σπα-στοι ὡς ἄτομα καί ὡς ἔθνος τά ἔργα τῆς εἰρήνης, τῆς προόδου καί τοῦ πολιτισμοῦ, αὐτά πού μᾶς κάνουν, ἄν καί ἀριθμητικά εἴμα-στε λίγοι, νά ἔχουμε ἕνα εὐδιά-κρι-το στίγμα στόν χάρτη τῆς παγκό-σμιας ἱστορίας καί νά ἀπολαμ-βά-νουμε τήν τιμή καί τόν σεβασμό ἀκόμη καί τῶν ἰσχυρῶν τῆς γῆς.

Μέ τήν εὐκαιρία, λοιπόν, τῆς ση-μερινῆς διπλῆς ἑορτῆς, τῆς ἑορτῆς τῶν Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου καί τῶν Ἐνόπλων δυνάμεων τῆς πα-τρίδος μας, ἐκφράζουμε τήν εὐ-γνω-μοσύνη μας πρός τήν προστά-τιδά τους, τήν Ὑπεραγία Θεοτόκο, καί

εύχόμεθα νά εἶναι καί νά πα-ρα-μένει πάντοτε προστάτις καί βοη-θός τους σέ ὅλους τούς ἀγῶνες τους καί νά τίς κατευθύνει στό ἀγαθό.

Πηγή: romfea.gr