

24 Νοεμβρίου 2017

Η Παναγία είναι πάντα μαζί μας, μας βλέπει, μας προσέχει, μας συμπαρίσταται (Η Αγία Ζώνη της Παναγίας στο Αγρίνιο)

[/ Θαύματα και θαυμαστά γεγονότα](#) / [Οδοιπορικά - Προσκυνήματα](#) / [Ορθόδοξη πίστη](#)



Έν Ίερῃ Πόλει Μεσολογγίου, τῆ 22α Νοεμβρίου 2017

Μητροπολίτης Αιτωλίας και Ακαρνανίας Κοσμάς:

«Μην επηρεάζεσθε από οργανωμένες πολεμικές
κατά της Θεότητας του Χριστού»

Η υποδοχή της Αγίας Ζώνης της Παναγίας στο Αγρίνιο.

ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΥΠΟΥ

Με κάθε μεγαλοπρέπεια και τις προβλεπόμενες τιμές η πόλη του Αγρινίου υποδέχθηκε, το απόγευμα της Τετάρτης 22 Νοεμβρίου 2017, την χαριτόβρυτη και θαυματουργό Τιμία Ζώνη της Υπεραγίας Θεοτόκου, η οποία φυλάσσεται στην Ιερά Μεγίστη Μονή Βατοπαιδίου του Αγίου Όρους.

Το ιερό κειμήλιο μετέφερε ο πανοσιολογιώτατος Καθηγούμενος της Ιεράς Μονής Γέροντας Εφραίμ και υποδέχθηκε ο Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας, Μητροπολίτης Αιτωλίας και Ακαρνανίας κ. Κοσμάς, επικεφαλής του ιερού κλήρου και του ευσεβούς λαού, παρουσία του Δημάρχου της πόλεως, των πολιτειακών και στρατιωτικών αρχών της περιοχής και πλήθους πιστών.

Η υποδοχή έγινε στην κεντρική πλατεία Δημοκρατίας, όπου το άγημα των στρατιωτών του 2/39 Συντάγματος Ευζώνων απέδωσε τις προβλεπόμενες τιμές, και στη συνέχεια η Αγία Ζώνη της Παναγίας μεταφέρθηκε με λιτανευτική πομπή στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγρινίου, Παναγίας - Ζωοδόχου Πηγής.

Στον Ιερό Ναό, τελέσθηκε Δοξολογία και ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης κ. Κοσμάς προσεφώνησε τον Γέροντα Εφραίμ και την Βατοπαιδινή Αδελφότητα, εκφράζοντας για μια ακόμη φορά τις ευχαριστίες του πληρώματος της τοπικής Εκκλησίας για την μεγάλη αυτή ευλογία της μεταφοράς της Αγίας Ζώνης της Υπεραγίας Θεοτόκου στην Ιερά Μητρόπολή μας.

Ο Σεβασμιώτατος ανέφερε μεταξύ άλλων:

«Μετά την μεγάλη και μοναδική ευλογία την οποία μας χάρισε η Παναγία μας και ζήσαμε εις την Ιεράν Πόλιν του Μεσολογγίου, με την παρουσία της πανσέπτου και θαυματουργού Αγίας Ζώνης της, έρχεται τώρα να ευλογήσει και να χαρίσει πλούσια πνευματικά δώρα και κυρίως την Θεία Χάρι στην μεγαλώνυμο πόλη του Αγρινίου και την ευρύτερα περιοχή.

Η χαριτόβρυτος αγία Ζώνη είναι το μοναδικό ιερό κειμήλιο που σχετίζεται με την προσωπική ζωή της Κυρίας Θεοτόκου. Ας προσπαθήσουμε με συναίσθησι, αγαπητοί, να αναλογισθούμε και να συνειδητοποιήσουμε τι δώρο, τι θησαύρισμα έχουμε εμπρός μας, το οποίο για πρώτη φορά ανά τους αιώνες έρχεται στην Ιερά Μητρόπολή μας.

Η προσωπική Ζώνη της Μητέρας μας, της Παντανάσσης, της Παναγίας μας, ευρίσκεται ανάμεσά μας και μας περιμένει να πλησιάσουμε με πίστι, με ταπείνωσι, με συντριβή, με μετάνοια, με απόφασι ανακαινίσεως της πνευματικής μας ζωής.

Ευρίσκεται ανάμεσά μας η Ζώνη την οποία περιζώννυε η Παναγία μας στο πανακήρατο και πανάσπιλο σώμα της.

Πόση ευγνωμοσύνη οφείλουμε στον Κύριό μας για το μοναδικό αυτό δώρο! Πόση ευγνωμοσύνη οφείλουμε και στην Κυρία Θεοτόκο που καταδέχθηκε να έλθη σε εμάς τους αγνώμονες! Αλλά και πόση ευγνωμοσύνη οφείλουμε στον πολυσέβαστο καθηγούμενο της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπαιδίου και στην τιμία συνοδεία του!

Ο άγιος Καθηγούμενος, πανοσιολογιώτατος αρχιμανδρίτης Γέροντας Εφραίμ, με την άμετρη αγάπη του σε όλους μας δέχθηκε το ταπεινό μας αίτημα και παρά την μεγάλη του ποιμαντική ευθύνη, την ασταμάτητη προσφορά του, ήλθε ανάμεσά μας κομίζοντας το ουράνιο και θεομητορικό δώρο. Και κατά την παραμονή του εδώ δεν σταματάει να επικοινωνή, να διδάσκη, να κατηχή, να μας ενισχύη πνευματικά.

Αγαπητοί πατέρες και αδελφοί, η Παναγία μας, μας περιμένει αυτές τις ημέρες με πολλή αγάπη να της μιλήσουμε. Να της προσφέρουμε τα άνθη της ευγνωμοσύνης μας, τα δάκρυα της μετανοίας μας, τον πόνο και τα προβλήματά μας. Σήμερα έχουμε πολλά προβλήματα, ατομικά, οικογενειακά, προβλήματα ανατροφής των παιδιών μας, προβλήματα κοινωνικά και εθνικά.

Η Παναγία μας είναι η μάνα μας με την ανεξάντλητη αγάπη και δύναμη, γιατί «πολλά γαρ ισχύει δέησις μητρός προς ευμένειαν Δεσπότης».

Σώσε μας Μητέρα, ας φωνάξουμε κι εμείς, σώσε μας από κινδύνους και θλίψεις. Μετά τον Θεό σε σένα καταφεύγουμε, διότι είσαι τείχος απόρθητο που κανείς δεν μπορεί να κυριεύση. Εσύ είσαι η προστασία μας. Την βοήθειά σου ζητούμε για την κατάκτηση των αρετών και την απόκτηση της Θείας Χάριτος. Την βοήθειά σου ζητούμε για των παθών μας τις ασθένειες, αλλά και για την ακαταστασία της ζωής μας. Δάκρυα, πόνοι, ασθένειες, πτωχεία μας βασανίζουν. «Λύτρωσαι ημάς εκ κινδύνων Θεοτόκε αγνή», ας φωνάξουμε με πίστι.

Μη φύγουμε, όμως, αν δεν ακούσουμε και αν δεν δεχθούμε και την δική της φωνή. Είναι καθαρή, ειλικρινής, πειστική, γιατί μας αγαπάει.

Εγώ, μας λέει, είμαι η Μητέρα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, ως ανθρώπου. Δεν είναι ένας μεγάλος, απλός διδάσκαλος ο Χριστός, τον οποίο προσπαθούν μερικοί θολωμένοι και σκοτισμένοι να συγκρίνουν και να τοποθετήσουν δίπλα σε ψευτοδιδασκάλους και ψευτοθεούς. Ο Χριστός, μας λέει η Παναγία μας είναι ο μόνος αληθινός Θεός, ο Ένας της Τριάδος, ο σαρκωθείς από τα αγνά αίματά μου, ο σταυρωθείς και αναστάς εκ νεκρών.

«Θεός εφανερώθη εν σαρκί» μας διαλαλεί η Παναγία μας, και προσθέτει:

«Έλληνες, ορθόδοξοι χριστιανοί, μην επηρεάζεσθε από οργανωμένες πολεμικές κατά της Θεότητας του Χριστού, μην αφήνετε τα παιδιά σας να γίνουν έρμαια των αθέων γραμμάτων της σημερινής παιδείας, αλλά και της διαστροφής, στην οποία σαν άκακα αρνία τα οδηγούν οι χωρίς Χριστόν παιδαγωγοί».

Να την ακούσουμε την φωνή της Παναγίας, αγαπητοί, και να την διαλαλήσουμε σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της πατρίδος μας. Η θεότης του Χριστού μας πολεμείται ιδιαιτέρως σήμερα, γιατί «χωρίς Θεό όλα επιτρέπονται». Εμείς ας στερεώσουμε, υπακούοντας στην Παναγία μας, την θεότητα του Χριστού στην καρδιά μας, για να αφυπνισθούμε, να ανανήψουμε εμπρός στην επερχόμενη αποχριστιανοποίησι και αποπνευματοποίησι όλων μας και μάλιστα των σπλάχνων σας, των παιδιών μας.

Ας συνδεθούμε με την μητέρα μας Εκκλησία, την Εκκλησία της Παναγίας, την Εκκλησία των Αποστόλων, των Πατέρων, των Μαρτύρων και των Νεομαρτύρων, κι ας βιώσουμε ανόθευτα την παράδοσι των Αγίων και των Ηρώων και όχι των σαρκολατρών ανθρώπων, των σκλαβωμένων στα πάθη και το σκοτάδι τους.

Κατά την αντιφώνησή του ο **Γέροντας Εφραίμ**, αναφέρθηκε στο ιστορικό και στα θαύματα που έχουν επιτελεσθεί μέσω της Αγίας Ζώνης της Παναγίας, τονίζοντας ότι αν είχαν γραφεί όλα τα θαύματα θα είχαμε γεμίσει δωμάτια με τόμους. Είναι αδύνατον, είπε, η Παναγία να μην δημιουργήσει πνευματικό σεισμό με την παρουσία της, «όπου κι αν πήγαμε, όπου κι αν μας κάλεσαν, είναι αδύνατον να μην δώσει το σημείο των θαυμάτων της!».

Επίσης ο Καθηγούμενος αναφέρθηκε ειδικά στην αγάπη που βλέπει να τρέφουν οι πιστοί της Ιεράς Μητροπόλεως στην Παναγία και παρότρυνε όλους να ακουμπήσουν στην Αγία Ζώνη της τα προβλήματα και τις ανάγκες τους. «Η Παναγία είναι πάντα μαζί μας, μας βλέπει, μας προσέχει, μας συμπαρίσταται. Εμείς να την παρακαλέσουμε να μας δώσει παρηγορία, να αυξήσει την πίστη μας, να μας δώσει δύναμη, ελπίδα, ανακούφιση, ανάπαυση, και αγαλλίαση, να μας δώσει χαρά καί λύση των προβλημάτων μας».

Η Τιμία Ζώνη θα παραμείνει στο Αγρίνιο έως το Σάββατο 25 Νοεμβρίου και ώρα 11:00' τό πρωί, οπότε και θα αναχωρήσει για το Άγιο Όρος και την Ιερά Μεγίστη Μονή Βατοπαιδίου.

Εκ του Γραφείου Τύπου και Επικοινωνίας της Ιεράς Μητροπόλεως









