

Ο Καθηγούμενος Ιεράς Μονής Εσφιγμένου για τα Εισόδια της Θεοτόκου

/ [Θεολογία και Ζωή](#)



Γράφει ο Αρχιμανδρίτης Βαρθολομαίος, Καθηγούμενος Ιεράς Μονής Εσφιγμένου

ΤΑ ΕΙΣΟΔΙΑ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

Ημέρα χαρμόσυνη και αφορμή πανηγυριού η σημερινή!
Γιορτάζει η εκκλησία σήμερα την είσοδο της Παρθένου στον Ναό!

Τα άγια των αγίων υποδέχονται το τριών ετών κοριτσάκι, που θα γίνει η ίδια ναός του Θεού!

Η μήτρα της Παρθένου γίνεται τα άγια των αγίων, που θα υποδεχθούν τον Βασιλέα Χριστό!

Κάθε βήμα της Παναγίας μάς φέρνει κοντά στην λύτρωση και σωτηρία μας!
Ας βαδίσουμε κι εμείς μαζί με την μικρή Κόρη της Ναζαρέτ!

Ας κρατήσουμε αναμμένες τις λαμπάδες της πίστεως, συνοδεύοντας την Παναγία!
Ας πανηγυρίσουμε από χαρά, γιατί η μικρή Κόρη προορίζεται να γίνει η Μεγάλη Μάνα των ανθρώπων!

Η είσοδος της Παναγίας στον Ναό μάς δείχνει την δική μας έξοδο από τα δεσμά

της αμαρτίας.

Ευλογία του Θεού η παρουσία Της στην ζωή μας.

Ας την παρακαλέσουμε όλοι εμείς, τα παιδιά Της:

Παναγιά μου, γλυκιά μας Μάνα, σκέπασέ μας από κάθε πειρασμό και ανάγκη,

διώξε μακριά τα σύννεφα τής απελπισίας, που μας κυριεύουν,

σήκωσέ μας από τις πτώσεις μας,

παρηγόρησε την θλίψη,

προστάτεψέ μας από κινδύνους,

επούλωσε τα τραύματά μας,

στάξε στην καρδιά μας λίγη από την γλύκα της αγάπης Σου,

αγκάλιασέ μας με το ουράνιο μητρικό σου βλέμμα,

κάθε Σου βήμα ανάσα ζωής και σωτηρίας δική μας,

Παναγιά μου, όπως οι ευλογημένοι γονείς Σου σε οδήγησαν σήμερα στον Ναό, έτσι κι Εσύ, οδήγησέ μας με σιγουριά στον θρόνο του Υιού Σου!

Εσύ είσαι, Παναγιά μου, ευλογημένη από όλες τις γυναίκες και σ' Εσένα ταιριάζει μόνο ο αρχαγγελικός χαιρετισμός, χαίρε η Κεχαριτωμένη!

Πηγή: ekklisiaonline.gr