

# Μωυσέως Ωδή: παρουσίαση Αφιερωματικού Τόμου για τον Γέροντα Μωυσή Αγιορείτη στην Θεσσαλονίκη

/ [Πεμπτουσία](#)



Ανάμεσα στις πιο αγαπητές μορφές των προσφάτως κοιμηθέντων αγιορειτών Πατέρων συγκαταλέγεται ο Γέρον Μωυσής Αγιορείτης. Η ακτινοβολία τόσο της προσωπικότητάς του όσο και του τεράστιου συγγραφικού του έργου απλώνεται εκτός των ορίων του Αγίου Όρους. Πολλές από τις ομιλίες του και αποσπάσματα από τα έργα του κοσμούν την ιστοσελίδα της Πεμπτουσίας με το περιεχόμενό τους.

Τρία έτη μετά την προς Κύριον εκδημία του, που συνέβει την 1<sup>η</sup> Ιουνίου του 2014, η Ιερά Μεγίστη Μονή Βατοπαιδίου αποφάσισε να εκδώσει Αφιερωματικό Τόμο προς τιμήν του με τον τίτλο «**Μωυσέως Ωδή**». Στον Τόμο συμμετέχουν 90 συγγραφείς και περιλαμβάνει χαιρετισμούς εκκλησιαστικών προσώπων, εργοβιογραφικά του τιμωμένου προσώπου, θεολογικές και λοιπές επιστημονικές μελέτες.

**Η παρουσίαση του Αφιερωματικού Τόμου θα γίνει την Πέμπτη 7 Δεκεμβρίου 2017, ώρα 7:00 μ.μ. στην Αίθουσα Τελετών του Άριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης**



## **Το πρόγραμμα της εκδηλώσεως θα έχει ως εξής:**

19:00 Χαιρετισμοί.

- Παναγιωτάτου Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κ. Ανθίμου.
- Γέροντος της Ιεράς Καλύβης Αγίου Ιωάννου Χρυσόστομου της Σκήτης της Ιεράς Μονής Κουτλουμουσίου, Ιερομ. Χρυσοστόμου.

19:15 Απόδοση επίκαιρων ύμνων από τον «Χορό Ψαλτών Θεσσαλονίκης». Διευθύνει ο κ. Δήμος Παπατζαλάκης.

Ομιλίες:

19:30 Παρουσίαση του τόμου από τον Καθηγητή κ. Συμεών Πασχαλίδη, Διευθυντή του Πατριαρχικού Ιδρύματος Πατερικών Μελετών.

20:00 Αρχιμ. Εφραίμ, Καθηγούμενος της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπαιδίου, «Ο Γέροντας Μωυσής ως Αγιορείτης».

20:15 Μητροπολίτης Νέας Κρήνης και Καλαμαριάς κ. Ιου-στίνος, «Εγένε-το άνθρωπος τούνομα Μωυσής».

**Την εκδήλωση παρουσιάζει ο Πρωτοπρεσβύτερος π. Βασίλειος Καλλιακμάνης, καθηγητής του Α.Π.Θ.**

20:30 «Αθωνικό Ψαλτήρι»

«Εν Θεσσαλονίκη», «Η μεγάλη μου αμαρτία», «Νυξ νυκτί αναγγέλει γνώση». Διαβάζει ο Δημήτριος Παπαδόπουλος.

«Ωδή Μωϋσέως», οργανικό.

«Συ που ξέρεις την καρδιά μου». Τραγουδά ο Χρίστος Τσιαμούλης. Σύνθεση Χρίστος Τσιαμούλης.

«Καράβι και ταξιδεύει τ' Άγιον Όρος». Τραγουδά η Καίτη Κουλλιά. Σύνθεση Χρίστος Τσιαμούλης.

«Μεγάλη Παρασκευή». Τραγουδά ο Χρίστος Τσιαμούλης. Σύνθεση Χρίστος Τσιαμούλης.

«Η υποδοχή του ασώτου», «Ο ήλιος της πρωίας», «Διαθήκη επιθανάτια». Διαβάζει ο Δημήτριος Παπαδόπουλος.

«Χορός στην σκία του Άθω», οργανικό.

«Αθάνατη Κύπρος». Τραγουδά ο Χρίστος Τσιαμούλης. Σύνθεση Χρίστος Τσιαμούλης.

«Παντοβασίλισσα». Τραγουδά η Καίτη Κουλλιά. Σύνθεση Χρίστος Τσιαμούλης.

«Στην πέτρα της υπομονής». Τραγουδά ο Χρίστος Τσιαμούλης. Σύνθεση Χρίστος Τσιαμούλης.

«Γιατί δεν ήσαν άγιοι». Τραγουδά η Καίτη Κουλλιά. Σύνθεση Χρίστος Τσιαμούλης.

«Ηλιοδωρία». Τραγουδούν όλοι. Σύνθεση Χρίστος Τσιαμούλης.