

10 Δεκεμβρίου 2017

## Ο Πατριάρχης Αντιοχείας προσκύνησε στη Μονή Αγίας Ματρώνας στη Μόσχα

/ [Επιστήμες, Τέχνες & Πολιτισμός](#) / [Ορθόδοξη πίστη](#)



Στο πλαίσιο της συμμετοχής του στους εορτασμούς για την 100ετηρίδα αποκατάστασης της Ρωσικής Εκκλησίας, ο Πατριάρχης Αντιοχείας Ιωάννης επισκέφθηκε τη Μονή της Αγίας Ματρώνας στη Μόσχα.

Τον συνόδευσαν ο Αρχιεπίσκοπος Θεοφύλακτος, ο Μητροπολίτης Φιλιππουπόλεως Νήφωνας, ο Μητροπολίτης Αυστραλίας και Νέα Ζηλανδία Βασίλειος, ο εκπρόσωπος του Πατριαρχείου Μόσχας στο Πατριαρχείο Αντιοχείας π. Αρσένιος, ο πρώην Υπουργός και Πρέσβης στο Πανεπιστήμιο της Δαμασκού Δρ. Χασάν Ρίσα, Αντιπρόεδρος Πανεπιστημίου Μπαλαμάντ για Ακαδημαϊκές Υποθέσεις Δρ. Σέικ Κόππερ.

Με κωδωνοκρουσίες και την παρουσία πλήθους πιστών που ήρθαν να λάβουν την

ευχή του, ο Πατριάρχης Ιωάννης επισκέφθηκε την Εκκλησία της Αγίας Ματρώνας της αόμματης που βρίσκονται τα ερείπια της και στην συνέχεια τελέστηκε Δοξολογία παρουσία της Ηγουμένης Θεοφανίας.

Η Καθηγουμένη Θεοφανία ευχαρίστησε τον Πατριάρχη Ιωάννη για την επίσκεψή του, τονίζοντας ότι «είναι επίσκεψη μεγάλης χάριτος η παρουσία του Μακαριωτάτου» ενώ προσέφερε μια εικόνα του Αγίας Ματρώνας της αομμάτου «για τη διαφύλαξη της Εκκλησίας της Αντιόχειας και την προστασία του πιστού λαού της».

Από την πλευρά του, ο Πατριάρχης Ιωάννης και η αντιπροσωπεία που τον συνόδευσε, ευχαρίστησε την Γερόντισσα και τις αδελφές για την υποδοχή .

«Ήρθαμε σε αυτό το ιερό μοναστήρι για να προσκυνήσουμε την Αγία Ματρώνα και να ζητήσουμε τις πρεσβείες για όλο τον κόσμο, ιδιαίτερα τους λαούς της Ρωσίας και της Αντιόχειας, και να ζητήσουμε να παραχωρήσει στη χώρα μας σταθερότητα και ειρήνη στη Μέση Ανατολή».

Τόνισε επίσης πως «η επίσκεψή μας είναι μια επιβεβαίωση των σχέσεων της Ρωσικής Εκκλησίας με την Εκκλησία της Αντιόχειας, την αγάπη της Ρωσικής Εκκλησίας και του πιστού λαού της, που εύχονται να φέρει ειρήνη στην περιοχή ».

Αργότερα, ο Πατριάρχης περιόδευσε στο μοναστήρι, το οποίο χρονολογείται από το 1630 και χτίστηκε κάτω από τη βασιλεία του Τσάρου Μιχαήλ και γεμίζει καθημερινά από τους ανθρώπους να ευλογούν τα θαυματουργά υπολείμματα την Ανία Ματωώνα.







Πηγή: [orthodoxia.info](http://orthodoxia.info)