

25 Δεκεμβρίου 2017

# Η εικόνα του Κρεμλίνου που χάθηκε και ξαναεμφανίστηκε

[/ Θαύματα και θαυμαστά γεγονότα](#)

Image not found or type unknown



Image not found or type unknown



Ένας από τους είκοσι πύργους του Κρεμλίνου στην Μόσχα είναι ο πύργος του Αγίου Νικολάου και μία από τις εισόδους του Κρεμλίνου ο οποίος χτίστηκε το 1492. Από τον 16 αιώνα η εικόνα του Αγίου Νικολάου Μοζάινσκ κόσμει τον πύργο.

Υπο το βλέμμα του Αγίου έγιναν οι παρελάσεις και οι στέψεις των τσάρων στο Κρεμλίνο για 500 χρόνια.

Το 1812 ο Ναπολέων έβαλε φωτιά στο Κρεμλίνο. Ο πύργος του Αγίου Νικολάου ανατινάχθηκε και όλο το πάνω μέρος κατάρρευσε. Η εικόνα όμως κατα θαυματουργικό τρόπο σώθηκε.

Το 1916 ο πύργος ξαναφτιάχθηκε με κάποιες προσθήκες.

Κατά την Οκτωβριανή επανάσταση η πύλη και ο πύργος του Αγίου Νικολάου Μοζάινσκ δέχθηκε επίθεση με εκρηκτικά, ριπές πολυβόλου και χειροβομβίδες. Μία εικόνα ενός αγγέλου από την άλλη μεριά καταστράφηκε. Η εικόνα του Αγίου όμως παρά τις τρύπες από τις σφαίρες διασώθηκε για δεύτερη φορά! Οι μπολσεβίκοι σκέπασαν την εικόνα με ένα κόκκινο ύφασμα μακριά από τα βλέματα των πιστών. Το ύφασμα όμως κομματιάστηκε και οι Μοσχοβίτες μπορούσαν πάλι να δουν την εικόνα.

Τον Μάιο του 1918 (σ.σ.9 Μαΐου εορτή της ανακομιδής του λειψάνου του Αγίου Νικολάου) ο πατριάρχης Τύχωνας ζήτησε η λιτανεία να περάσει από την Κόκκινη Πλατεία όπου έγινε δέηση κάτω από την εικόνα του Αγίου. Ο Κόκκινος Στρατός διέλυσε την συγκέντρωση με πυροβολισμούς.

Έτσι ήταν μέχρι που ανακαλύφθηκε η εικόνα

Το 1934 η εικόνα εξαφανίστηκε, όλοι πίστευαν ότι κατά διαταγή του Στάλιν η εικόνα είχε καταστραφεί.

Οι αναστηλωτικές εργασίες του 2010 όμως διεψεύσαν αυτήν την εκδοχή. Η εικόνα βρέθηκε!

Οι εργάτες που είχαν ανεβεί για να καταστρέψουν την εικόνα-με κίνδυνο της ζωής τους-δεν την κατέστρεψαν αλλά την σκέπασαν με ένα μεταλλικό κάγκελο και ένα μεταλλικό δίχτυ. Η απόσταση του από τον σοβά ήταν δέκα εκατοστά και έτσι μπορούσε να »αναπνέει«. Την μεταλλική πλάκα την έβαψαν με μπογιά.

Η εικόνα ανακαινίστηκε και τα αποκαλυπτήρια της έγιναν στις 15/28 Αυγούστου 2010 παρουσία του προεδρου Μεντβέντεβ.

Πηγή: [vimaorthodoxias.gr](http://vimaorthodoxias.gr)