

20 Δεκεμβρίου 2017

# Ο Επίσκοπος Δορυλαίου Νίκανδρος στον Άγιο Νικόλαο Ντάργουιν

/ [Επιστήμες, Τέχνες & Πολιτισμός](#)



Στη μακρινή Βόρεια Αυστραλία, μετά από αεροπορικό ταξίδι τεσσάρων ωρών, έφτασε ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Δορυλαίου κ. Νίκανδρος συνοδευόμενος υπό του Αρχιμανδρίτου π. Σιλουανού Φωτεινέα, προσκεκλημένοι της Κοινότητας της Βόρειας Επικράτειας, όπου ευρίσκεται ο Ιερός Ναός του Αγίου Νικολάου. Στην πόλη του Ντάργουιν κατοικούν γύρω στους 15.000 Έλληνες από διάφορα μέρη της Ελλάδος. Ένας μεγάλος αριθμός εξ αυτών κατάγονται από την Κάλυμνο. Ο Θεοφιλέστατος επισκέπτεται δύο με τρεις φορές ετησίως το Ντάργουιν για ποιμαντική επίσκεψη και για εξομολογήσεις.

Παραμονή του Αγίου Νικολάου, στις 5 Δεκεμβρίου ε.έ. ο Θεοφιλέστατος χοροστάτησε στον πανηγυρικό εσπερινό, του εορτάζοντος Ιερού Ναού του Αγίου Νικολάου της τοπικής Κοινότητας πλαισιούμενος από τους Αρχιμανδρίτας π. Ιωήλ Ξάνθο και π. Σιλουανό Φωτεινά. Εις τον Εσπερινό εκήρυξε ο Θεοφιλέστατος το Λόγο του Θεού προβάλλοντας ως φωτεινό παράδειγμα τον Άγιο Νικόλαο, ως οδηγό και προστάτη μας στις προκλήσεις της σημερινής εποχής και στους καθημερινούς κινδύνους, ψυχικούς και σωματικούς. Ακολούθησε λιτανεία της Ιεράς εικόνας, στην οποία οποία συμμετείχε κατανυκτικά πλήθος κόσμου.

Την 6η Δεκεμβρίου, ο Θεοφιλέστατος πλαισιούμενος από τους δύο προαναφερθέντας Αρχιμανδρίτας, λειτούργησε στον εορτάζοντα Ιερό Ναό, όπου πλήθος κόσμου παρακολούθησε κατανυκτικά τη Θεία Λειτουργία. Τον θείο Λόγο, ελληνιστί εκήρυξε ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Δορυλαίου και αγγλιστί ο Αρχιμανδρίτης π. Σιλουανός. Οι πιστοί του Ντάργουιν, η πλειοψηφία των οποίων είναι Καλύμνιοι, τιμούν τον προστάτη τους Άγιο Νικόλαο, ο οποίος είναι και προστάτης Άγιος του νησιού της καταγωγής τους.

Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας η Κοινότητα δεξιώθηκε το εκκλησίασμα και την τράπεζα ευλόγησε ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος.

Προσάναψε την ίδια ημέρα ο Θεοφιλέστατος και ο π. Σιλουανός δέχτηκαν πλήθος πιστών για εξομολόγηση στα ελληνικά και στα αγγλικά.

Την Πέμπτη 7 Δεκεμβρίου, ο Θεοφιλέστατος επέστρεψε στη βάση του στην Αμελαίδα.



Image not found or type unknown



Πηγή: [orthodoxia.info](http://orthodoxia.info)