

21 Δεκεμβρίου 2017

Τούρκοι προσκυνούν την Παναγία και κάνουν τάματα - Κοσμοσυρροή σε εκκλησία της Κωνσταντινούπολης

[/ Θαύματα και θαυμαστά γεγονότα / Οδοιπορικά - Προσκυνήματα](#)



Image not found or type unknown



Η ελληνορθόδοξη εκκλησία της Παναγίας, στη κεντρική περιοχή του Ούνκαπανί, στην Κωνσταντινούπολη, έχει γίνει τόπος προσευχής και κατάνυξης για τους μουσουλμάνους κάθε πρώτη του μήνα.

θέμα iellada.gr

Με δάκρυα στα μάτια και προσευχές, προσεέρχονται και παρακαλούν να ακουστούν από την Παναγία για να κάνει το θαύμα της.

Στην εικόνα της Παναγίας πηγαίνουν αφιερώματα, όπως σταυρούς και μαντίλες για την Παναγία των Ορθοδόξων όπως λένε οι ίδιοι.

Ο τουρκικός τύπος έχει προβάλει πολλές φορές το γεγονός μιλώντας για ένα συναίσθημα που δε μπορεί να εξηγήσει.

«Πόρτα της Ελπίδας», «Umut Karisi», έχουν μάλιστα ονομάσει οι μουσουλμάνοι την εικόνα αυτή, δίνοντας και δικό τους όνομα στην εκκλησία αποκαλώντας την, «Ay Bir», δηλαδή ο «Αϊ Πρώτης», εξ' αιτίας της μεγάλης προσέλευσης που γίνεται στην εκκλησία της Παναγίας κάθε πρώτη του μηνός.

Image not found or type unknown



Είτε δηλαδή είναι ο μήνας του Ραμαζανίου, ή κάποια άλλη θρησκευτική μουσουλμανική εορτή, οι μουσουλμάνοι προσέρχονται το δίχως άλλο, από κάθε γωνιά της Κωνσταντινούπολης, ακόμα και από απομακρυσμένες περιοχές, καθώς η φήμη της εκκλησίας όπου η Παναγία βοηθάει τους ανθρώπους που προσεύχονται στην χάρη Της, έχει πάρει μεγάλες διαστάσεις.

Μαρτυρίες μάλιστα μουσουλμάνων μιλούν για θαύματα της Παναγίας στο σπίτι τους και ανάπαυση στα προβλήματά τους.

Τουρκάλες με τις χαρακτηριστικές μαντίλες πηγαίνουν σε ελληνικές εκκλησίες της Κωνσταντινούπολης, ανάβουν κεριά, κάνουν τάματα στην Πανάγια και φιλούν το χέρι του παπά ζητώντας του κάποια βοήθεια στα προβλήματα τους, ενώ προσκυνάνε τους παπάδες, όπως τους μουσουλμάνους Μπαμπάδες, Ντεντέδες και άλλους αγίους.

Ανάμεσα τους και διάσημοι Τούρκοι, όπως οι καλλιτέχνες, Bülent Ersoy και Özer Zengin, προσκυνούν ακόμα και τις άγιες εικόνες, κάτι το οποίο απαγορεύετε με αυστηρό τρόπο από το Ισλάμ, εκπλήσσοντας μάλιστα και τους ίδιους τους παπάδες που γίνονται αποδέκτες των δεήσεων, κυρίως απελπισμένων ανθρώπων. Χριστιανικές εκκλησίες στην Πόλη γεμίζουν όχι από πιστούς, αλλά ...από τούρκικες μαντίλες, ανθρώπους αρρώστους και άλλους, που έχουν κάποιο σοβαρό πρόβλημα.

Το θέμα έχει πάρει διαστάσεις στην Τουρκία και μάλιστα οι εκκλησίες που βρίσκονται στην Πόλη αλλά και στα πριγκηπονήσια έχουν γίνει τόπος μεγάλης προσέλευσης μουσουλμάνων.

Πηγή: iellada.gr