

«Noel Bayraminiz Kutlu olsun» σημαίνει «να έχετε την ευλογία της εορτής των Χριστουγέννων!» (Πρωτοπρεσβύτερος Λάμπρος Φωτόπουλος, Θεολόγος, Νομικός, Mr.Κανονικού Δικαίου, τέως Δικηγόρος παρ' Αρείω Πάγω)

[/ Πεμπτούσία](#)



Αυτές τις μέρες βρέθηκα στην Αττάλεια της Μικράς Ασίας. Έζησα ανάμεσα στους Ορθόδοξους Χριστιανούς που κατοικούν εκεί. Το λογικό ποίμνιο της Ορθόδοξης Εκκλησίας του αγίου Αλυπίου στο kale içi. Μιάς εκκλησίας που λειτουργεί καθημερινά με την άδεια των τοπικών Αρχών και το ποίμνιό της αποτελείται από Ρώσους, Τούρκους, Πέρσες, Έλληνες, Μολδαβούς, Γεωργιανούς, Σύριους, Βουλγάρους κ.α.

Image not found or type unknown



Εκεί μπορεί κανείς να συνειδητοποιήσει πόσο ταιριάζει το Δοξαστικό της στίχων των Χριστουγέννων που πανηγυρικά συγκαλεί όλους τους ανθρώπους να προσκυνήσουν τον τεχθέντα Σωτήρα του Κόσμου:

Δόξα... Ήχος πλ. α΄

Δεῦτε χριστοφόροι λαοὶ κατίδωμεν, θαῦμα πᾶσαν ἔννοιαν, ἐκπλήττον καὶ συνέχον...

Ὅλοι οι «χριστοφόροι λαοί»!

Αυτές τις άγιες μέρες εκεί στην Τουρκία οι ευχές που ανταλλάσσουν μεταξύ τους οι χριστιανοί είναι «Noel Bayraminiz Kutlu olsun» που σημαίνει «να έχετε την ευλογία της εορτή των χριστουγέννων!»

Τι ωραίες ευχές!

...εν ανθρώποις ευλογία!

Ὅπως έψαλλαν οι στρατιές των Αγγέλων την κοσμοσωτήριο εκείνη νύχτα...

Μακάρι σε όλους μας να είναι πλήρεις Ευλογίας και Χάριτος οι αγιασμένες αυτές μέρες.