

Κορέας Αμβρόσιος: «Τί άλλο πιο πολύτιμο θα μπορούσες να έχεις στην ζωή σου από την αγάπη του Θεού για σένα;» (Μητροπολίτης Κορέας Αμβρόσιος)

[/ Πεμπτούσια](#)



Αγαπητοί αδελφοί μου,

Το λυτρωτικό μήνυμα της μεγάλης και χαρμόσυνης εορτής των Χριστουγέννων, που η άφατη φιλανθρωπία του Θεού της Αγάπης μας αξίωσε να εορτάσουμε και φέτος, θα μπορούσε να συνοψισθεί στην φράση: «ο Θεός σε αγαπά προσωπικά».

Ο ευαγγελιστής της αγάπης θα μας πει: «Τόσο πολύ αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε παρέδωσε στον θάνατο τον μονογενή του Υιό, ώστε να μη χαθεί όποιος πιστεύει σ' αυτόν αλλά να έχει ζωή αιώνια». (Ιω.3:16)

Εξ αιτίας της μεγάλης αγάπης του Θεού για τον καθένα άνθρωπο προσωπικά «ο Λόγος έγινε άνθρωπος κι έστησε την σκηνή του ανάμεσά μας, και είδαμε την θεϊκή του δόξα...». (Ιω.1:14)

Η σωτήρια κάθοδος του Θεού στην γη ως τέλειος Άνθρωπος, είναι η μεγαλύτερη απόδειξη της αγάπης του Θεού για τον κάθε άνθρωπο προσωπικά.



Αυτό είναι μυστήριο μέγα. Και το μυστήριο δεν προσεγγίζεται με την λογική αλλά με την πίστη. «Ου φέρει το μυστήριον έρευνα· πίστει μόνη τούτο πάντες δοξάζομεν» ψάλλουμε στους άίνους του όρθρου των Χριστουγέννων. Δηλαδή το μυστήριο δεν επιδέχεται έρευνα. Τα μυστήρια του Θεού δεν μπορούν να εξεταστούν στο επιστημονικό εργαστήριο όπως ερευνούμε τα φυσικά φαινόμενα. Γιατί ο Θεός είναι απρόσιτος και ακατάληπτος στην πεπερασμένη ανθρώπινη λογική. Στον άνθρωπο για να κατανοήσει το μυστήριο απομένει μόνον η πίστη, δηλαδή η εμπιστοσύνη στο θέλημα του Θεού. Γιατί πώς μπορεί να χωρέσει στην ανθρώπινη λογική το γεγονός ότι ο αναμάρτητος Θεός αγαπά τον αμαρτωλό άνθρωπο; Αυτό το μεγάλο μυστήριο δεν το κατανοούμε με το νου μας, αλλά το ζούμε καρδιακά και το βιώνουμε ως γεγονός πραγματικό.

Χρειάζεται, λοιπόν, πίστη για να κατανοήσεις το μυστήριο της αγάπης του Θεού· για να πιστέψεις ότι ο Θεός σε αγαπά περισσότερο από οποιονδήποτε και ό,τι δήποτε άλλο· ότι στα μάτια του Θεού αξίζεις περισσότερο απ' όλο τον κόσμο, απ' όλα τα δημιουργήματά Του.

Κι εφόσον ο Θεός σ' αγαπά τί άλλο θέλεις; Έχεις τα πάντα. Τί άλλο πιο πολύτιμο θα μπορούσες να έχεις στην ζωή σου από την αγάπη του Θεού για σένα; Όπως το παιδί κοιμάται με εμπιστοσύνη στην αγκαλιά του πατέρα του, χωρίς να το απασχολεί τίποτε, έτσι και ο άνθρωπος που πιστεύει ακράδαντα ότι ο Θεός τον αγαπά δεν έχει άγχος και ανησυχία για τίποτα. Αφού έχεις το παν, που είναι η αγάπη του Θεού για σένα προσωπικά, όλες οι άλλες ανάγκες και τα προβλήματά

σου είναι διαχειρήσιμα. Αφού ο Θεός σε αγαπά τότε οποιαδήποτε δυσκολία, αρρώστια, πόνος ή και ο θάνατος ακόμη έρθουν στην ζωή σου μπορείς να τα αντιμετωπίσεις με εμπιστοσύνη στο θέλημά Του, γιατί δεν είναι δυνατόν ο Θεός που σε αγαπά να επιτρέψει κάτι που δεν θα είναι για το καλό σου, για την σωτηρία σου.

Η βαθειά πίστη ότι ο Θεός σε αγαπά, θα σε κάνει να αγαπάς κι εσύ με θείο έρωτα τον Θεό ως ανταπόδοση της αγάπης Του προς εσένα. Και η αγάπη σου προς τον Θεό που σε αγαπά θα αυξάνει καθημερινά αυθόρμητα και φυσικά.

Και τέλος, η πίστη στην αγάπη του Θεού για σένα προσωπικά, θα σε κάνει να αγαπάς, επίσης αυθόρμητα και φυσικά, και τον καθένα άνθρωπο, με τον οποίο έρχεσαι σε επικοινωνία μαζί του, ως εικόνα του Θεού.

Κι αφού θα αγαπάς τον Θεό γιατί «πρώτος εκείνος σε αγάπησε», (πρβλ. 1 Ιω.4:19) και αφού θα αγαπάς τον Θεό στο πρόσωπο του κάθε συνανθρώπου σου ως τον ίδιο τον Χριστό «εν ετέρα μορφή», (Μκ.16:12) τότε ο Χριστός θα έχει γεννηθεί μέσα σου· τότε η ζωή σου θα είναι μια ευλογία κι ένας παράδεισος· τότε η Βασιλεία του Θεού θα είναι εντός σου.

Τα φετεινά Χριστούγεννα, ας αγαπήσουμε περισσότερο τον Χριστό, «τον δι' ημάς τους ανθρώπους και διά την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπήσαντα».

Τα φετεινά Χριστούγεννα, επίσης, ας προσευχηθούμε περισσότερο στον Άρχοντα της Ειρήνης, τον Χριστό, για να χαρίσει στους ανθρώπους την εσωτερική ειρήνη, που είναι η προϋπόθεση και της πολιτικής ειρήνης, ώστε να σταματήσουν αφενός μεν οι πόλεμοι που βρίσκονται σε εξέλιξη, αφετέρου δε να πάψει ο ψυχρός πόλεμος που ταλαιπωρεί και δοκιμάζει τα νεύρα μας στην κορεατική χερσόνησο.

Μετά του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πισιδίας π. Σωτηρίου, των Κληρικών και Μοναχών μας και όλων των Συνεργών μας εν Κυρίω σας εύχομαι να περάσετε ευλογημένα Χριστούγεννα, με περισσότερη αγάπη προς τον Θεό και τους συνανθρώπου μας.

Μετά πολλής πάντοτε αγάπης και τιμής
εν Κυρίω Σαρκωθέντι και Επιφανέντι,
+ ο Κορέας Αμβρόσιος