

8 Ιανουαρίου 2018

## Εκοιμήθη εν Κυρίω ο αρχιμανδρίτης π. Πλακίδας Ντεσείγ

[/ Πεμπτουσία](#)



**Χθες, 7 Ιανουαρίου 2018, την ημέρα που η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά την Σύναξη του Τιμίου Προδρόμου, εκοιμήθη εν Κυρίω ο αρχιμανδρίτης π. Πλακίδας Ντεσείγ σε ηλικία 91 ετών.**



Ο π. Πλακίδας είχε γεννηθεί στις 16 Απριλίου του 1926 στο Issy-les-Moulineaux της Γαλλίας. Το 1942, στην ηλικία των 16 ετών, έγινε μοναχός στο κιστερσιανό Μοναστήρι του Bellefontaine. Το 1966 μαζί με φίλους του μοναχούς συνέστησαν αδελφότητα που ακολουθούσε το βυζαντινό μοναστικό τυπικό στην Aubazine στο Corrèze. Το 1977 οι μοναχοί αυτοί αποφάσισαν να προσέλθουν στην Ορθοδοξία. Έγιναν δεκτοί από την Ορθόδοξη Εκκλησία στις 19 Ιουνίου 1977 και το Φεβρουάριο του 1978 εκάρησαν μοναχοί στην ουρανοβάμονα Ιερά Μονή της Σύμωνος Πέτρας στο Άγιο Όρος.



Στη συνέχεια, ο π. Πλακίδας επανέρχεται στη Γαλλία με την προτροπή και ευχή του Γέροντος Αιμιλιανού, ηγουμένου της Ι.Μ. Σίμωνος Πέτρας, με σκοπό τη δημιουργία μοναστικού καθιδρύματος το οποίο θα ήταν μετόχι της Μονής. Οι πατέρες Πλακίδας και Σεραφείμ εγκαινίασαν το μοναστήρι του Αγίου Αντωνίου του Μεγάλου την 14η Σεπτεμβρίου του 1978, σε ένα ερειπωμένο κτίριο στο Saint Laurent en Royans, σε μια άγρια κοιλάδα του Vercors. Μέσα από αυτήν την αδελφότητα, γεννήθηκε το μοναστήρι της Προστασίας της Μητέρας του Θεού, το οποίο αργότερα ήταν γνωστό ως το μοναστήρι του Solan.





Ο πατέρας Πλακίδας δίδαξε πατρολογία στο Ινστιτούτο Ορθόδοξης Θεολογίας του Αγίου Σεργίου στο Παρίσι. Είναι επίσης ιδρυτής της συλλογής «Spiritualité orientale» των εκδόσεων του Αββαΐου του Bellefontaine. Είναι συγγραφέας πολλών βιβλίων για την ιστορία του μοναχισμού και της ορθόδοξης πνευματικότητας. Το πιο γνωστό από τα βιβλία του το οποίο έχει μεταφραστεί και στα Ελληνικά είναι: «Η πορεία μου προς την Ορθοδοξία».

Η κηδεία του θα γίνει την Πέμπτη 11 Ιανουαρίου.

Εις τιμήν και μνήμην του η Πεμπτουσία από σήμερα και για τρεις ημέρες θα προβάλλει δικά του σημαντικότερα κείμενα για την σχέση της ανθρώπινης ψυχής και του Θεού όπως αυτή περιγράφεται στο Άσμα Ασμάτων.

Ας έχουμε την ευχή του!

Αιωνία του η μνήμη!

Πηγή: <https://orthodoxie.com/>