

## **Αφιέρωμα: Ένα δώρο του Αγίου Όρους στην Εκκλησία της Ρωσίας (Γεώργιος Ν. Μανώλης, Συντάκτης - Πεμπτουσία)**

/ [Πεμπτουσία](#)



Ο άγιος Μάξιμος ο Γραικός υπήρξε μία φωτεινή μορφή του 16ου αιώνα και μία από τις σημαντικότερες προσωπικότητες μετά την πτώση της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας.

Ο άγιος Μάξιμος ο Γραικός κοσμημένος με πλήθος αρετών, με έντονη εκκλησιαστική και μοναχική συνείδηση διακρίθηκε για την αγιότητα του βίου του, την διάκριση του και την ανεξικακία του. Συγχρόνως διέθετε άριστη γνώση της Αγίας Γραφής και της διδασκαλίας της, ευρύτατη θεολογική και θύραθεν γνώση. Όλα αυτά τον όπλισαν με θάρρος και παρρησία ώστε το 1518 να εγκαταλείψει το Άγιον Όρος για την υπερβόρειο άγνωστη χώρα των Ρώσων, με τις ευχές και την ευλογία των πατέρων.

Φέτος συμπληρώνονται 500 έτη από την αποστολή του Αγίου Μαξίμου του Γραικού

στην Ρωσία και την παρουσία του εν μέσω του ρωσικού ποιμνίου, ώστε να συνδράμει στην πνευματική αναγέννηση του ρωσικού λαού. Ο Άγιος Μάξιμος πέρα από τη μεγάλη του μόρφωση, που φαίνεται στα συγγράμματά του, ήταν και άνθρωπος ασκήσεως και προσευχής. Χάρη στην πίστη του και την ευγένεια του χαρακτήρα του, όπου και αν βρισκόταν, στην Ελλάδα ή στη Ρωσία, στο Άγιον Όρος ή σε άλλους τόπους, στη φρικτή φυλακή ή στην ελευθερία, αποτελεί υπόδειγμα, καθοδηγητής και πρεσβευτής προς τον Θεό.

Στην θύραθεν λογική τα πεντακόσια έτη αποτελούν παρελθόν. Στην εκκλησιαστική όμως πραγματικότητα όλα τα σπουδαία και θαυμαστά του Θεού συντελούνται «σήμερον». Κατά αυτόν τον τρόπο άγεται και ο βίος των Αγίων της Εκκλησίας μας. Ωσαύτως και ο Άγιος Μάξιμος ο Γραικός σήμερον αποστέλλεται στη Ρωσία, σήμερον το Όρος το Άγιον εγκαταλείπει, σήμερον ως μέλος και ποιμήν πάσχοντος ποιμνίου πολιτεύεται και σήμερον εν αυτώ αγιάζεται.

Η ιστοσελίδα Πεμπτούσια ([www.pemptousia.gr](http://www.pemptousia.gr)), ψηφιακός βραχίονας του Ινστιτούτου Έρευνας Διάσωσης και Προβολής Πνευματικών και Πολιτιστικών Παραδόσεων «Άγιος Μάξιμος ο Γραικός», θέλει να συμβάλλει σήμερον στην ανάδειξη και επικαιροποίηση της διδασκαλίας του Αγίου Μαξίμου στο ποίμνιο του Χριστού, ιδιαίτερα στις ημέρες της πολυεπίπεδης κρίσης την οποία διέρχεται η κοινωνία μας.

Προς τούτο και προχωρούμε στην ψηφιακή ανάρτηση και προβολή των λόγων του Αγίου από τα εκδεδομένα εκ της Ι.Μ.Μ. Βατοπαιδίου Άπαντα. Ο ψυχωφέλιμος και πάντοτε επίκαιρος λόγος του μεγάλου αυτού νηπτικού Πατρός και Ιεραποστόλου θα αποτελεί από την συμπλήρωση στων πεντακοσίων ετών από της κοιμήσεώς του μόνιμο ανάγνωσμα παραμυθίας και εις Χριστόν προσκλήσεως στον ψηφιακό χώρο για κάθε ψυχή διψώσα λόγον αληθείας.