

1 Φεβρουαρίου 2018

«Ευποιίας ης έτυχες, μνημόνευε...»

/ Πεμπτουσία



Την Δευτέρα, 29 Ιανουαρίου 2018, στο Οίκημα του Προσφυγικού Σωματίου «Το Λευκόνοικο» στη Λάρνακα πραγματοποιήθηκε Εκδήλωση Τιμής προς τους τρεις τελευταίους γυμνασιάρχες και τους αφηρητησαντες Καθηγητές του Γυμνασίου Λευκονοίκου (μετά το 1988), υπό την αιγίδα του εντίμου Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού Δρ. Κωνσταντίνου Καδή.



Στην εκδήλωση μίλησε ο Καθηγούμενος της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπαιδίου Γέροντας Εφραίμ με θέμα: «Μηνύματα από το Άγιον Όρος», ο οποίος και συγκαταλέγεται μεταξύ των αποφοιτησάντων του Γυμνασίου Λευκονοϊκού.



Ακολουθεί ο Χαιρετισμός της Δημάρχου Λευκονοϊκού κ. Ζήνας Λυσάνδρου

Παναγίδα.

Σεβαστέ μας Γέροντα Εφραίμ

Σεβαστό ιερατείο

Εκλεκτοί προσκεκλημένοι, κυρίες και κύριοι,

Σεβαστοί και αγαπημένοι μας καθηγητές και καθηγήτριες

Αγαπημένοι μαθητές και απόφοιτοι της Ανωτέρας Σχολής και του Γυμνασίου Λευκονοίκου, στη ζωή μας υφαίνουμε πολλούς δεσμούς. Ένας, όμως, ξεχωριστός δεσμός είναι αυτός που σφυρηλατείται μεταξύ δασκάλου και μαθητή.



Βεβαίως, αναφερόμαστε σε δασκάλους δοτικούς, αληθινούς παιδαγωγούς, που θέλουν να δώσουν, να προσφέρουν, να διδάξουν, να καθοδηγήσουν, να διαπλάσουν. Αυτοί οι ξεχωριστοί δάσκαλοι, οι εμπνευσμένοι, οι χαρισματικοί, οι άριστοι παιδαγωγοί, με την παιδαγωγική αυστηρότητα και την παιδαγωγική χάρη, οι ξεχωριστοί που σφραγίζουν τη ζωή μας με τον πιο θετικό τρόπο. Αυτοί είναι οι δικοί μας καθηγητές και καθηγήτριες που λάμπρυναν τις ώρες της τάξης, και με την κουλτούρα και τη φινέτσα τους, τη σύνεση και τη εμπειρίες τους, διεύρυναν το πνεύμα μας.



Δήμαρχος Λευκονοίκου
Σύνδεσμος Αποφοίτων Μαθητών και Απογόνων
Ανωτέρας Σχολής – Γυμνασίου Λευκονοίκου

Τιμητική Εκδήλωση προς τους τρεις
τελευταίους γυμνασιάρχες και τους
αφυπηρετήσαντες καθηγητές
του Γυμνασίου Λευκονοίκου (μετά το 1998)

Δευτέρα, 29 Ιανουαρίου 2018,
ώρα 7.00 μ.μ.

Πνευματική Ομιλία Γέροντος Εφραίμ
με θέμα:
«Μηνύματα από το Άγιο Όρος»

Οίκημα Προσφυγικού Σωματείου «Το Λευκόνεικο»,
στη Λάρνακα

Αυτός ο δεσμός φωτίζει τις μέρες μας, και ευλογούμε τους ανθρώπους που ομόρφυναν τα σχολικά μας χρόνια με το υπέροχο παράδειγμά τους και τη μεγάλη ψυχή τους. Αυτή η ευλογημένη σχέση δεν ξεπερνιέται ποτέ.

Νιώθουμε τυχεροί γιατί έχουμε γευτεί αυτό το νέκταρ της σχέσης δασκάλου-μαθητή. Μας στάλαξαν αξίες διαχρονικές που φώτισαν και στέριωσαν πολλές ζωές.

Ο μεγάλος Ερρίκος Πεσταλότσι έλεγε ότι αν η εκπαίδευση στερήσει το χαμόγελο από το παιδί, τότε δεν αξίζει τίποτε.

Σε αυτούς τους ξεχωριστούς δασκάλους μας του Γυμνασίου Λευκονοίκου οφείλουμε πολλά. Το εύ ζην μας, κυρίως, που μας βοήθησε να διαπλεύσουμε τις συμπληγάδες του ξεριζωμού και της προσφυγιάς και να ορθοπλωρήσουμε.



Αναντίλεκτα, Γέροντά μας

κάθε παιδί θέλει έναν σωστό δάσκαλο κοντά του. Έναν άνθρωπο που θα σκύβει και πάνω από την ψυχή του και όχι μόνο πάνω από το μυαλό του, όπως έσκυψαν και οι δικοί μας καθηγητές και καθηγήτριες.



Η Ανωτέρα Σχολή Λευκονοίκου, η Καμίντζειος Ανωτέρα Σχολή Λευκονοίκου, και μετά το Γυμνάσιο Λευκονοίκου μάς έδωσε την ψυχή του. Μόρφωσε τις καρδιές μας με το ήθος της πατρίδας και του Ιησού Χριστού, μας ενέπνευσε την αγάπη για την Ελλάδα μας και τη ζωντανή μας παράδοση, στάλαξε μέσα μας την πραγματική αλήθεια, την πραγματική ελευθερία, την πραγματική δικαιοσύνη, την πραγματική δημοκρατία που απορρέουν από τη βίωση της ευαγγελικής ζωής.



Εύχομαι σε όλα τα παιδιά να βρουν αυτά τα φωτεινά αστέρια που θα οδηγήσουν τα βήματά τους σε ανώτερους πνευματικούς γαλαξίες.

Σεβαστέ μας Γέροντα Εφραίμ, ως εκπαιδευτικός νιώθω άφατη χαρά και αγαλλίαση, γιατί χάρη σε σας και τη μεγαλοψυχία σας μπορούμε να τιμήσουμε απόψε τους καθηγητές και τις καθηγήτριές μας για τους οποίους νιώθουμε απέραντη ευγνωμοσύνη. Η Ιερά και Μεγίστη Μονή Βατοπαιδίου, συνεχίζοντας την παράδοση αιώνων, είναι ο μέγας χορηγός της αποψινής εκδήλωσης, και γι' αυτή τη μεγάλη δωρεά εκφράζουμε τις άπειρες ευχαριστίες μας. Προσωπικά, εκλαμβάνω αυτή την ενέργειά σας ως μεγάλη τιμή και προς το πρόσωπό μου, αφού επιλέξατε αυτή τη χρονική περίοδο, στην αρχή της Δημαρχίας μου, να τιμήσουμε μαζί τους τρεις τελευταίους Γυμνασιάρχες μας και τους καθηγητές μας που αφυπηρέτησαν μετά το 1998, αφού πριν από είκοσι ακριβώς χρόνια τιμήσαμε όσους είχαν αφυπηρέτησει πριν από το 1998, επί Υπουργίας του αλησμόνητου Λυκούργου Κάππα, του αγαπημένου μας.



Να μου επιτρέψετε να πω ότι η χαρά μας είναι ανεκκλάλητη, επειδή χάρη στην κ. Αντρούλα Ορφανού από την Πυργά Αμμοχώστου, με την οποία συναντηθήκαμε τη μέρα της κοιμήσεως της αείμνηστης μητέρας σας, Γέροντά μου, κατέστη δυνατή η επικοινωνία με τα παιδιά και τα εγγόνια του αείμνηστου μας γυμνασιάρχη Σοφοκλή Σοφοκλέους, τον οποίο τόσο σέβεστε και αγαπάτε. Έτσι, έχουμε μαζί μας τα τέσσερα παιδιά και δυο εγγόνια του, τα οποία ταξίδεψαν από την Αθήνα για να είναι μαζί μας σε αυτή την πολύ τιμητική για τον δικό τους άνθρωπο εκδήλωση.



Μόλις βάλουμε στο διαδίκτυο τις φωτογραφίες που μου έστειλε ο γιος του Νίκος, έγινε συναγερμός. Σταχυολογώ μερικά από τα σημειώματα των μαθητών του:

-Εξαιρετικός εκπαιδευτικός και άνθρωπος. Τιμή μας που τον είχαμε γυμνασιάρχη μας.

-Ο υπέροχος καθηγητής μου, τιμούσε το λειτούργημα του δασκάλου.

-Καθηγητής-καθοδηγητής στον δρόμο της αρετής.

-Ένας εκπαιδευτικός πρότυπο, μελίχιος, πνευματικός άνθρωπος, πολύ τυχεροί όλοι εμείς που τον είχαμε γυμνασιάρχη μας.

Αιωνία του η μνήμη. Ήταν ευλογία για το γυμνάσιό μας να έχουμε έναν τόσο σπάνιο άνθρωπο αλλά και πολυμαθέστατο γυμνασιάρχη. Του χρωστάμε πολλά.



Η τιμώμενη σήμερα, επίσης, Μάρω Εξηντάρη Μήτσα, ανάμεσα σε άλλα, έγραψε: τον σέβομαι, τον εκτιμώ και τον μνημονεύω πάντα.

Αναντίρρητα, και οι τρεις γυμνασιάρχες που είχαμε εμείς στα δικά μας χρόνια φοίτησης ήταν η ζώσα παρουσία του πνευματικού ανθρώπου μέσα στα σχολεία, αλλά και στην ευρύτερη κοινωνία. Για τον μακαριστό Σοφοκλέους, αυτόν τον άγιο Άνθρωπο, ακούσαμε από τον κ. Αντώνη Καραντώνη.



Για τους μακαριστούς Ανδρέα Χατζηιωνά και Λυκούργο Κάππα εκφράσαμε την αγάπη μας και την ευγνωμοσύνη μας και την προηγούμενη φορά που τους τιμήσαμε. Όσα και να πούμε είναι πολύ λίγα μπροστά σε αυτά που τους χρωστάμε.

Για τον μ. Ανδρέα Χατζηιωνά έχω να πω ως φιλόλογος ότι ήταν η επιτομή του κλασικού φιλόλογου, της εντιμότητας, της παρρησίας, της αξιοπρέπειας, της εργατικότητας, ρέκτης και χαλκέντερος φιλόλογος, οξύνους, ελεύθερος άνθρωπος, καλότατος.



Για τον μ. Λυκούργο Κάππα, ό,τι και να πούμε θα είναι λίγο, γιατί τον ζήσαμε περισσότερο και ως Γυμνασιάρχη και ως Δήμαρχό μας και ως Υπουργό μας. Ευγενής και ευπατρίδης, προσηνής και μειλίχιος, εμπνευσμένος και χαρισματούχος, διακρινόταν για την ευρυμάθεια και την ευρύτητα του πνεύματός του, για τη σύνεση και το χιούμορ του, για τη συναίνεση, την πραότητα, τη δοτικότητα και την αγάπη του για τους ανθρώπους. Αιώνια η μνήμη και των τριών τους. Αφήνουν μνήμη αγαθή.



Ταυτόχρονα τιμούμε και τους ανθρώπους της Γραμματείας, όπως ήδη ακούσατε. Ποιος θα ξεχάσει τον πρώτο γραμματέα, τον εξάίρετο Χαράλαμπο Ξιουρή και τον Σπύρο Κημήτρη, τον ακούραστο παιδονόμο μας; Μαζί μας είναι και ο πατήρ Πέτρος Καζαφάς που εργάστηκε για λίγο στο Γυμνάσιό μας, ο οποίος θα μας ψάλλει με την υπέροχη φωνή του.

Καταληκτικά, θα μού επιτρέψετε να ευχαριστήσω και τους ανθρώπους που μας βοήθησαν υλικά, τον κ. Μιχάλη Ανδρέου της εταιρείας Mc Donald's, πνευματικό αδελφό, τον αγαπημένο μαθητή μου Μιχαλάκη Πίριλλο, ιδιοκτήτη των φούρνων Πίριλλος, που δεν μου χαλά χατίρι, και μάς εφοδίασε με τα τερψιλαρύγγια απόψε, όπως και τον συμμαθητή μου Σπύρο Χούτρη που έχει την εταιρεία του στις Αγγλισίδες. Επίσης, ευχαριστίες θερμές στην Εταιρεία Ζορπάς για τη χορηγία της για τη Βασιλόπιτά μας, όπως και τον κ. Ξενοφώντα Σαχινίδη του περιοδικού «Πεμπτουσία» για την ετοιμασία, και τη συμμαθήτριά μας Ζήνα Κουρή Πούτρος για την εκτύπωση των προσκλήσεων. Επιπλέον, ευχαριστώ από καρδιάς το Βατοπαιδινό μοναχό για τη συνεργασία μας στην προετοιμασία της εκδήλωσης.



Ταυτόχρονα, ευχαριστώ όσους δημοτικούς συμβούλους με βοήθησαν και τον Πρόεδρο κ. Νίκο Αθανασίου και τα μέλη του Επαρχιακού Συμβουλίου του Προσφυγικού Σωματείου «Το Λευκονοϊκό» Λάρνακας-Αμμοχώστου για την πολύπλευρη βοήθεια και συμπαράστασή τους και σε αυτή την εκδήλωση, όπως και σε όλες αυτόν τον χρόνο. Μαζί, ευχαριστώ και την κ. Μαργαρίτα Γεωργιάδου και την αδελφή της κ. Χριστίνα, γιατί πάντα είναι δίπλα μας, ως Περιστερωνοπηγιώτισσες, συγχωριανές σας, Γέροντά μου. Η κ. Μαργαρίτα ευγνωμονεί το Γυμνάσιο Λευκονοίκου γιατί της χάρισε το «ευ ζην».



Ιδιαίτερες, βέβαια, ευχαριστίες οφείλω στην κ. Πόπη Καμιντζή Σώζου γιατί ανέλαβε το μεγαλύτερο βάρος της προσπάθειάς μας αυτής. Τέλος, θα ήθελα από καρδιάς να ευχαριστήσω τους συνεργάτες της Μονής Βατοπαιδίου, τον Υπεύθυνο της «Πεμπουσίας» κ. Βασίλη Χάδο και τον κινηματογραφιστή κ. Αλέξανδρο Κωνστάντη για την κάλυψη της εκδήλωσής μας.



Γέροντά μου, αγαπητοί συγγενείς των αείμνηστων γυμνασιαρχών και καθηγητών μας, αγαπητοί καθηγητές και καθηγήτριες, φίλοι και φίλες, πιστεύω ακράδαντα ότι με την αποψινή μας εκδήλωση δίνουμε μάθημα ζωής στους νεότερους από μας. Ένα μάθημα σεβασμού και ευγνωμοσύνης, όπως μάθαμε στο Γυμνάσιό μας. Εξάλλου, ο Κλεόβουλος ο Ρόδιος, ένας από τους επτά σοφούς της Αρχαίας Ελλάδας, μάς παραγγέλλει: «Ευποιίας ης έτυχες, μνημόνευε». Να μνημονεύεις τις ευεργεσίες που έτυχες.



*Αγαπημένοι μας καθηγητές και καθηγήτριες, κάθε ευλογία και χαρά στη ζωή σας!
Τις ίδιες ευχές απευθύνουμε και σε όσους καθηγητές μας για λόγους υγείας δεν
μπόρεσαν να είναι απόψε μαζί μας.*

*Γέροντά μας, σας ευχόμαστε υγεία και δύναμη για να συνεχίσετε το θεάρεστο
έργο σας.*

