

Εκλογή Σεβ. Μητροπολιτών Σύμης κ. Χρυσόστομου και Σικάγο κ. Ναθαναήλ

/ [Πεμπτουσία](#)



Συνήλθεν, υπό την προεδριάν της Α. Θ. Παναγιότητος, η Αγία και Ιερά Σύνοδος εις την τακτικὴν συνεδριάν αὐτῆς σήμερον, Τετάρτην, 7ην Φεβρουαρίου 2018, προς ἐξέτασιν των εν τη ημερησία διατάξει αναγεγραμμένων θεμάτων.

Κατὰ την συνεδριάν ταύτην, προτάσει της Α. Θ. Παναγιότητος, του Οικουμενικοῦ Πατριάρχου κ. κ. Βαρθολομαίου, ψήφων κανονικῶν γενομένων υπό της Αγίας και Ιεράς Συνόδου εν τῷ Πανσέπτῳ Πατριαρχικῷ Ναῷ ἐξελέγησαν παμψηφεί ο Πανοσιολ. Αρχιμανδρίτης κ. Χρυσόστομος Πίτσης, Πρωτοσύγκελλος της Ιεράς Μητροπόλεως Κῶου και Νισύρου, Μητροπολίτης Σύμης, και ο Πανοσιολ. Αρχιμανδρίτης κ. Ναθαναήλ Συμεωνίδης, κληρικός της Ιεράς Αρχιεπισκοπῆς Αμερικῆς, Μητροπολίτης Σικάγου.

Ἐκ τῆς Δοξολογίας



Συμεωνίδης, υιός του Βασιλείου και της Ειρήνης, γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1978. Αποφοίτησε από το Ελληνικό Κολέγιο της Βοστώνης και εν συνεχεία από τη Θεολογική Σχολή του Τιμίου Σταυρού. Μεταπτυχιακές σπουδές πραγματοποίησε στο Πανεπιστήμιο της Βοστώνης, από όπου έλαβε και τον τίτλο του Διδάκτορος της Θεολογίας, το 2007, καθώς και στο Πανεπιστήμιο του Columbia όπου ειδικεύτηκε στην Ιστορία και Ηθική της Δημόσιας Υγείας. Δίδαξε ως επισκέπτης καθηγητής τα μαθήματα της Ηθικής και Βιοηθικής στο Πανεπιστήμιο του Fordham και στις Θεολογικές Σχολές του Τιμίου Σταυρού και του Αγίου Βλαδιμήρου, ενώ έχει δημοσιεύσει αρκετά επιστημονικά άρθρα σχετικά με τη θεολογία και τη βιοηθική.

Χειροτονήθηκε διάκονος το 2003 και πρεσβύτερος το 2010 από τον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής κ. Δημήτριο. Υπηρέτησε ως διάκονος τον Μητροπολίτη Βοστώνης κ. Μεθόδιο (2003-2006) και τον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής κ. Δημήτριο (2006-2010), ενώ ως ιερατικώς προϊστάμενος διηκόνησε στον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στη Νέα Υόρκη. Κατά τη διάρκεια της ποιμαντικής του διακονίας ανέπτυξε ένα αστικό ποιμαντικό οργανισμό με την επωνυμία «Ορθόδοξοι Επαγγελματίες εν Δράσει», ο οποίος αξιοποίησε τα χαρίσματα και τα таланτα περισσότερων από 400 νέων επαγγελματιών του Μανχάταν, προσφέροντάς τους ευκαιρίες να δημιουργήσουν ουσιαστικές αλλαγές στη ζωή των πιο ευάλωτων συνανθρώπων της περιοχής. Διακόνησε, επίσης, περιοδικά τις κοινότητες της Αναστάσεως του Χριστού, Brookville και του Ιερού Καθεδρικού Ναού Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης, Brooklyn.

Το Σεπτέμβριο του 2013 διορίστηκε Διευθυντής του Γραφείου Διορθοδόξων, Οικουμενικών, και Διαθρησκειακών Σχέσεων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αμερικής. Από τη θέση αυτή ανέπτυξε και επαύξησε τις σχέσεις της Ιεράς Αρχιεπισκοπής με πολλούς Θρησκευτικούς Οργανισμούς καθώς και με τις μόνιμες Αντιπροσωπείες στα Ηνωμένα Έθνη. Παράλληλα, προώθησε τη συνεργασία και τη συμμετοχικότητα. Μέσα στο πλαίσιο της διακονίας αυτής διοργάνωσε το επιστημονικό Συνέδριο με θέμα: «Ορθοδοξία και Ανθρωπισμός: Ιδέες και Δράσεις στο Σύγχρονο Κόσμο», το οποίο παρείχε σε εμπειρογνώμονες από όλο τον κόσμο την ευκαιρία να συναντηθούν και να εξετάσουν τρόπους με τους οποίους η Εκκλησία μπορεί να βοηθήσει στην αντιμετώπιση ανθρωπιστικών κρίσεων και στην

τά την κρίση.

ιστορικής Ιεράς Μονής Αγίου Γεωργίου



(κατά κόσμον Νικόλαος Πίτσης τοῦ Δημοσθένους) ἐγεννήθη ἐν Κώ Δωδεκανήσου τὸ ἔτος 1967. Διήκουσε τὰ ἐγκύκλια μαθήματα ἐν αὐτῇ. Τὸ δὲ ἔτος 1981 ἐνεγγράφη εἰς τὴν ἐν Ἀγίῳ Ὄρει Ἀθωνιάδα Σχολὴν ἐκ τῆς ὁποίας ἔλαβε τὸ Ἀπολυτήριον τοῦ Λυκείου. Ἐν συνεχείᾳ ἐφοίτησεν εἰς τὴν Θεολογικὴν Σχολὴν τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν καὶ κατὰ τὴν εορτὴν τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τὸ ἔτος 1985 ἐκάρη μοναχὸς ὑπὸ τοῦ τότε Καθηγουμένου (καὶ νῦν Προηγουμένου τῆς Ἱεράς Μονῆς τῶν Ἰβήρων) τῆς Ἱεράς Πατριαρχικῆς καὶ Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Σταυρονικήτα Πανοσ. Ἀρχιμ. Βασιλείου Γοντικᾶκη.

Διάκονος ἐχειροτονήθη ὑπὸ τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Ροδοστόλου κ. Χρυσοστόμου, τοῦ ὁποίου ὑπήρξε καὶ μαθητὴς τῆ 8ῆς Ἀπριλίου 1991. Πρεσβύτερος ἐχειροτονήθη ὑπὸ τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σεβαστείας κ. Δημητρίου τῆ 25ῆς Σεπτεμβρίου 1995 ἐν τῷ Καθολικῷ τῆς Ἱεράς Μονῆς τῆς μετανοίας τοῦ.

Τὸ ἔτος 1998 ἐπέστρεψε εἰς τὴν γενέτειράν του καὶ τοποθετήθηκε ἱερατικῶς προϊστάμενος ἐν τῇ ἐνορίᾳ ἁγίου Παύλου Λινοποτίου, τὴν ὁποίαν ἀνεκαίνισε ἐκ βάθρων, οἰκοδομήσας διὰ τὰς ἀνάγκας τῆς Ἱεράς Μητροπόλεως, ἰδίᾳ μερίμνη καὶ φροντίδι, Ἱερόν Ναόν-Βαπτιστήριον ἐπ' ὀνόματι τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου. Τὸ 2004 διορίστηκε ἱερατικῶς προϊστάμενος ἐν τῇ ἐνορίᾳ ἁγίας Παρασκευῆς πόλεως Κώ καὶ τοποθετήθηκε ὑπὸ τοῦ Μητροπολίτου Κώου καὶ Νισύρου κυροῦ Αἰμιλιανοῦ Πρωτοσύγκελλος τῆς Ἱεράς Μητροπόλεως Κώου καὶ Νισύρου, θέση εἰς τὴν ὁποίαν ἐπανετοποθετήθη τὸ ἔτος 2009 ὑπὸ τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κώου καὶ Νισύρου κ. Ναθαναήλ, ἣν διετήρησε μέχρι τῆς ἐκλογῆς τοῦ εἰς τὴν Ἱεράν Μητρόπολιν Σύμης.