

12 Φεβρουαρίου 2018

# Τα τείχη που έγιναν ζεστή αγκαλιά

/ [Πεμπουσία](#)





Ήταν κάποτε μια όμορφη,

παραθαλάσσια πόλη. Ολόγυρα ήταν προστατευμένη από ψηλά τείχη, που εχθρός κανείς δεν τολμούσε να τα διαβεί. Τα παιδιά έπαιζαν ξέγνοιαστα στα καταπράσινα πάρκα και στις όμορφες αυλές των σχολείων, ενώ οι μεγάλοι περνούσαν ανέμελα μέσα κι έξω από τα σπίτια τους όλες τις μέρες του χρόνου. Ποτέ δεν είχαν περάσει τη Μεγάλη Πύλη του τείχους, που τους προστάτευε από εχθρικές επιθέσεις. Έτσι η ζωή κυλούσε ήρεμη κι ευτυχισμένη. Μέχρι που ήρθε εκείνος ο παράξενος επισκέπτης. Και τότε η Μεγάλη Πύλη άνοιξε μια για πάντα και το τείχος έγινε μια μεγάλη αγκαλιά αγάπης.

Η κ. Κατερίνα Μουρίκη γράφει ένα παραμύθι που θα μπορούσε να είναι πραγματική ιστορία, μια και οι πράξεις της αγάπης που ξεπηδούν μέσα από τις σελίδες του είναι όχι απλώς εφικτές αλλά τις βλέπουμε καθημερινά να εφαρμόζονται από αυτούς που θέλουν να ακολουθούν το «ξένος ήμην και συνηγάγετέ μοι». Η ιστορία φέρνει στον νου των μεγαλύτερων τον παπα-Στρατή της Λέσβου, που τώρα βρίσκεται μεταξύ των δικαίων που εποίησαν τούτο μεταξύ των αδελφών μας των ελαχίστων. Ένα παραμύθι ευαισθητοποίησης των παιδικών ψυχών για την αγάπη

στον συνάνθρωπο με ωραία εικονογράφηση.



**Το παιδικό βιβλίο «Τα τείχη που έγιναν ζεστή αγκαλιά» της Κατερίνας Μουρίκη κυκλοφορούν από τις εκδόσεις «Θύρα», με εικονογράφηση της Ζωής Χωριατέλλη.**



Από τις εκδόσεις «Θύρα» έχει κυκλοφορήσει και το βιβλίο της Ηρώς Παπαδοπούλου «**Ο φίλος μας ο Νάσος**», που αναφέρεται στη δυσλεξία. Είναι παιδικό βιβλίο, το οποίο θα βοηθήσει τους γονείς και τους δασκάλους στην επικοινωνία τους με παιδιά που έχουν αυτό το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό. Πέρα από τις καθαρά ποιητικές παιδικές σελίδες υπάρχουν και σελίδες με επισημάνσεις προς τους γονείς, τους δασκάλους και τους συμμαθητές.

Ένα βιβλίο-βοήθημα για εκπαιδευτικούς μικρών τάξεων του Δημοτικού αλλά και γονείς, που κοσμείται από εικόνες της Αγγελικής Δελεχά.