

Ένα και μοναδικό τριαντάφυλλο άνθισε την ημέρα της κοίμησης του μακαριστού Μητροπολίτη Σύμης (Αρχιερατικός Επίτροπος Βαυαρίας, Πρωτοπρεσβύτερος του Οικουμενικού Θρόνου π. Απόστολος Μαλαμούσης)

[/ Πεμπτουσία](#)



Την ερχόμενη Κυριακή, 18 Φεβρουαρίου 2018 τελείται το τεσσαρακονθήμερο μνημόσυνο για τον μακαριστό Μητροπολίτη Σύμης κυρό Χρυσόστομο.

Με αφορμή την τέλεση του μνημοσύνου, παραθέτω ένα περιστατικό, όπως μου το διηγήθηκε η καθηγήτρια καλλιτεχνικών κ. Ανυσία Φραγκατζή που εργάζεται μαζί με το σύζυγό της, καθηγητή φυσικής κ. Δημήτριο, στο ελληνικό σχολείο στο χωριό Αγρίδια της Ίμβρου και διαμένει από διετίας με τον σύζυγο και τα τρία παιδιά της στην πατρική οικία του μακαριστού Μητροπολίτη Σύμης κυρού Χρυσοστόμου.

Η κ. Ανυσία διαπίστωσε με μεγάλη έκπληξη το πρωί της 9ης Ιανουαρίου 2018, ότι στην αυλή της πατρικής οικίας του κυρού Χρυσοστόμου βλάστησε ένα και

μοναδικό κόκκινο τριαντάφυλλο.



Της προξένησε ιδιαίτερη εντύπωση το γεγονός ότι εν μέσω χειμῶνος ήταν το μοναδικό λουλούδι που άνθισε στην αυλή του σπιτιού, αλλά και στο χωριό γενικώτερα και με τόσο έντονο χρώμα. Την ίδια ημέρα έγινε γνωστό και στο χωριό Αγρίδια η κοίμηση του κυρού Χρυσοστόμου.

Η κ. Ανυσία έκοψε το μοναδικό τριαντάφυλλο και το τοποθέτησε σε μια φωτογραφία του κυρού Χρυσοστόμου, που βρίσκονταν στην οικία, δίπλα στο πατρικό εικονοστάσι. Την Κυριακή 14 Ιανουαρίου έλαβε χώρα μνημόσυνο στην εκκλησία του χωριού, με κόλλυβα και τη φωτογραφία του κυρού Χρυσοστόμου με το τριαντάφυλλο, όπως το επιμελήθηκε η κ. Ανυσία και η οικογένεια Δημητριάδη.

Η κ. Ανυσία είναι γερμανικής καταγωγής και προ εικοσαετίας γνωρίστηκε με τον νυν συζυγό της Δημήτριο στο Μόναχο. Είχα την ιδιαίτερη χαρά να την κατηχήσω στην Ορθοδοξία μας, ενώ η βάπτισή της έλαβε χώρα στη Ξάνθη το 1997, την ημέρα της εορτής της Αγίας Αναστασίας της Φαρμακολυτριάς.

Στη πρόσφατη επίσκεψή της προ μηνός στο Μόναχο μου διηγήθηκε, σε άπταιστα ελληνικά, το πώς απεσπάσθησαν, με το σύζυγό της, ως εκπαιδευτικοί στο Ελληνικό Σχολείο του χωριού Αγρίδια της Ίμβρου και τα της διαμονής τους στην πατρική οικία του κυρού Χρυσοστόμου Δημητριάδη. Είναι αξιοθαύμαστο το γεγονός ότι τα τρία παιδιά τους, ο 18 ετών Θοδωρής, ο 16 ετών Πέτρος και ο 10 ετών Φιλήμονας, ακολούθησαν αγόγγυστα τους γονείς τους στη μετακίνησή τους από την Ελλάδα

στην Ίμβρο και φοιτούν στο εκεί ελληνικό σχολείο του χωριού.

Όλη η οικογένεια αποτελεί ένα άριστο παράδειγμα προς μίμηση !!

Στη συνάντησή μας μου ανέφερε η κ. Ανυσία με ιδιαίτερη συγκίνηση αυτό το πρωτοφανές περιστατικό, της άνθισης του τριανταφύλλου, στην αυλή της πατρικής οικίας του κυρού Χρυσόστομου, αλλά και στο χωριό γενικότερα και το θεώρησε ως ένα, από Θεού, δοθέν εξαίρετο σημείο.

Από την εποχή που ήμουν ιεροσπουδαστής στην Εκκλησιαστική Σχολή της Αγίας Αναστασίας της Φαρμακολυτρίας στη Χαλκιδική είχα πνευματικούς δεσμούς με τον κυρό Χρυσόστομο, ήδη από την πρώτη ημέρα που ο τότε Ιωάννης Δημητριάδης, ως νεανίας πρόσφυγας, ήρθε στην Πατριαρχική Μονή της Αγίας Αναστασίας της Φαρμακολυτρίας στη Χαλκιδική.

Είθε ο Πανάγαθος εν Τριάδι Θεός να αναπαύει τον μακαριστό Μητροπολίτη κυρό Χρυσόστομο εν χώρα ζώντων.