

## Φοίβη η Διακόνισσα των Κεγχρεών (Μιχάλης Μιχαλακόπουλος)

/ [Πεμπτούσια](#)



Η Κόρινθος στ' αρχαία χρόνια ήταν πλούσια και μεγάλη πόλη. Σημαντικός σταθμός και πέρασμα για το γνωστό τότε κόσμο. Πανσπερμία λαών ο πληθυσμός της. Τα λιμάνια της, στις Κεχριές και στο Λέχαιο, πύλες εισόδου και εξόδου προς Ανατολή και Δύση. Βυθισμένη στις καταχρήσεις, στα ακόρεστα πάθη και την αμαρτία. Τα αφροδίσια νοσήματα σκόρπιζαν τη δυστυχία και το θάνατο. Είχε σχεδόν επικρατήσει η αντίληψη ότι κάθε κόρη της Κορίνθου είναι και μία «εταίρα». Η γυναίκα χωρίς δικαιώματα. Σκεύος ηδονής, υποταγμένη στη μοίρα της!



Εκεί γύρω στο 52 μ.Χ έφτασε στην Κόρινθο ο Απόστολος Παύλος για να κηρύξει το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού. Ο λόγος του Παύλου ελύτρωνε τη γυναίκα από τα δεσμά της υποταγής και την εξίσωνε απόλυτα με τον άνδρα: «ουκ ένι άρσεν και θήλυ...». Η γυναίκα αναγνωριζόταν ως ελεύθερη προσωπικότητα, είχε

λόγο, δικαιώματα και μετείχε σε αξιώματα στη νέα λειτουργική ζωή της νέας θρησκείας.

Το κήρυγμα αυτό του Αποστόλου είχε άμεση απήχηση στους κόλπους της νέας θρησκείας. Συνέβαλε αποφασιστικά στην καινούρια άνθηση της γυναικείας ψυχής και την έβγαλε από το βούρκο της αμαρτίας του ειδωλολατρικού κόσμου.

Στην Κόρινθο το μήνυμα αυτό του Παύλου είχε τα μεγαλύτερα αποτελέσματα. Πολλές γυναίκες της Κορίνθου ανέπτυξαν ιδιαίτερη δραστηριότητα με τόλμη και αφοσίωση, αναλαμβάνοντας σπουδαία λειτουργήματα στη λατρεία.

Ανάμεσα σε αυτές τις φωτισμένες γυναικείες ψυχές αναφέρεται ονομαστικά από τον Απόστολο Παύλο μια περίλαμπρη κόρη της νεότευκτης Εκκλησίας των Κεγχρεών, η Φοίβη. Κάποια στιγμή η Χάρη του Αγίου Πνεύματος με πανάλαφρα φτερουγίσματα άγγιξε την ψυχή της δέσποινας αυτής, εκεί στο πολυσύχναστο λιμανάκι των Κεχριών, για να την καταστήσει άγγελο αγάπης. Το όνομά της το ίδιο προμήνυε την ιδανική σύζευξη της αρχαίας ελληνικής σοφίας με το μήνυμα του Ευαγγελίου. Η Φοίβη κατέλαβε το αξίωμα της διακόνισσας στην Εκκλησία των Κεχριών και υπήρξε συνεργός του Αποστόλου στο γιγάντιο έργο της μετάδοσης του σωτηρίου μηνύματος του Ευαγγελίου. Στη Φοίβη εμπιστεύτηκε ο Παύλος τη μεταφορά της βαρυσήμαντης προς Ρωμαίους Επιστολής του. Απολαύστε την απλότητα, τη γλαφυρότητα και τη θέρμη της ίδιας της γλώσσας του Αποστόλου, όπως παρατίθεται στην προς Ρωμαίους Επιστολή του (Κεφ. 16, 1-3):

*«Συνίστημι δε υμίν Φοίβην την αδελφήν ημών, ούσαν διάκονον της εκκλησίας της εν Κεγχρεαίς, ίνα αυτήν προσδέξησθε εν Κυρίω αξίως των αγίων και παραστήτε αυτή εν ω αν υμών χρήζη πράγματι. Και γαρ αύτη προστάτις πολλών εγενήθη και αυτού εμού».*

Την μνήμη της Αγίας Φοίβης εορτάζει η Εκκλησία μας στις 3 Σεπτεμβρίου. Όσοι επισκέπτονται και σήμερα το μικρό αρχαίο λιμανάκι των Κεχριών θωρούν με τα μάτια της ...ψυχής τους, κάπου-κάπου, μια αγγελόμορφη δέσποινα να αλαφροπερπατά στα χαλάσματα του αρχαίου χριστιανικού ναού σαν να θέλει να διακονήσει και σήμερα κάθε ενδεή, κάθε πικραμένο...!