

Μητροπολίτης Αιτωλίας Κοσμάς: «Να προσφέρουμε στη νεότητα τον ελευθερωτή Χριστό και την γνησία Ιστορία»!

/ [Ειδήσεις και Ανακοινώσεις](#)



Με λαμπρότητα εορτάσθηκε ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου και η Εθνική Παλιγγενεσία του 1821 σε ολόκληρη την Ιερά Μητρόπολη Αιτωλίας και Ακαρνανίας.

Ο Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας, Μητροπολίτης Αιτωλίας και Ακαρνανίας κ. Κοσμάς, το εσπέρας της εορτής χοροστάτησε στην ακολουθία του πανηγυρικού Εσπερινού στην πανηγυρίζουσα Γυναικεία Ιερά Μονή Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Παραβόλας, όπου κήρυξε και τον θείο λόγο.



Το πρωί της 25^{ης} Μαρτίου ο Σεβασμιώτατος ιερούργησε στον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Νέας Αβώρανης, όπου μίλησε επίκαιρα στους πιστούς. Κατά την απόλυση της Θείας Λειτουργίας άπένειμε το οφφίκιο του Οικονόμου στον

Εφημέριο του Ναού π. Κωνσταντίνο Λαμπράκη.



Ο Σεβασμιώτατος μετέβη στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Ζωοδόχου Πηγής Αργινίου, όπου προέστη της **επίσημου Δοξολογίας** ενώπιον των αρχών της πόλεως και του πιστού λαού, ενώ εν συνεχεία παρακολούθησε, από την εξέδρα των επισήμων στην κεντρική πλατεία, την παρέλαση των σχολείων και των τμημάτων των λαογραφικών συλλόγων της πόλεως.



Σε δηλώσεις του, με το πέρας της παρελάσεως, ο Σεβ. Ποιμενάρχης μας κ. Κοσμάς αναφέρθηκε στο μήνυμα της διπλής εορτής, Θρησκευτικής και Εθνικής, ενώ επεσήμανε, μεταξύ άλλων, τα εξής:

«... **Ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου**, μας υπενθυμίζει την άπειρη αγάπη του Τριαδικού Θεού, ο Οποίος με την ενανθρώπιση του Θεού Λόγου χάρισε στον άνθρωπο την ελευθερία από την φοβερή δουλεία της αμαρτίας.

»...**Η επέτειος της Εθνικής μας Παλιγγενεσίας**, υπενθυμίζει στους συγχρόνους Έλληνες τις μεγάλες και τις πολλές θυσίες των ηρωικών προγόνων μας, κληρικών και λαϊκών, οι οποίοι θυσιάστηκαν για να αποτρέψουν την σκληρή σκλαβιά των Αγαρηνών.



» **Σήμερα, έχουμε χρέος** όλοι μας, να μη λησμονήσουμε ποτέ την αγάπη του Κυρίου μας, την προσφορά και την διακονία της Παναγίας μας, αλλά και τη θυσία των αγωνιστών του 1821. Να αφήσουμε στην άκρη τις όποιες σκοπιμότητες και να προσφέρουμε στη νεότητα, στα παιδιά μας, την δυνατότητα να γνωρίσουν και να ζήσουν τον **Ελευθερωτή Χριστό**. Επίσης, να τα διδάξουμε την **γνησία Ιστορία**



υρίσουν
νο έτσι



