

Το Πάσχα του Γιωργή

/ [Πεμπτουσία](#)



- Τι θα φέρει μαζί της η άνοιξη; ρωτούσε όλο αγωνία ο Γιωργής τη νουνά του.

Εκείνη τον κοιτούσε τρυφερά, φιλούσε το ξανθωπό του κεφαλάκι κι έλεγε:

- Την Πασχαλιά, κορώνι μου, θα φέρει!

- Και τι άλλο, νουνά;

- Και μια μεγάλη λαμπροκουλούρα θα φέρει και τη λαμπάδα του Χριστού και τα παπουτσάκια σου από την πόλη! Μα και τον αϊ-Γιώργη καβάλα στ' άλογο θα φέρει! Και τότε θα πάμε στο βουνό, στην εκκλησιά του αγίου, να τον γιορτάσουμε με προσφορά και αρτοκλασία και με όλες τις τιμές που του πρέπει. Και μαζί με τον άγιο θα γιορτάσουμε και τον Γιωργή μας! Με κεράσματα και με τραγούδια, με χορούς και πανηγύρια!

Κι ύστερα η νουνά έπιανε να λέει του αϊ-Γιώργη την ιστορία, που ήταν στρατιώτης του Χριστού ατρόμητος και σκότωσε τον δράκο και έσωσε την κόρη. Τραγουδιστά και γλυκά τα 'λεγε όλα αυτά η νουνά και για τούτο ο Γιωργής ένα με την Άνοιξη και την Πασχαλιά την είχε μέσα στη σκέψη του!

Κι όχι μόνο γιατί η νουνά θα του 'φτιαχνε τη λαμπροκουλούρα με το μεγάλο κόκκινο αυγό και θα του έπαιρνε τη λαμπάδα και τα παπουτσάκια. Ούτε γιατί θα τον γιόρταζε μαζί με τον άγιο με κεράσματα πολλά και με τραγούδια. Μα να, έτσι που τα 'λεγε η νουνά, τα έβαζε σε τόσο ωραία σειρά, που του Γιωργή τού

φαινόταν πως, όσο κρύος και παγωμένος κι αν ήταν ο χειμώνας, η Άνοιξη, που θα ερχόταν, τις καρδιές όλων θα ζέσταινε και θα τις γέμιζε χαρά, αφού μαζί της θα έφερνε την πιο μεγάλη γιορτή του χρόνου, την Πασχαλιά!



- Φίλος, φίλια, φιλώ, αγαπώ! Η φίλια είναι αγάπη και η αγάπη είναι ελευθερία! Να είστε δεμένοι μα και λεύτεροι...

Έτσι συμβούλευε η νουνά τους δυο καλούς φίλους, τον Γιωργή και τον Παυλή. Μα ξάφνου έφυγε ο Παυλής... Κι άφησε κενό μεγάλο πλάι στον Γιωργή.... Κι έτσι ο μικρός Γιωργής μπροστά στην εικόνα του Λαζάρου στέκεται και προσεύχεται κι ελπίζει...

- Να είναι καλά όπου και να είναι... Το χέρι Σου, Κύριε, ν' απλώνεις και να τον σκεπάζεις...



Μεταξά μιλά για τη φίλια και την αγάπη, από την αγνή ψυχή του Γιωργή, καθώς

κυκλοφορεί από τις εκδόσεις «Θύρα» με εικόνες της κ.Αγγελικής Δελεχά. Η ιστορία αναπτύσσεται στις πρώτες 70 σελίδες. Ακολουθούν 15 σελίδες με τον γενικό τίτλο «Σημειωματάριο Φιλίας», όπου περιλαμβάνονται δραστηριότητες οι οποίες προσομοιάζουν με τις υπάρχουσες στα σχολικά βιβλία της Γλώσσας. Οι υπόλοιπες από τις 240 σελίδες του βιβλίου αποτελούν ένα ετήσιο ημερολόγιο, με την κάθε σελίδα να μοιράζεται 3 ή 4 μέρες.



Η έκδοση είναι αφιερωμένη στην οργάνωση «Φλόγα», που έχει αναδειχθεί μέσα από τις οργανωμένες δράσεις της σε σημαντικό πυλώνα στήριξης για τη λειτουργία των ογκολογικών τμημάτων των παιδιατρικών νοσοκομείων και την αντιμετώπιση του καρκίνου της παιδικής ηλικίας.

Τον Σεπτέμβριο γιορτάζουν:

1/9 Αδμαντία Αθηνά Αντιγόνη Ασπασία Αφροδίτη Κλειώ Ερατώ Μαργαρίτα	9/9 Ιωακείμ 11/9 Ευανθία 14/9 Σταύρος Σταυρούλα	17/9 Σοφία Πίστη Αγάπη Ελπίδα 18/9 Αριάδνη 20/9 Ευστάθιος Ευσταθία 21/9 Ιωνάς Ίων Ιωνία 23/9 Ποῦλυξένη	24/9 Μυρτώ Μυροίνη Θέκλα 25/9 Ευφροσύνη 28/9 Χαρίτωνας Χαρίτος
3/9 Φοίβος Φοίβη Άνθιμος	15/9 Νικήτας Βησσαρίωνας 16/9 Ευφημία Μελίνα Μελίτα		
4/9 Μωυσής Ερμιόνη 8/9 Ζαχαρίας Ζαχαρούλα			

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

Η αγάπη πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει, ποτέ δεν κάνεται. (...) Τρεις οι μεγάλες αρετές: η πίστη, η ελπίδα, η αγάπη. Μα πιο μεγάλη απ' τις τρεις είναι η αγάπη.

Άγιος απόστολος Παύλος (Προς Κορ. Α', 13, 1-13)