

## Δυστυχώς η Ρωμοσύνη είναι Εσταυρωμένη (Μητροπολίτης Διδυμοτείχου Δαμασκηνός)

/ [Πεμπτούσια](#)



«Δυστυχώς η Ρωμοσύνη είναι Εσταυρωμένη, όσο κάποιοι αμφισβητούν την αξιοπρέπειά της, υποσκάπτουν τις διαχρονικές αξίες και τα ιδανικά του Γένους της ή επιχειρούν να αλλοιώσουν την ιστορία της και εποφθαλμιούν την ακεραιότητά της. Και αυτές τις μέρες ξανασταυρώνεται και οι πληγές είναι νωπές και χαίνουσες, εξ αιτίας της παρατεινομένης κράτησης των δύο στρατιωτικών μας στις φυλακές της Αδριανούπολης...» τόνισε, μεταξύ άλλων, ο Σεβ. Μητροπολίτης Διδυμοτειχου, Ορεστιάδος και Σουφλίου κ. Δαμασκηνός στην κεντρική πλατεία του Διδυμοτείχου, όπου συναντήθηκαν οι Επιτάφιοι των Ιερών Ναών της πόλεως το εσπέρας της Μεγάλης Παρασκευής. Και συνέχισε λέγοντας: « Όμως για εμάς τους Χριστιανούς ο Σταυρός αρχικά και η Ανάσταση του Κυρίου, στη συνέχεια, είναι οι όψεις του ίδιου νομίσματος. Είναι η αρχή και το τέλος της χριστιανικής ζωής. Το σταυρό δεν τον γλιτώνει κανείς. Παντού υπάρχει πόνος, θλίψη και θάνατος. Εξαρτάται από τον καθένα από εμάς εάν θα επιλέξουμε να φωτίσει την ζωή μας ο Σταυρός του Κυρίου για να της δώσει την προοπτική και την προσδοκία της ανάστασης των νεκρών και της αιώνιας ζωής

».



Την ακολουθία και την περιφορά του Επιταφίου στο Διδυμότειχο παρακολούθησαν ο Βουλευτής Έβρου Αναστ. Δημοσχάκης, ο Αντιπεριφερειάρχης Έβρου Δημ. Πέτροβιτς, ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Υγείας Χρ. Τερτσούδης, ο Δημάρχος Διδυμοτείχου Παρ. Πατσουρίδης, ο Διοικητής της XVI Μερραρχίας Στρατηγός Βας. Παπαδόπουλος και πλήθος πιστών. Την περιφορά του Επιταφίου παρακολούθησαν επίσης και πολλοί μουσουλμάνοι εκ των κατοίκων της πόλεως.





Το πρωί της ίδιας ημέρας ο Σεβασμιώτατος χοροστάτησε στην ακολουθία της Αποκαθλώσεως στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίων Θεοδώρων Νέας Ορεστιάδος, όπου μεταξύ άλλων εσημείωσε. «Όσο και αν φαίνεται παράδοξο ο Χριστός αγάπησε το Σταυρό Του και αγαπάει εξίσου και τους δικούς μας σταυρούς, όταν τους σηκώνουμε με πίστη σε Εκείνον. Όποιος σηκώνει το σταυρό του υπομονετικά και με πίστη στον Εσταυρωμένο παίρνει δύναμη από Εκείνον. Αντίθετα η ζωή όποιου αποφεύγει το σταυρό του θα καταλήξει μοιραία σε



παταγώδη αποτυχία. Ο σταυρός του χριστιανού είναι πρόσκαιρος γιατί τον αναμένει η Ανάσταση. Αντίθετα ο σταυρός του ανθρώπου που αρνείται να ακολουθήσει το Χριστό είναι αιώνιος. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος έλεγε ότι συμφέρει κάνεις να επιλέξει στη ζωή του το Σταυρό του Χριστού. «Ου γαρ άξια τα παθήματα του νυν καιρού προς την μέλλουσαν δόξαν».







