

Αιτωλίας και Ακαρνανίας Κοσμάς: «Ας πάρουμε μια απόφαση: να γίνουμε αληθινοί Χριστιανοί»

/ [Πεμπτούσια](#)



«Άλλη βιοτή καλούμαστε να ζούμε από σήμερα. Την καθαρή, την σωστή, την αναγεννημένη, την μεταμορφωμένη, την μυστηριακή ζωή. “Θανάτου εορτάζομεν νέκρωσιν, άδου την καθαίρεσιν, άλλης βιοτής της αιωνίου άπαρχήν και σκιρτώντες υμνούμεν τον αίτιον” μας γράφει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός.

Σήμερα, τη μεγάλη ημέρα του Πάσχα, ας πάρουμε μια απόφαση: να γίνουμε αληθινοί Χριστιανοί. Το θέλει ο Κύριος, που έδωσε τα πάντα για μας, που θυσιάστηκε για μας. Θέλει να του δώσουμε κι εμείς χαρά. Θέλει τον προσωπικό μας αγιασμό, την σωτηρία μας».



Με τα λόγια αυτά, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Αιτωλίας και Ακαρνανίας

κ.Κοσμάς κάλεσε τους πιστούς, κατά την τέλεση του Εσπερινού της Αγάπης, να ζήσουν το πραγματικό, το προσωπικό, το αληθινό, το άγιο, το σωτήριο Πάσχα. Με τη συμμετοχή πλήθους πιστών, αλλά και ιερέων, η ακολουθία του Εσπερινού της Αγάπης τελέσθηκε το απόγευμα της Κυριακής του Πάσχα, όπως είναι καθιερωμένο, στον Ιερό Ναό Ζωοδόχου Πηγής στο Αγρίνιο, χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ. Κοσμά. Κατά την παράδοση, το Ευαγγέλιο της Αναστάσεως αναγνώστηκε από τους ιερείς σε διάφορες γλώσσες, δηλ. στα ελληνικά, στα λατινικά, στα αγγλικά, στα γαλλικά και στα γερμανικά. Οι χοροί των ιεροψαλτών του Ιερού Ναού απέδωσαν με τελειότητα τα αναστάσιμα τροπάρια της ακολουθίας.



Ο Σεβασμιώτατος κ. Κοσμάς, μίλησε για την ουσιαστική πορεία όλων των πιστών, ως αληθινών Χριστιανών, μέσα στην ανεξάντλητη χαρά της Αναστάσεως του Χριστού, ζώντας και κατανοώντας πρώτα την «Ευλογία που μας έδωσε και φέτος ο Θεός να ζήσουμε την Μεγάλη Εβδομάδα, να λάβουμε μηνύματα από τις ιερές ακολουθίες, να γνωρίσουμε για μια ακόμη φορά την Ταπείνωση του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, τον Οποίο είδαμε να πλένει τα πόδια των μαθητών, να υφίσταται όλες τις ειρωνείες και τα βασανιστήρια, να φτάνει μέχρι το Σταυρό και να ενταφιάζεται ως Ξένος σε ξένο Μνημείο». «Πόσο μελετήσαμε το γεγονός των

Αγίων Παθών του Χριστού εμείς φέτος; Πόσο είχε απομακρυνθεί η καρδιά μας απ' όλα τα επίγεια, απ' όλες τις παθογόνες καταστάσεις, ώστε να μπορέσουμε να ανεβούμε ψηλότερα και να κατανοήσουμε κι εμείς τον Αναστάντα Κύριο;» ρώτησε ο Μητροπολίτης, ενώ ευχήθηκε να ξεκινήσουμε από φέτος την πνευματική μας προσπάθεια να νιώσουμε αληθινά την παρουσία του Αναστάντος Χριστού μέσα μας, να κατανοήσουμε την μοναδική αυτή Δωρεά που μας προσφέρεται.



Τέλος, ο Σεβασμιώτατος, ευχήθηκε «αυτό το Πάσχα, να είναι για όλους πραγματικό Πάσχα. Να είναι δηλαδή ένα αληθινό πέρασμα από την κατάσταση της αμαρτωλότητας, της χλιαρότητας, των συμβιβασμών, των πνευματικών υποχωρήσεων, ένα πέρασμα σε μια άλλη βιωτή, πραγματικά πιστή, αναγεννημένη, ξεκαθαρισμένη ζωή, με πόθο Χριστού». Κατά την απόλυση της ακολουθίας, ο Σεβ/τατος Ποιμενάρχης κ. Κοσμάς μοίρασε σε όλους πασχαλινά κόκκινα αυγά και τσουρέκια, ενώ έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην πολυπληθή συμμετοχή των ιερέων, τονίζοντας τα εξής: «Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους ιερείς για την παρουσία τους, για τον κόπο στον οποίο υποβάλλονται καθημερινά, για την προσφορά τους και την θυσία τους, και να ευχηθώ, αλλά να εύχεσθε κι εσείς όλοι, οι κληρικοί μας να είναι επί των επάλξεων και όχι επί των υποχωρήσεων.



Να είναι όρθιοι, να είναι πνευματικές προσωπικότητες που θα δίνουν μαρτυρία και

θα ζουν σύμφωνα με την Χάρη του Θεού. Να προσευχόμαστε να τους δίνει ο Θεός υγεία και ευλογία, γιατί (ας μου επιτραπεί η φράση) σήμερα δεν χρειαζόμαστε απλώς “παπάδες”, αλλά χρειαζόμαστε ιερείς φλογερούς. Ιερείς, οι οποίοι θα είναι όντως φάροι πνευματικοί, αλλά και πατέρες αγάπης και θυσίας. Πάντα να ευχαριστούμε το Θεό για τους ιερείς μας και πάντα, προσευχόμενοι, να τους θυμόμαστε». Η Ποιμαντορική Εγκύκλιος του Πάσχα Σ' αυτό το ίδιο πλαίσιο της «άλλης βιοτής», της πραγματικής αληθινής ζωής, μέσα από τη χαρά της Αναστάσεως του Χριστού, αναφέρεται και στην Ποιμαντορική Εγκύκλιο του Πάσχα ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Αιτωλίας και Ακαρνανίας κ. Κοσμάς.



«Ως Ορθόδοξοι Χριστιανοί ζούμε το Πάσχα μας, την “εορτή των εορτών”, την “πανήγυρι των πανηγύρεων”, πεπληρωμένοι από βαθιά και ανείπωτη αγαλλίασι και ομολογούμε την χαρά μας» τονίζει ο Σεβασμιώτατος, επισημαίνοντας και αναλύοντας στη συνέχεια τους συγκεκριμένους λόγους, μέσα από τους οποίους πηγάζει για κάθε Χριστιανό αυτή η Αναστάσιμη χαρά: «Α) Χαιρόμαστε, γιατί ο Χριστός κατετρόπωσε με την Ανάστασί Του τους δύο φοβερούς και μανιασμένους εχθρούς μας, την αμαρτία και τον θάνατο. Β) Χαίρουμε, διότι ο Αναστάς Χριστός μετά την Ανάστασί Του, μας υποσχέθηκε ότι θα είναι μαζί μας μέχρι συντελείας των αιώνων. Γ) Χαίρουμε ακόμη, διότι ο Κύριος με την Ανάστασί Του μας χάρισε

άλλη βιοτή αγιασμένη εδώ στη γη, αλλά και δοξασμένη και αιώνια στην Ουράνια Βασιλεία Του».