

Άγιος Γεώργιος ο Τροπαιοφόρος

/ [Πεμπτουσία](#)



Ο Άγιος Γεώργιος είναι ένας από τους πιο αγαπητούς

αγίους της Εκκλησίας μας. Ένα νέο βιβλίο μας φέρνει κοντά του. Μέσα από μια ιστορία τα παιδιά των πρώτων τάξεων του Δημοτικού, αλλά και τα μικρότερα, με τη βοήθεια των γονέων τους, θα μάθουν για τη ζωή αυτού του στρατιωτικού και μεγαλομάρτυρα Αγίου, του οποίου τη μνήμη τιμούμε στις 23 Απριλίου.

Ο άγιος Γεώργιος ήταν ένα γενναίο κι ατρόμητο παλληκάρι, είκοσι χρονών. Ήταν αξιωματικός του ρωμαϊκού στρατού. Σε όλες τις μεγάλες και σκληρές μάχες, που έδινε με τους στρατιώτες του, έβγαινε πάντα νικητής. Κι επειδή από τα αρχαία χρόνια λέμε πως σε μια μεγάλη και θριαμβευτική νίκη ο νικητής βραβεύεται με το τρόπαιο, που ήταν το σύμβολο της νίκης, έδωσαν στον άγιο Γεώργιο το επίθετο Τροπαιοφόρος, αυτός δηλαδή που κατακτά μεγάλες νίκες.

Κάποτε γυρίζοντας ο άγιος Γεώργιος από μια μάχη θέλησε να επισκεφτεί την πατρίδα του, την Καππαδοκία.

Για να φτάσει όμως στην Καππαδοκία, που βρισκόταν στην καρδιά της Μικράς Ασίας, έπρεπε να ταξιδέψει πολλές μέρες με το άλογό του. Να περάσει κάμπους και να διαβεί βουνά, να διασχίσει ερήμους και πυκνόφυτα δάση, να ανταμώσει χώρες και χωριά με παράξενους κατοίκους.

Στο διάβα του συνάντησε και μian όμορφη, γαλάζια λίμνη, που βρισκόταν στο μέσο μιας εύφορης πεδιάδας, κοντά στα πανύψηλα τείχη μιας πλούσιας πόλης, που την έλεγαν Αλαγία.

Βασιλιάς αυτής της πόλης ήταν ο Σέλβιος, ένας ειδωλολάτρης βασιλιάς, που πίστευε στους δώδεκα Θεούς του Ολύμπου και ιδιαίτερα τιμούσε την θεά Άρτεμη και τον Ηρακλή. Ήταν μάλιστα ξακουστός για τη σκληρότητά του απέναντι στους χριστιανούς. Βασάνιζε και φυλάκιζε όσους από τους υπηκόους του απαρνιόνταν την ψεύτικη θρησκεία των ειδώλων και γίνονταν Χριστιανοί.

Ο άγιος Γεώργιος, σαν έφτασε στη λίμνη, σκέφτηκε να σταθεί να ξαποστάσει κι αυτός και το λευκό άλογό του. Να ξεδιψάσουν στα πεντακάθαρα νερά και να ξεκουραστούν για λίγο κάτω από τα δέντρα, που έστεκαν στις όχθες της.

» της κ. **Άννας Ιακώβου**, εκτός από την ιστορία, περιέχει ένα σύντομο συναξάρι του αγίου Γεωργίου και δύο σχετικά σκίτσα που μπορούν να χρωματίσουν οι μικροί αναγνώστες. Συνοδεύεται από ένα παζλ 30 κομματιών.



Το βιβλίο είναι εικονογραφημένο από την κ. Εύα Καραντινού και κυκλοφορεί από τις εκδόσεις «Άθως - Παιδικά».

