

29 Απριλίου 2018

Η Ιερά Μητρόπολη Γερμανίας στα επίσημα εγκαίνια του Μνημείου Θυμάτων Mühldorf (Αρχιερατικός Επίτροπος Βαυαρίας, Πρωτοπρεσβύτερος του Οικουμενικού Θρόνου π. Απόστολος Μαλαμούσης)

/ [Πεμπτούσια](#)



Στις 27 Απριλίου 2018 έλαβαν χώρα τα επίσημα εγκαίνια του Μνημείου των Θυμάτων Mühldorf, του ναζιστικού στρατοπέδου συγκέντρωσης, που ευρίσκεται σε δασική περιοχή της σημερινής πόλης Waldkreiburg,

Βαυαρίας. Στη πόλη Waldkreiburg ζουν και εργαζονται από την δεκαετία του 1970 και Έλληνες μετανάστες, οι οποίοι εξυπηρετούνται ποιμαντικά από τις ενορίες της Μητροπόλεώς μας στο Μόναχο, τα τελευταία έτη από τον Πρωτοπρεσβύτερο Ιωάννη Μηνά, εφημέριο της Ενορίας Αγίου Γεωργίου Μονάχου.

Στα εγκαίνια παρέστησαν ο Βαυαρός Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, Επιστήμης και Τέχνης, κ. Bernd Sibler, ο διευθυντής του Ιδρύματος Βαυαρικών Μνημείων κ. Karl Freller, μερικοί επιζήσαντες του εκεί ολοκαυτώματος, ο Ομοσπονδιακός Υφυπουργός Εσωτερικών κ. Mayer, ο πρόεδρος του Βαυαρικού Συνταγματικού Δικαστηρίου κ. Peter Küspert, ο πρώην ομοσπονδιακός Υπουργός και πρώην πρόεδρος του Γερμανικού Σοσιαλιστικού Κόμματος (SPD) κ. Hans-Jochen Vogel, η πρόεδρος της Εβραϊκής Κοινότητας Μονάχου κ. Charlotte Knobloch, βουλευτές του βαυαρικού κοινοβουλίου, η Γενική Πρόξενος του Ισραήλ κ. Sandra Simonich, γενικοί πρόξενοι διαφόρων κρατών και πολλοί ανώτατοι εκπρόσωποι της βαυαρικής κοινωνίας.



Την Ορθόδοξη Εκκλησία της Βαυαρίας εκπροσώπησε ο Πρωτοπρεσβύτερος Απόστολος Μαλαμούσης, Αρχιερατικός Επιτετραμμένος για τις δημόσιες σχέσεις με τη Βαυαρική Πολιτεία. Στον επίσημο χαιρετισμό του ο υπουργός Παιδείας κ. Sibler αναφέρθηκε ιδιαίτερα τη προσωπική και υπηρεσιακή συμμετοχή του Πρωτοπρεσβυτέρου Αποστόλου Μαλαμούση σε όλες τις εκδηλώσεις της Βαυαρικής Πολιτείας, τις σχετικές με το Ολοκαύτωμα.

Μετά την πολιτειακή επίσημη τελετή, είχαν τη δυνατότητα οι επισκέπτες να επισκεφθούν τον χώρο μέσα στο δάσος που υπήρχε παλαιότερα το στρατόπεδο συγκέντρωσης. Στο σημείο που υπήρξε ο ομαδικός τάφος τοποθετήθηκε αναμνηστική πλάκα και τα γύρω δέντρα κόπηκαν συμβολικά στο ύψος 1,70 για να θυμίζουν την «κοπή» της ζωής των κρατουμένων.

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΝΑΖΙΣΤΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟΥ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ MÜHLDORF

Όπως είναι γνωστό, το ναζιστικό Στρατόπεδο Συγκέντρωσης Νταχάου είχε πολλά εξωτερικά παραρτήματα. Το τρίτο μεγαλύτερο ήταν σε μια δασική περιοχή, στη πόλη Mühlendorf της Βαυαρίας.

Στο στρατόπεδο αυτό μεταφέρθηκαν από το 1944 κρατούμενοι, κυρίως εβραίοι, από διάφορα στρατόπεδα συγκεντρώσεων και ιδιαίτερα από την Ουγγαρία και χρησιμοποιήθηκαν για την κατασκευή ενός ημιυπογείου καταφυγίου για τη φύλαξη πολεμικού υλικού του Χίτλερ και τη διάσωσή του από τις αεροπορικές επιδρομές των συμμάχων.

Το καταφύγιο είχε προγραμματιστεί να έχει 400 μέτρα μήκος, 85 μέτρα πλάτος και θα το σκέπαζε μια τσιμεντένια σιδεροκατασκευή σκεπή, πάχους 5 μέτρων.



Οι 8.300 κρατούμενοι διέμεναν σε πρόχειρες ξύλινες παράγκες και σε ξύλινες κατασκευές που ήταν υμιυπόγειες, ένα μέτρο μέσα στο χώμα. Με την υγρασία του εδάφους και του δάσους, με υποσιτισμό και αρώστειες και με την εξαθλιωτική καταναγκαστική καθημερινή πολύωρη εργασία, περίπου 4.000 βρήκαν τραγικό θάνατο. Εξ αυτών 2.200 τάφηκαν προσωρινά σε ομαδικό τάφο στον τόπο του μαρτυρίου.

Στους κρατούμενους παρείχαν το πρωί ένα κομμάτι ψωμί, με καφέ, το μεσημέρι και το βράδυ μια νερουλή σούπα. Τη σούπα την παρείχαν μόνο σε όσους μπορούσαν ακόμη να εργαστούν.

Τον Μάρτιο και Απρίλιο 1945 άρχισαν οι βομβαρδισμοί των συμμάχων στην γύρω περιοχή. Οι ναζιστές προσπάθησαν να εκκενώσουν το στρατόπεδο με πολυήμερες μαρτυρικές και εξαντλητικές πεζοπορίες κρατουμένων και τη μεταφορά τους προς την Αυστρία. Περίπου 3.640 κρατούμενοι έλαβαν μέρος στις θανατηφόρες πεζοπορίες.

Αξιοσημείωτο είναι και το εξής περιστατικό. Στις 2 Μαΐου 1945 εισήλθε στο χώρο του στρατοπέδου ο ναζιστής διοικητής του στρατοπέδου Βάλτερ Λάνγκκλαϊστ, συνοδευόμενος από τη ναζιστική αστυνομία και με σκοπό να εκτελέσει όλους τους κρατουμένους. Ο ομαδάρχης του στρατοπέδου Όστερμαν, αρνήθηκε να εκτελέσει την εντολή του προϊσταμένου του και οι κρατούμενοι συμφώνησαν να υπογράψουν μια γραπτή δήλωση, που να βεβαιώνει ότι ο διοικητής τους συμπεριφέρονταν πάντα καλά. Αυτό το «ελαφρυντικό έγγραφο» το υπέγραψαν, παρά τις εγκληματικές ενέργειες και πράξεις του διοικητή, με την ελπίδα ότι θα μπορούσε να τους σώσει μελλοντικά.



Μετά από λίγες ώρες οι αμερικανοί στρατιώτες κατέλαβαν το στρατόπεδο, απελευθέρωσαν τους 600 εναπομείναντες κρατουμένους και συνέλαβαν τους ναζιστές τυράννους.

Με βάση αρχεία του στρατοπέδου 284 Έλληνες ήταν εκεί κρατούμενοι.

Από την πόλη Mühldorf πέρασε, στις 14 Απριλίου 1945 ως κρατούμενος και ο Αρχιμανδρίτης Διονύσιος Χαραλάμπους (ο μετέπειτα Μητροπολίτης Τρίκκης και Σταγών Διονύσιος, Τρίκαλα), μεταφερόμενος με άλλους κρατουμένους και με προορισμό το στρατόπεδο συγκέντρωσης Μπερνάου Βαυαρίας, από όπου και απελευθερώθηκε το Πάχα του 1945.

