

30 Απριλίου 2018

**Με τη Χάρη του Θεού η Εκκλησία της Αλβανίας  
αναπτύσσεται και ανθίζει από το 1991  
(Αρχιεπίσκοπος Τιράνων, Δυρραχίου & πάσης  
Αλβανίας κ.κ. Αναστάσιος)**

/ Πεμπουσία



Επίσημο Γεύμα  
παρατιθέμενο υπό της Ορθοδόξου Αυτοκεφάλου Εκκλησίας της Αλβανίας

«MAK Hotel Albania» Κυριακή, 29 Απριλίου 2018

ΠΡΟΠΟΣΗ

Υπό της Α.Μ. του Αρχιεπισκόπου Τιράνων,  
Δυρραχίου και πάσης Αλβανίας κ.κ. Αναστασίου



(Προσφωνήσεις)

Ευφρόσυνο πασχαλινό δώρο αποτελεί η ειρηνική επίσκεψή Σας στην Αλβανία Προσφιλέστατε Μακαριώτατε και Αγιώτατε Πατριάρχα Μόσχας και πασών των Ρωσσιών κ.κ. Κύριλλε.

Καλώς ήρθατε στη χώρα μας, που έζησε στο δεύτερο ήμισυ του 21ου αιώνα τα πιο σκοτεινά χρόνια κατά τον μανιακό αντιθρησκευτικό διωγμό. Αλλά με τη Χάρη του Θεού από το 1991 αναπτύσσεται και ανθίζει μέσα σε ένα περιβάλλον πλήρους θρησκευτικής ελευθερίας. Γεγονός, που συντελείται με τη συμμετοχή όλων των θρησκευτικών κοινοτήτων. Προσπαθήσαμε αυτά τα χρόνια να καλλιεργήσουμε τον αλληλοσεβασμό, την αλληλεγγύη και την ειλικρινή αρμονική συμβίωση.

Η ειρηνική συνύπαρξη ανθρώπων, που ανήκουν σε διαφορετικές θρησκευτικές κοινότητες μπορεί γενικά να προέλθει από δύο αντίθετες αφετηρίες. Είτε από την αδιαφορία για τη θρησκευτική εμπειρία, είτε από την ενσυνείδητη βίωση της βαθύτερης ουσίας της θρησκείας. Αντιστρόφως η θρησκευτική μισαλλοδοξία και η εχθρότητα ανάμεσα σε συνυπάρχουσες θρησκευτικές κοινότητες είναι δυνατόν να αναπτυχθούν είτε από σπέρματα θρησκευτικού τύπου, έναν ακραίο φανατισμό, είτε από μη θρησκευτικούς παράγοντες, πολιτικούς, εθνικιστικούς, ψυχολογικούς, που επιχειρούν να χρησιμοποιήσουν τη θρησκεία για άλλες επιδιώξεις. Αυτές οι ρίζες υπήρξαν ισχυρές στο παρελθόν και δεν παύουν να διατηρούν σε όλες τις χώρες τη ζωτικότητα τους. Εμείς προσπαθούμε να αντλούμε χυμούς από τις υγιείς ρίζες του θρησκευτικού βιώματος και να βοηθήσουμε στην κοινωνική ανάπτυξη και την πρόοδο της Αλβανίας, τη συμφιλίωση και την ειρηνική συμπόρευση ιδιαίτερα με τους

γείτονες και με όλους τους άλλους λαούς.

Γνωρίζουμε, φίλτατε Άγιε Αδελφέ Πατριάρχα Μόσχας, και τις δικές σας απόψεις. Τις τοποθετήσεις σας σε δημόσιες ευκαιρίες, σε τοπικά και διεθνή περιβάλλοντα, την επιμονή σας για να συνδυαστεί η ελευθερία με την συναίσθηση της ευθύνης, όπως αναλύονται σε πολλά άρθρα και βιβλία Σας.

Με αυτή την ευκαιρία θέλουμε να επαναλάβουμε τη θερμή ευχή: Ο Θεός να σας χαρίζει, ακλόνητη υγεία με την «πάντα νουν υπερέχουσα, ειρήνη» Του. Ωστε ακολουθώντας πιστά τα ίχνη Του Χριστού, της Κεφαλής της Εκκλησίας να επιτυγχάνετε τις σωστές εκτιμήσεις, να λαμβάνετε τις ορθές αποφάσεις και να προβαίνετε στις ενδεδειγμένες ενέργειες, που θα προωθούν την ειρηνική συνύπαρξη ανθρώπων και λαών.

Χριστός Ανέστη! Krushti u Ngjall! Χριστος Воскресе!