

6 Μαΐου 2018

Η Γερόντισσα της χαράς· Μοναχή Γαβριηλία Παπαγιάννη (Αθήνα, Τετάρτη 9 Μαΐου 2018)

/ [Επιστήμες, Τέχνες & Πολιτισμός](#)





Τήν Τετάρτη 9 Μαΐου, 2018, στις 7:00 τό απόγευμα, στό Ἐκκλησάκι τοῦ Ἁγ. Ἄνδρέα (ὁδ. Λευκωσίας 40, πλ. Ἀμερικῆς) θά γίνει ἡ παρουσίαση τοῦ καινούργιου βιβλίου γιά τήν Γερόντισσα Γαβριηλία μέ τίτλο:

Ἡ Γερόντισσα τῆς Χαράς
ΜΟΝΑΧΗ ΓΑΒΡΙΗΛΙΑ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ
πού ἔγραψε ἡ μοναχή Φιλοθέη, ἡγουμένη τοῦ Ἱ. Ἡσυχ. «Παναγία τῶν Βρυούλων».

Τό καινούργιο βιβλίο, πού συνεγράφη μέ προτροπή τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ἀργολίδος κ. Νεκταρίου, περιλαμβάνει βιωματικές ἐμπειρίες τῆς μοναχῆς

Φιλοθέης και άλλων ανθρώπων που γνώρισαν άμεσα ή έμμεσα την Γερόντισσα Γαβριηλία, ή όποια είχε έναν ξεχωριστό σύνδεσμο μέ τό Έκκλησάκι τοϋ Άγ. Άνδρέα. Στην παρουσίαση θά μιλήσουν ό Σεβασμιώτατος, κληρικοί καί λαϊκοί που είχαν γνωρίσει την Γερόντισσα Γαβριηλία, καθώς καί ή συγγραφέας μοναχή Φιλοθέη.

Ή έκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα τοϋ Ιδρύματος Νεότητος καί Οικογένειας τής Ι. Αρχιεπισκοπής Άθηνων.

Είστε όλοι καλεσμένοι. Σας περιμένουμε.

Περιγραφή

...Ουσιαστικά όταν μιλούσες μαζί της ένοιωθες ότι γινόταν εσύ, ήταν σαν να μιλούσες στον εαυτό σου, δεν απευθυνόσουν σε μοναχή, γι' αυτό και δεν έλεγε τίποτε, δεν σε διόρθωνε, με αποτέλεσμα να νοιώθεις πολύ άνετα μαζί της, όπως νοιώθεις με τον εαυτό σου..

...Η γερόντισσα δεν ήταν χαμογελαστή αλλά χαμογελούσαν τα μάτια της. Ο λόγος της ήταν πάντα όμορφος, είχε μέσα μια χάρη. Ένοιωθες αυτό που είπαν οι μαθητές στην Μεταμόρφωση «καλόν έστιν ημας ωδε είναι». Δεν θέλαμε να φύγουμε από κοντά της. Όταν ησύχαζε, καθόταν πολλές φορές στον ήλιο, στον εξώστη, και έβλεπες ότι προσευχόταν. Φαινόταν αυτό έντονα στο πρόσωπό της, η αίσθηση ότι είναι ένας άνθρωπος που έχει «φύγει» με την προσευχή.

...Οι άνθρωποι είμαστε τραγικά πρόσωπα. Σκοντάφτουμε, ψάχνουμε, θέλουμε, πονάμε, πέφτουμε και μαζί μας οι άορατοι άγγελοι με «αρχιαγγέλισσα» την γερόντισσα Γαβριηλία μας ξεσκονίζουν, μας δροσίζουν και μας χαμογελούν. Σηκωθείτε, λένε. Και αν πέσατε, δεν πειράζει, σηκωθείτε πάλι και πάλι. Στο τέρμα περιμένει η Χαρά του κόσμου.

Πάμε, ερχόμαστε, ο Χριστός μένει.

Συγγραφέας: Μοναχή Φιλοθέη - Ηγουμένη Ι. Ησυχαστηρίου «Παναγία των Βρυούλων»