

8 Μαΐου 2018

Λίγες σκέψεις μετά το προσκύνημα μας στο Άγιον Όρος (Γεώργιος Πουρνάρης, Αντιπρόεδρος Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών)

/ [Πεμπτουσία](#)



Η πνευματικότητα της αγιωνύμου πολιτείας είναι ορατή όχι μόνο με τα σωματικά μάτια αλλά και τους οφθαλμούς της ψυχής. Αυτή την αίσθηση μαρτυρούν το φυσικό περιβάλλον του Αγίου Όρους, η αρχιτεκτονική, τα βυζαντινά κτίσματα, οι χωμάτινοι δρόμοι και τα μονοπάτια, τα λίγα τροχοφόρα, η απλότητα του βίου και η λατρευτική ζωή. Οι μοναχοί διακρίνονται για την ευγένεια και την ευπρέπεια του ήθους τους, δίνοντας το παράδειγμα της ανιδιοτελούς αγάπης, της υπομονής και της ταπείνωσης στους πολυάριθμους προσκυνητές.



Ιβηρικό Κελλί Τιμίου Προδρόμου, που βρίσκεται κοντά στις Καρυές

Η καθημερινότητα είναι δύσκολα αντιμετωπίσιμη με τις περιορισμένες οικονομικές δυνατότητες, τις ανάγκες που προκαλούν οι αποστάσεις και τα καιρικά φαινόμενα. Οι μοναχοί με ακλόνητη πίστη ενδυναμώνονται και αντιμετωπίζουν επιτυχώς τις προκλήσεις των καιρών. Η πίστη στον Χριστό και στην Παναγία Μητέρα Του είναι πηγή του αγώνα και η ελπίδα για την υπέρβαση οποιουδήποτε εμποδίου.



Ψυχωφελείς είναι οι διηγήσεις που ακούς από το μετρημένο λόγο των μοναχών στο αρχονταρίκι ή στην τράπεζα, οι οποίες χαράζονται στη μνήμη και σε συνοδεύουν και εκτός Αγίου Όρους: «Ένας Γέρων είπε, οι προφήτες έγραψαν τα βιβλία της Αγίας Γραφής. Ήλθαν ακολούθως οι Πατέρες και τα εφάρμοσαν. Μετά ήλθε αυτή η γενιά που τα τοποθέτησε στα ράφια, όπου μένουν αχρησιμοποίητα».



Ιερά Σκήτη Προφήτου Ηλίου του Θεσβίτου

Είπε ο Ιωσήφ Βατοπαιδινός: «ολόκληρη η πάλη και ο αγώνας του ανθρώπου ένα νόημα και ένα σκοπό έχει, την νίκη του κακού, το οποίο συνίσταται στην άρνηση του Θεού Θελήματος. Όλες οι επί μέρους αντιστάσεις, οι οποίες προκαλούν και πιέζουν να γίνουμε προδότες και αρνητές Του, λέγονται πειρασμοί και έχουν την αρχή τους σε διάφορα αίτια»

Μια άλλη ρήση που ακούσαμε στην Σκήτη του Προφήτου Ηλίου από τις διδαχές του Οσίου Παισίου Βελιτσκόφσκι: «είναι προτιμότερο να σταματήσουμε την άσκηση μιας αρετής, όταν με αυτήν αποκτούμε έπαρση. Η ουράνια αμοιβή δεν δίνεται τόσο για τούς κόπους της αρετής, όσο για την ταπείνωση».



Ιερά Μονή Ξηροποτάμου

Κάθε προσκύνημα στην Αγιώνυμο Πολιτεία συνεισφέρει στην ανάταση της ψυχής μας και γίνεται αφορμή να συλλογισθούμε πνευματικά και ουράνια. Ευχαριστούμε τους μοναχούς τόσο για την υλική τράπεζα που μας προσφέρουν, όσο και για τα πνευματικά εδέσματα με τα οποία τροφοδοτούν την ύπαρξή μας.