

21 Μαΐου 2018

Όταν η Ποντιακή Γενοκτονία είναι... Pontus Soykirim! (BİNTEO)

/ [Θεολογία και Ζωή](#) / [Πολυμέσα - Multimedia](#)





του Νίκου Χειλαδάκη, Δημοσιογράφου, Συγγραφέα, Τουρκολόγου

Όταν πολλοί επώνυμοι εδώ στην Ελλάδα αρνούνται την ιστορική πραγματικότητα της διάπραξης της φρικτής γενοκτονίας των Ελλήνων Ποντίων και των Χριστιανών της Ανατολής, ηχηρό χαστούκι σε όλους αυτούς είναι η αναγνώριση αυτής της γενοκτονίας από την άλλη πλευρά του Αιγαίου.

Στο εξαιρετο τελευταίο βιβλίο του γνωστού Πόντιου καθηγητή ιστορίας Κωνσταντίνου Φωτιάδη, αναφέρονται μια σειρά από επωνύμους διανοούμενους της άλλης πλευράς του Αιγαίου οι οποίοι παρά την πέλεκυ του τουρκικού καθεστώτος να επικρέμαται πάνω από τα κεφάλια τους, έχουν το θάρρος να αναγνωρίσουν την γενοκτονία, δίνοντας μάθημα συνείδησης σε πολλούς εδώ στην δική μας πλευρά.

Διακρίνουμε την συγγραφέα, Elif Şafak : «Αν οδηγούνταν στην δικαιοσύνη οι ένοχοι των σφαγών και των αγριοτήτων στο παρελθόν δεν θα ήταν εύκολο για το κράτος να καταπιέζει τις μειονότητες με επικριτικές φωνές». Τον διανοούμενο, Ali Ertem : «Βασικό καθήκον των της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η αναγνώριση και η καταδίκη της γενοκτονίας των χριστιανών από το τουρκικό κράτος και την τουρκική κοινωνία. Το ακαδημαϊκό, Ali Sait Çetinoğlu, τον καθηγητή ιστορίας και κοινωνιολογίας στις ΗΠΑ, Tamer Akcam, την καθηγήτρια κοινωνιολογίας

γεωγραφίας και γλωσσολογίας στο πανεπιστημίου της Άγκυρας, Pervin Erbil : «Το Νοέμβριο του 1916 τέθηκε σε εφαρμογή το Σχέδιο. Σε συνθήκες βαρυχειμωνιάς, με φοβερό κρύο και χιόνι ανάγκασαν όλους τους Έλληνες ορθοδόξους χριστιανούς αδιακρίτως ηλικίας νέους γέρους γυναίκες και παιδιά να μετακινηθούν στα νότια χωρίς επιπλέον να τους επιτρέψουν να πάρουν μαζί τους τίποτα πέρα από ελάχιστα χρειώδη που μπορούσαν να μεταφέρουν.

Η διαταγή δεν είχε εξαιρέσεις. Δεν έδειξαν την παραμικρή επιείκεια στους αρρώστους ούτε στους υπερήλικες που δεν μπορούσαν να ταξιδέψουν». Την γνωστή αρθρογράφο, Ayşe Hür, τον ποιητή Serkan Engin, τον διανοούμενο, Halil Berktaş, (ανεπιθύμητος στην Τουρκία) : «Ιστορικά το γεγονός ότι η γενοκτονία των Αρμενίων των Ποντίων και των Ασσυρίων αποτέλεσε οργανωμένο σχέδιο εθνοκάθαρσης και εκτουρκισμού της Ανατολίας», την καθηγήτρια Κοινωνιολογίας, Fatma Müge Göçek, τον καθηγητή γλωσσολογίας, Ahmet Oral, τον συγγραφέα, Attila Tuysun και πολλοί άλλοι που δεν τους γνωρίζουμε.

Μαζί στο άσμα την γενοκτονίας η Κική Σαβίδου και η Τουρκάλα Dilek Κοç.

Μια παρέα Τούρκων θρηνεί με τον δικό τους τρόπο αυτό που έγινε στον Πόντο στις αρχές του εικοστού αιώνα.

Τέλος θα ακούσουμε την γνωστή θαρραλέα Τουρκάλα τραγουδίστρια, Şenval Sam, στο τραγούδι της γενοκτονίας.

Πηγή: vimaorthodoxias.gr