

25 Μαΐου 2018

## **Κόντευε να πεθάνει, αλλά έγινε αμέσως πιο υγιής από όλους!**

/ [Θαυμαστές διηγήσεις](#)



*Στάρετς Ζαχαρίας (1850-1936).*

Κάποτε, μια από τις πνευματικές κόρες του Στάρετς [Ζαχαρίας (1850-1936)] έπεσε σοβαρά άρρωστη. Οι γιατροί είπαν πως ο θάνατο ήταν αναπόφευκτος. Η καημένη η γυναίκα ήταν ετοιμοθάνατη. Οι συγγενείς της παρακάλεσαν τον Στάρετς να την επισκεφθή για τελευταία φορά.

Ο πατήρ Ζωσιμάς [ως μεγαλόσχημος έλαβε το όνομα Ζαχαρίας] είπe μια προσευχή, πήρε ένα μικρό πορτραίτο του Μητροπολίτου Φιλάρετου, το έκρυψε και είπe:

“Δεν είμαι εγώ που πηγαίνω στην άρρωστη γυναίκα, αλλά ο ίδιος ο Μητροπολίτης πηγαίνει για να γιατρέψη την πάσχουσα”. Ετοιμάσθηκε και ξεκίνησε.

Η ασθενής γυναίκα είχε έναν γυιό που δεν τον θεωρούσαν πέρα για πέρα φυσιολογικό. Ήταν κάπως παράξενος, τέτοιος που στον κόσμο τον ονομάζουν “αγαθό”. Όταν άρχισε ο Στάρετς να πλησιάζη το σπίτι, ο απλοϊκός νεαρός ξαφνικά είπe στην μητέρα του:

- Μαμά, ο Μητροπολίτης Φιλάρετος έρχεται να μας δη, ο ίδιος ο Μητροπολίτης Φιλάρετος”.

- Τι λες τώρα; Μήπως τρελλάθηκες εντελώς, καημένο μου παιδί; βόγγησε η μητέρα του.

Και μετά λίγα λεπτά, ο Στάρετς μπήκε στο χωλ του σπιτιού. Ο απλοϊκός έτρεξε να πάρη το γούνινο παλτό του, λέγοντας:

- Σεβασμιώτατε, πάτερ, Άγιε, επιτρέψτε μου να πάρω το παλτό σας.

Η ετοιμοθάνατη μητέρα άκουσε τα λόγια αυτά με φρίκη. Αλλά τότε ήλθε ο Στάρετς μέσα στο δωμάτιο και είπe:

- Λάβε μια ευλογία όχι από μένα, αλλά από τον Μητροπολίτη Φιλάρετο. Έχει έλθει ο ίδιος να σε θεραπεύση. Και της έδωσε να φιλήση το πορτραίτου του Μητροπολίτου.

- Ωστε πράγματι ο γυιός μου είχε δίκιο, που έλεγε πως ο Μητροπολίτης ερχόταν να μας επισκεφθή!

- Ναι, είχε δίκιο· το Άγιο Πνεύμα του απεκάλυψε την αλήθεια. Λοιπόν να σηκωθείς τώρα και να κάμης για όλους μας τσάι.

- Μα, πώς; Δεν μπορώ. Δεν μπορώ ούτε να γυρίσω!

- Δεν μπορούσες αλλά τώρα έγινες καλά, είπe ο Στάρετς.

Και προς έκπληξή της, η γυναίκα αισθάνθηκε εντελώς καλά και σηκώθηκε και άρχισε να φροντίζη για το νοικοκυριό της. Και οι συγγενείς της απορούσαν, ο Στάρετς όμως είπe:

- Γιατί έχετε απορία; Δεν ξέρετε ότι ο Μητροπολίτης Φιλάρετος μπορεί να κάνη θαύματα και ότι και εσείς σήμερα γίνατε μάρτυρες σ’ ένα από τα θαύματά του; Η μητέρα σας κόντευε να πεθάνη, αλλά τώρα είναι πιο υγιής από όλους σας. Θαυμαστός ο Θεός εν τοις αγίοις Αυτού.

Από το βιβλίο ο *“Στάρετς Ζαχαρίας, Μια οσιακή μορφή της Σοβιετικής Ρωσίας”*  
(Εκδόσεις Ιερού Κοινοβίου Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, Ορμύλια Χαλκιδικής).