

ΠΕΘ: Λέμε ΟΧΙ στην παράδοση του ονόματος της Μακεδονίας «εις χείρας αλλοτρίων»!

/ [Πεμπτούσια](#)



Οι εξελίξεις οι σχετικές με την παράδοση ουσιαστικά του ονόματος της Μακεδονίας «εις χείρας αλλοτρίων του διαρπάσαι... και βεβηλώσουσιν αυτό» (Ιεζ. 7,21) αλλά και οι δηλώσεις ανώτερων κυβερνητικών αξιωματούχων αναφορικά και με άλλα θέματα της εξωτερικής πολιτικής της Ελλάδας (βλ. θέματα με Αλβανία, Θράκη, Αιγαίο, Κύπρο), δεν αφήνουν περιθώρια σιωπής και απραξίας σε οποιονδήποτε υγιώς σκεπτόμενο Έλληνα, που έχει γαλουχηθεί στα νάματα του ελληνορθόδοξου πολιτισμού κι έχει μάθει να υπερασπίζεται πάντοτε την Πατρίδα του, τον Πολιτισμό του, την Ιστορία του, την Πίστη του και την Αλήθεια του.

Η λεγόμενη Συμφωνία των Πρεσπών, που υπογράφηκε σε ειδική τελετή η οποία πραγματοποιήθηκε στο χωριό Ψαράδες της Μεγάλης Πρέσπας στις 17 Ιουνίου 2018 από τον Υπουργό Εξωτερικών της κυβέρνησης των ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ κ. Νίκο Κοτζιά και τον Υπουργό Εξωτερικών των Σκοπίων κ. Νικόλα Ντιμιτρόφ, με την

παρουσία των δύο Πρωθυπουργών, της Ελλάδας κ. Αλέξη Τσίπρα και των Σκοπίων κ. Ζόραν Ζάεφ και κάτω από το βλέμμα του ειδικού διαμεσολαβητή για το θέμα κ. Μάθιου Νίμιτς έχει χαρακτηριστεί ως επαίσχυντη, κατάπτυστη και επιβλαβής έναντι των ελληνικών συμφερόντων. Και τούτο, διότι με αυτήν η Ελλάδα κυριολεκτικά αμαχητί και σε καιρό ειρήνης, παρέδωσε στα Σκόπια «μακεδονική» ταυτότητα, γλώσσα, όνομα και εθνότητα, παίρνοντας ως αντάλλαγμα την υπόσχεση ότι η γειτονική χώρα θα άρει τις αλυτρωτικές της διατάξεις από το Σύνταγμά της. Πολύ χαρακτηριστικά, με ένα tweet του, ο Επίτροπος της ΕΕ, αρμόδιος για τη Διεύρυνση, Γιοχάνες Χαν, σχολιάζοντας τη συμφωνία τόνισε: «Υπεγράφη, σφραγίστηκε, παραδόθηκε!».



Παραδόθηκε!!! Πράγματι, παραδόθηκε ένα κομμάτι της πατρίδας μας, για το οποίο, κατά τον Μακεδονικό Αγώνα, αγωνίστηκαν, έχυσαν το αίμα τους και θυσιάσαν ακόμη και τη ζωή τους Έλληνες αγωνιστές, λαϊκοί και κληρικοί, όπως ο Πάυλος Μελάς, ο Καπετάν Άγρας, οι Μητροπολίτες Γρεβενών Αιμιλιανός και Κορυτσάς Φώτιος και άλλοι πολλοί.

Επίσης, «στο Ηρώο του Μακεδονικού Αγώνα η Εκκλησία έχει πρωτεύουσα θέση», καθώς μεγάλες εκκλησιαστικές μορφές, όπως ο Μητροπολίτης Καστορίας Γερμανός Καραβαγγέλης, ο Μητροπολίτης Βοδενών Στέφανος, ο Μητροπολίτης Πελαγονίας Ιωακείμ Φορόπουλος και ο Άγιος Μητροπολίτης Χρυσόστομος

Δράμας(μετέπειτα Σμύρνης), διαδραμάτισαν πρωταγωνιστικό ρόλο και έβαλαν τη σφραγίδα τους στην απελευθέρωση της Μακεδονίας από τον τουρκικό ζυγό και τον βουλγαρικό επεκτατισμό.

Πρόσφατα, μάλιστα, η Ιερά Επιστοασία του Αγίου όρους εξέδωσε Ανακοίνωση, στην οποία πολύ εύστοχα μεταξύ άλλων υπογραμμίζει, σχετικά με τη Συμφωνία των Πρεσπών, ότι: «δεν είναι δυνατόν, η επίλυσις αυτού του μείζονος εθνικού προβλήματος να επιχειρήται με προχείρους, αδιαφανείς και συνοπτικές διαδικασίας, με την υιοθέτησιν θέσεων αντιθέτων προς την επιστημονική αλήθειαν, την ιστορικήν πραγματικότητα και την ιστορικήν μνήμην, με τρόπον ο οποίος προσβάλλει την εθνικήν συνείδησιν του ελληνικού λαού. Δεν είναι δυνατόν να υιοθετώνται υπό της Ελληνικής Πολιτείας δεσμευτικά διεθνείς συμφωνίαι, αι οποίαι, όπως αποδεικνύουν και αι συνεχιζόμεναι και κλιμακούμεναι λαϊκαί αντιδράσεις, δεν είναι αποδεκταί υπό της συντριπτικής πλειοψηφίας του λαού μας...

Το Άγιον Όρος, ως εν ανεκτίμητον πνευματικόν και ιστορικόν κέντρον της Μακεδονίας και της πατρίδος μας, ένθα από αρχής της συστάσεως αυτού συνυπάρχουν ειρηνικώς Ορθόδοξοι διαφορετικής γλώσσης και εθνοφυλετικής καταγωγής, θεωρεί ως περιφρόνησιν της ιστορίας και της αληθείας και ως προδοσίαν της εθνικής συνειδήσεως του Ελληνισμού, την αναγνώρισιν «μακεδονικής γλώσσης» και «μακεδονικής εθνικότητος» υπό της Ελληνικής Πολιτείας.»



Με βάση τα παραπάνω, «τοῖς κείνων ῥήμασι πειθόμενη» και συναισθανόμενη τη δική της ευθύνη, η Πανελλήνια Ένωση Θεολόγων ενώνει τη φωνή της με τη φωνή όλων των όπου γης Ελλήνων, οι οποίοι με κάθε τρόπο διατρανώνουν την κάθετη αντίθεσή τους στην εκχώρηση για οποιονδήποτε λόγο, του ονόματος και της εθνότητας της Μακεδονίας στο σλαβικό κρατικό μόρφωμα των Σκοπίων και δηλώνει ότι:

1. Καταγγέλλει, ως μια νέα εθνική ταπείνωση, τη Συμφωνία των Πρεσπών.
2. Απορρίπτει, οποιαδήποτε χρήση του ονόματος της Μακεδονίας ή παράγωγού του για την ονομασία του σλαβικής προέλευσης Κράτους των Σκοπίων.
3. Συντάσσεται με την απόφαση της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, για το θέμα της ονομασίας των Σκοπίων, σύμφωνα με την οποία δεν γίνεται δεκτή καμία αναφορά του όρου «Μακεδονία», ως συστατικού ονόματος άλλου Κράτους.
4. Ζητάει την προκήρυξη δημοψηφίσματος, ώστε να εκφραστεί η βούληση του Ελληνικού λαού για ένα τόσο σοβαρό και μείζονος εθνικής σημασίας ζήτημα.
5. Συμμετέχει ενεργά μαζί με τα άλλα ορθόδοξα Σωματεία των Αθηνών στην οργάνωση και διεξαγωγή κάθε εκδήλωσης που εκφράζει το περί δικαίου αίσθημα

του ελληνικού λαού για το συγκεκριμένο θέμα.

6. Καλεί σύσσωμο τον ελληνικό λαό σε πνευματική νύψη, σε ικετήρια προσευχή προς τον Πανάγαθο Θεό και σε δυναμική εγρήγορση και κινητοποίηση για την προάσπιση των δικαίων του Ελληνισμού και των Οσίων και Ιερών του Γένους μας υπέρ των οποίων μυριάδες Ελλήνων μέχρι σήμερα μαρτύρησαν, προσφέροντας κάθε αγαθό και προπάντων τη ζωή και το τίμιο αίμα τους.

Το ΔΣ της ΠΕΘ

Υποσημείωση:

1. «και παραδώσω αυτά εις χείρας αλλοτρίων του διαρπάσαι αυτά... και βεβηλώσουσιν αυτά.» (Ιεζ. 7,21), που σημαίνει : «Θα παραδώσω αυτά στα χέρια ξένων ανθρώπων προς διαρπαγή, λάφυρα στους διεφθαρμένους ανθρώπους του κόσμου, οι οποίοι και θα τα βεβηλώσουν.»