

## Η κυριολεξία της φράσης: η εξομολόγηση σώζει ζωές (Μαρία Λουπίδου)

/ [Πεμπτουσία](#)



Ιερέας στη Θεσσαλονίκη δέχτηκε ένα ταλαιπωρημένο, άγνωστο σε αυτόν παιδί για εξομολόγηση. Το άκουσε με προσοχή, είδε τα προβλήματα που το ταλανίζουν, πόνεσε μαζί του, έδωσε κατευθύνσεις για την απελευθέρωση από πάθη και προβλήματα και με το μυστήριο της εξομολόγησης έδωσε την άφεση των αμαρτιών. Στο τέλος της συνάντησής τους ένωσε την ανάγκη να μιλήσει βιωματικά. Όπως η μητέρα παίρνει το παιδί από το χέρι και του δείχνει emphaticά τον γύρω κόσμο, έτσι και αυτός οδήγησε τον άνθρωπο μέσα στον ναό και έστρεψε το βλέμμα του ψηλά αναζητώντας κάτι παραστατικό. Στάθηκε στην αγιογραφία της διάσωσης του Πέτρου από τα κύματα. Ο Χριστός πιάνει από το χέρι τον

Πέτρο που βουλιάζει μέσα στην θάλασσα. Είχε ζητήσει από τον Θεό ο Πέτρος να μπορέσει να περπατήσει επάνω στο νερό της θάλασσας και εκείνος του είπε: «Έλα!» Ξαφνικά όμως η λογική του Πέτρου τον έκανε να ολιγοπιστήσει και τότε άρχισε να βυθίζεται στο νερό. Η ψυχή του νέου ανθρώπου κατέγραφε τις αλληγορίες της παραστατικής αφήγησης. Στο τέλος αποχαιρέτησε τον πνευματικό και έφυγε.



Λίγες μέρες αργότερα το τηλέφωνο του ιερέα χτυπούσε πάλι επίμονα. Ήταν ο πατέρας του παιδιού και ήθελε επειγόντως να πει στον ιερέα κάτι που είχε συμβεί. Ο γιός του, περπατούσε με φίλους του στην παραλία της πόλης και ξαφνικά άκουσε φωνή μέσα από την θάλασσα να καλεί σε βοήθεια. Ας τον αφήσουμε όμως μόνο του να μας πει τι έγινε:

### «Χάρη στον Θεό»

Οι τρόποι ενέργειας της Χάρης του Θεού στην ψυχή του ανθρώπου είναι απίστευτα

ευρηματικοί. Ο ιερέας θαύμασε για τον τρόπο που η ευαγγελική περικοπή οπτικοποιήθηκε με την βοήθεια της αγιογραφίας και αποτυπώθηκε στην ψυχή του νέου. Θαύμασε και την πρόνοια του Θεού για τις λεπτομέρειες. Ήταν η πιο κατάλληλη στιγμή, όχι μόνο για να σωθεί ο ηλικιωμένος που κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες βρέθηκε στην θάλασσα αλλά και να βιώσει και να εκφράσει ο νέος άνθρωπος όσα εντυπώθηκαν στην ψυχή του με την εξομολόγηση. Η χαρά του, όπως την μετέφερε ο πατέρας του στον ιερέα, ήταν πολύ μεγάλη. Το βίωμα της επιτυχίας που ένιωσε μετά από διάφορες αποτυχίες της ζωής, λυτρωτικό. Αλλά αυτό που ήταν σωτήριο, ήταν ότι εξέφρασε το αποκούμπι που βρήκε ο ίδιος στην ζωή: Χάρη στον Θεό! Το περιστατικό μας αφηγήθηκε ο ιερέας.

Η είδηση όπως δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα Καθημερινή:

Νεαρός βούτηξε στα νερά του Θερμαϊκού για τη διάσωση ηλικιωμένου που είχε πέσει, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, στη θάλασσα. Η πτώση συνέβη στη 1 μετά τα μεσάνυχτα στην παλιά παραλία της Θεσσαλονίκης, στο ύψος της Πλατείας Αριστοτέλους. Εκείνη την ώρα περνούσε από το σημείο παρέα νεαρών, που άκουσε τον 80χρονο να καλεί σε βοήθεια. Χωρίς δεύτερη σκέψη, ένας εξ αυτών βούτηξε στο Θερμαϊκό και με τη συνδρομή των φίλων του έβγαλε τον ηλικιωμένο από τα νερά. Ο 80χρονος διεκομίσθη με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ για προληπτικούς λόγους. Προανάκριση για το περιστατικό διενεργεί το Κεντρικό Λιμεναρχείο Θεσσαλονίκης. (<http://www.kathimerini.gr/965506/article/epikairothta/ellada/8essalonikh-nearos-voyth3e-ston-8ermaiko-gia-na-swsei-hlikiwmeno>).