

20 Ιουλίου 2018

Το «Γλωσσάρι» για την ιστορία της Κύπρου

/ Γενικά



του Αριστείδη Παναγίδη

Μια νέα λέξη εμφανίστηκε τις τελευταίες ημέρες στο πολιτικό λεξικό της πατρίδας μας. Το ΓΛΩΣΣΑΡΙ.



Αυτό το όνομα δόθηκε από τους εμπνευστές της νέας προσπάθειας που γίνεται από κύκλους τόσο του εξωτερικού (είδε ΟΑΣΕ), όσο και του εσωτερικού (είδε Ένωση Συντακτών) και κάποιων τουρκοκύπριων καθηγητών και δημοσιογράφων που σκοπό έχουν να αφαιρεθούν οι λέξεις που ενοχλούν το τουρκοκυπριακό κατοχικό καθεστώς. Συνολικά υπάρχουν 56 λήμματα που μπορεί να θεωρηθούν ως προσβλητικά, είτε από τη μια είτε από την άλλη κοινότητα.

Τέτοιες λέξεις είναι:

Αττίλας: είναι η ονομασία που έδωσαν οι ίδιοι οι Τούρκοι στη στρατιωτική επιχείρηση εισβολής τους στην Κύπρο. Δεν κατανοώ γιατί ενοχλούνται, όταν λέγεται ή γράφεται από Ελληνοκυπρίους, και γιατί κάποιοι προσπαθούν να μας πείσουν ότι δεν είναι στρατός κατοχής, βάρβαρος και αιμοσταγής αλλά απλώς τουρκικός στρατός.

Κυπριακός λαός : ως κυπριακός λαός νοείται το σύνολο των πολιτών αυτού του κράτους, ανεξαρτήτως καταγωγής ή θρησκείας, και δεν αποκλείει καμιά κοινότητα της Κύπρου. Αυτοί που διατείνονται κάτι άλλο μήπως αποσκοπούν στον διαχωρισμό των κυπρίων και τη δημιουργία χωριστών και διασπαστικών συνειδήσεων;

Μητέρα Πατρίδα: να θυμίσω ότι ο όρος αυτός δημιουργήθηκε χάρη στις συμφωνίες Ζυρίχης Λονδίνου που διαχώριζε τον λαό σε κοινότητες και όρισε προστάτες και φύλακες των κοινοτήτων τα κράτη που τώρα αποκαλούνται

Μητέρες Πατρίδες. Όταν σπέρνεις ανέμους, θερίζεις θύελλες. Καιρός να καταλάβουν αυτοί που μας κυβερνούν τα τελευταία εξήντα χρόνια ότι με τις πρακτικές που ακολουθούσαν, οδήγησαν τα πράγματα ως εδώ.

Τούρκος εισβολέας: ακριβώς, είναι εισβολέας. Και αυτοί που αναφέρονται στα επεμβατικά δικαιώματα της Τουρκίας ως εγγυήτριας δύναμης, αγνοούν το γεγονός ότι ο κατοχικός στρατός βρίσκεται εδώ για σαράντα τέσσερα χρόνια. Αν όντως ερχόντουσαν για να προστατεύσουν την έννομη τάξη, θα έπρεπε, μετά την πτώση του πραξικοπήματος και την επικράτηση του νόμου, να αποχωρούσαν. Άρα, είναι εισβολείς και κατοχική δύναμη.

Πρόσφυγες: ναι πρόσφυγες είναι μόνο οι Ελληνοκύπριοι που το 1974 έφευγαν κυνηγημένοι και κατατρεγμένοι, με τα ρούχα που φορούσαν για να γλυτώσουν τη ζωή τους και την τιμή τους από τους Τούρκους δολοφόνους και βιαστές. Οι Τουρκοκύπριοι αποχώρησαν από τις ελεύθερες περιοχές προς τα σκλαβωμένα κατεχόμενα εδάφη μας συντεταγμένα και ανενόχλητοι, κουβαλώντας μαζί τους και όλη την κινητή περιουσία τους, συμμορφούμενοι προς στις απαιτήσεις και υποδείξεις της Άγκυρας.

Απελευθερωτικός Αγώνας της ΕΟΚΑ: και βέβαια ήταν απελευθερωτικός ο αγώνας της ΕΟΚΑ. Και πάντως ποτέ δεν στράφηκε εναντίον των Τουρκοκυπρίων, και αν επιθυμητή κατάληξή του ήταν η Ένωση της Κύπρου, ποιο το κακό σε αυτό; Ο Κυπριακός Ελληνισμός αποτελεί το 82% του πληθυσμού της Κύπρου, και ήταν πρόσφατα εκπεφρασμένη η θέλησή του για ένωση.

Ελεύθερες περιοχές: ναι ελεύθερες, σε αντιδιαστολή προς τις σκλαβωμένες και στεναζούσες κάτω από την μπότα του κατοχικού στρατού περιοχές μας, ή μήπως αυτό δεν είναι η ωμή αλήθεια;

Φυσικά, περιλαμβάνονται και λέξεις που μπορεί, όντως, να θεωρηθούν ως προσβλητικές για τη μια ή την άλλη πλευρά.

Λέξεις όπως :

Ψευδοδήμαρχος που η Τουρκοκυπριακή κοινότητα θεωρεί ότι, όταν λέγεται από τους Ελληνοκυπρίους έχει σκοπό να μειώσει την εικόνα των Τουρκοκυπρίων τοπικών αρχόντων και οι Ελληνοκύπριοι θεωρούν ότι αυτό λέγεται από τους Τουρκοκυπρίους ειρωνικά για τους Δημάρχους των κατεχόμενων Δήμων, αφού οι τελευταίοι δεν ασκούν καμιά εξουσία επί του εδάφους. Και οι μεν και δε δεν λαμβάνουν υπόψη ότι υπήρχαν αρκετοί διπλοί δήμοι σε όλες τις μεγάλες πόλεις της Κύπρου.

Μπουντρούμι: να συμφωνήσω ότι μπορεί να είναι προσβλητικός ο όρος, όταν αναφερόμαστε σε σύλληψη ενός που κατηγορείται για αδικήματα του κοινού ποινικού δικαίου. Για άλλες, όμως, περιπτώσεις;

Ταυτόχρονα, δεν είδα καμιά αναφορά σε πράξεις των Τούρκων που αναφέρονται είτε στην προσπάθεια υποβιβασμού της Κυπριακής Δημοκρατίας (εκλιπούσα) είτε στη συνειδητή προσπάθεια από μέρους τους να διαγράψουν από την παγκόσμια μνήμη κάθε τι που μπορεί να θυμίζει ότι σε αυτά τα μέρη υπήρχαν κάποτε Έλληνες, όπως η εξαφάνιση κάθε Ελληνικού ονόματος στην κατεχόμενη Κύπρο, η σύλληψη χριστιανικών εκκλησιών και νεκροταφείων είτε, ακόμη χειρότερα, τη φωταγωγημένη προκλητικά σημαία τους.

Αυτά και πολλά άλλα περιλαμβάνει ή αποσιωπά το επίμαχο «Γλωσσάρι».