

## **Η ΠΕΘ για την πύρινη λαίλαπα: Η Ελλάδα θρηνεί**

/ [Πεμπτούσία](#)



**Η Ελλάδα θρηνεί. Θρηνεί την εκατόμβη των νεκρών παιδιών της που χάθηκαν άδικα μέσα στην πύρινη λαίλαπα που έπληξε την περιοχή Μάτι της Αττικής. Η τραγικότητα του θανάτου όλων αυτών των αθώων ανθρώπων συγκλονίζει βαθύτατα κάθε λογικά σκεπτόμενο άνθρωπο.**

Το Διοικητικό Συμβούλιο και όλα τα μέλη της Πανελληνίου Ενώσεως Θεολόγων, με βαθύτατη θλίψη και πόνο ψυχής, συμπάσχουν και συμπονούν στον αδόκητο χαμό τόσων συνανθρώπων μας, αθώων ψυχών μιας ανείπωτης συμφοράς που προκάλεσε η μανία της φωτιάς αλλά και τόσων άλλων συνανθρώπων μας που βιώνουν τον πόνο της απροσδόκητης απώλειας οικείων τους προσώπων, καθώς και όσων άλλων που σε μια στιγμή έσβησαν οι κόποι μιας ολόκληρης ζωής.



Βιώνουμε την τραγικότητα αυτής της άνευ προηγούμενου για τα ελληνικά δεδομένα καταστροφής ως υπενθύμιση του μυστηρίου του Σταυρού. Του πολυδιάστατου Σταυρού. Του Σταυρού της θυσίας του Θεού για τα δημιουργήματά του αλλά και του Σταυρού της Αναστάσιμης προσμονής και ελπίδας.

Παράλληλα όμως, με την έκφραση της μεγάλης μας λύπης, καταθέτουμε δημόσια την απέραντη θλίψη που κατακλύζει όλους μας για την ολιγορία των υπευθύνων στην πρόληψη του κακού, για την αβελτηρία στην άμεση διάσωση των πληγέντων από τη φωτιά αλλά και για την δειλή και άτολμη από μέρους της πολιτείας ηθική και οικονομική στήριξη των πυρόπληκτων η οποία μάλιστα συνοδεύτηκε από απαράδεκτες και άκαιρες δηλώσεις κυβερνητικών αξιωματούχων προσβλητικές της μνήμης τόσων αθώων νεκρών.

Οφείλουμε όλοι μας ομοθυμαδόν και άμεσα να στηρίξουμε παντοιοτρόπως μια πανεθνική προσπάθεια ταχείας κατά το δυνατόν επούλωσης των αμέτρητων πληγών που προκάλεσε ο πύρινος όλεθρος.

Η Πανελλήνια Ένωση Θεολόγων προσεύχεται στον μεγαλοδύναμο και πανοικτήρμονα Θεό να έχει όλους τους κοιμηθέντες αδελφούς μας υπό την σκέπη της απείρου αγάπης και ευσπλαχνίας Του, να ενδυναμώνει τους οικείους τους στο βαρύ φορτίο της απώλειας των αγαπημένων τους προσώπων και να εμψυχώνει όλους τους επιζήσαντες αγαπητούς συνανθρώπους μας που υπέστησαν μικρές ή

μεγαλύτερες ζημιές και στερήθηκαν των απαραίτητων προς το ζειν, ευχόμενοι εκ βάθους καρδίας ταχεία υλικοπνευματική θεραπεία και αποκατάσταση των πληγών τους.