

## **Θαυμαστά και θαυμάσια της Παναγίας Γοργοεπηκόου (Μάνδρα Αττικής) (Χρυσούλα Χατζηγιαννιού, Φιλόλογος)**

/ [Πεμπτουσία](#)



Τον Φεβρουάριο του 1995 εισήλθα στο Τζάνειο νοσοκομείο να χειρουργηθώ εκτάκτως για ένα μόρφωμα εσωτερικό.

Η αιμορραγία ήταν μεγάλη.

Την τρίτη ημέρα από την εγχείρηση ο γιατρός μου είπε: «Το πώς θα βγής και αν θα βγής από εδώ μέσα να το σκεφθείς πεζά κτλ. Εμείς σαν γιατροί σύμφωνα με το χρώμα, την χροιά κ.ά. λέμε ότι είναι καρκίνος».

Έκλαιγα πικρά και παρακαλούσα. Πήρα τηλέφωνο στην Μονή της Παναγίας Γοργοεπηκόου κι έδωσα τ' όνομά μου να το μνημονεύσουν.

Αυτό ήταν. Μετά από αυτό οι απαντήσεις ήταν αρνητικές. Είχα σωθεί χάρη στην βοήθεια της Παναγίας Γοργοεπηκόου. Έκανε το θαύμα της. Την προσκυνώ και θερμά την ευχαριστώ.



Το Σεπτέμβριο του 1995 στο γιό μου Νεκτάριο 23 ετών του παρουσιάστηκε πίσω από το αυτί μία κύστη. Από ήμερα σε μέρα μεγάλωνε και μαύριζε μέχρις ότου έκλεισε όλο το αυτί. Αρχές Οκτωβρίου αρρώστησε βαριά με 40 πυρετό. Δεν μπορούσε να φάη, ούτε να κινηθή τον αυχένα. Ο γιατρός είπε ότι πρέπει να χειρουργηθή.

Θυμήθηκα το βιβλίο με τα θαύματα της Παναγίας της Γοργοεπηκόου, πήρα να το διαβάσω και με πόνο και καυτά δάκρυα παρακαλούσα την Γοργοεπήκοο να κάνη το θαύμα της.

Σταύρωσα με το βιβλίο το παιδί μου και την ώρα πού κοιμότανε το έβαλα κάτω από το μαξιλάρι του.

Σε λίγο ακούω το Νεκτάριο να μου φωνάζη.

Τρέχω και τί να δώ. Το παιδί ήταν μέσα στο αίμα, και μου είπε ότι η κύστη άνοιξε μόνη της.

Όλη την ημέρα έτρεχε, το παιδί δεν είχε πλέον πυρετό. Αυθόρμητα πήρα το βιβλίο από το μαξιλάρι του και του είπα: «Η Παναγία η Γοργοεπήκοος σε θεράπευσε».

Κλαίγαμε από χαρά κα οι δύο. Έκανε το θαύμα της η Παναγία και στο δικό μου σπίτι.

Την ευχαριστούμε.

*Χριστίνα και Νεκτάριος*

17/2/97

Στις 21 Νοεμβρίου 1996 βρέθηκα χωρίς εργασία. Είμαι 54 ετών και ήταν δύσκολο να ξαναεργασθώ. Στις 8 Φεβρουαρίου 1997 ήλθαμε με την σύζυγό μου Ελένη στην Μονή να παρακαλέσουμε την χάρη Της να μας βοηθήσει διότι ακόμα δεν είχα βρει τίποτε. Δεν προλάβαμε να επιστρέψουμε στο σπίτι μας και ήδη είχαν τηλεφωνήσει για να μου προτείνουν εργασία, το ίδιο συνέβη και μετά δύο ημέρες.

Την Δευτέρα 10 Φεβρουαρίου 1997 μου προτείνουν και άλλη εργασία.

Σήμερα ήλθαμε να ευχαριστήσουμε την Γοργοεπήκοο για την άμεση βοήθεια Της και να παρακαλέσουμε να μας φωτίσει να διαλέξουμε την καλύτερη εργασία από τις προτεινόμενες.

Πιστεύουμε βαθειά ότι η Παναγία θα μας βοηθήσει και πάλι συνεχίζοντας το θαύμα Της.

*Γιώργος-Ελένη*



23/3/97

Η χάρη Της μου δώρησε δύο παιδιά (δίδυμα), ενώ βρισκόμουν στην Αμερική, άτεκνη επί ένδεκα ολόκληρα χρόνια.

Μέσα σε μια μέρα βρέθηκαν στα χέρια μου από άσχετους ανθρώπους, δύο εικόνες της Παναγίας της Γοργοεπηκόου και μία Παράκληση την οποία δεν έχω σταματήσει να την διαβάζω εδώ και δύο χρόνια.

Η συμβουλή πού έχω να δώσω στα άτεκνα ζευγάρια είναι να πιστέψουν με όλη την δύναμη της ψυχής τους, στη χάρη Της και εκείνη θα τους χαρίσει το πολύτιμο αγαθό της τεκνογονίας. Την ευχαριστώ με όλη την δύναμη της ψυχής μου εγώ και ο σύζυγος μου.

*Γεωργία Σαββοπούλου, Υπάλληλος Υπουργείου Εθνικής Αμύνης 16-10-01,*

Την είδα πανέμορφη πάνω απ' το κρεβάτι μου

Σήμερα, 16 Οκτωβρίου 2001, ήλθα στη Μονή της Παναγίας Γοργοεπηκόου για να την ευχαριστήσω για το θαύμα πού μου έκανε.

Στις 30 Αύγουστου 2001 είχα εισαχθεί στο Ωνάσειο νοσοκομείο για να χειρουργηθώ στην καρδιά μου, γιατί παρουσίαζε πολύ σοβαρό πρόβλημα. Και ενώ τα πάντα είχαν έτοιμασθή για την εγχείρηση, ξαφνικά μπήκε μέσα ο ιατρός Θεοδωράκης, ο οποίος μεχρι εκεί-νη την στιγμή επέμενε ότι πρέπει να χειρουργηθώ, και μου είπε: Δεν θα χειρουργηθείς, γιατί τώρα βλέπω ότι δεν χρειάζεται.

Εγώ είχα έλθει στη Μονή πριν μπώ στο νοσοκομείο και προσευχήθηκα στην Παναγία μας, η οποία και στο νοσοκομείο μου εμφανίσθηκε πάνω από το κεφάλι μου πανέμορφη και μου έδωσε μεγάλο θάρρος. Την ευχαριστώ πού απέφυγα το χειρουργείο και είμαι πολύ καλά.

*Κατερίνα Δράκα, Αμπελόκηποι*

12-01 02, Είδα την Παναγία την Γοργοεπήκοο με ολόχρυσο φωτοστέφανο

Είχα καρκίνο πριν από 6 χρόνια. Η μητέρα μου Ελισάβετ μου είπε για την Παναγία την Γοργοεπήκοο και μου έστειλε την εικόνα της. Ένα χρόνο μετά από χημειοθεραπείες και καθώς περίμενα αποτελέσματα εξετάσεων, είδα μπροστα μου ολοζώντανη την Παναγία την Γοργοεπήκοο. Την είδα μέσα στο σπίτι μου με ολό-χρυσο φωτοστέφανο και μου κρατούσε το χέρι και μου είπε: «Μη φοβάσαι». Τα αποτελέσματα πού περίμενα ήταν καλά, όπως και όλα τα άλλα πού παίρνω από τότε. Πάντα την έχω μαζί μου να με προστατεύει και την παρακαλώ να με έχη

στην ζωή.

Σε ευχαριστώ Παναγία μου και σε παρακαλώ να προστατεύεις την οικογένεια μου.

Άννα Μπουζαλάκου-Κουρή, Λας Βέγκας - ΗΠΑ

**Κύρια πηγή: Χρυσούλας Χατζηγιαννιού· Φιλολόγου, *Η Κυρία Γοργοεπήκοος· Από την αιβατωβαμένη Σμύρνης στα βουνά της Μάνδρας, Έκδοσις Ε΄, Ιεράς Κοινοβιακής Μονής, «Παναγίας της Γοργοεπηκόου», Μάνδρα Αττικής 2002.***