

Η Παναγία έσωσε τους Αγιαναννίτες μοναχούς από τη φοβερή πείνα!

/ [Θαυμαστές διηγήσεις](#)



Σκήτη Αγίας Άννας, Άγιον Όρος.

Ο π. Ησύχιος [Ιερομόναχος, Γέροντας της καλύβας του Αγίου Μοδέστου, στην Αγία Άννα] μάς διηγήθηκε μια αληθινή ιστορία με θαυματουργό επέμβαση της Παναγίας: Το 1942 με τον αποκλεισμό της κατοχής το Άγιον Όρος υπέφερε πολλά. Η πείνα έπληξε και τη Σκήτη της Αγίας Άννης. Τα τρόφιμα τελείωσαν και οι πατέρες ήλθαν σε μεγάλη στενοχώρια.

Ένας μοναχός που δεν είχε τι να φάει, μάζεψε λίγα χόρτα (σπερδούκλια), τα έβρασε κι όταν τα έφαγε έπαθε δηλητηρίαση και κόντεψε να πεθάνει. Αυτό έγινε γνωστό σε όλους και οι γέροντες αποφάσισαν να αναθέσουν την υπόθεση στην

Παναγία λέγοντας: “Παναγία μας, εμείς ήλθαμε να υπηρετήσουμε Εσένα και τη μητέρα σου την αγία Άννα. Όμως, βλέπεις ότι από την πείνα κινδυνεύουμε με θάνατο.

Στη συνέχεια αποφάσισαν να κάνουν ολονύκτια αγρυπνία, αναθέτοντας τη λύση του προβλήματος τους στη προστάτιδα του Αγίου Όρους. Ήλθαν όλοι οι πατέρες, έγινε η αγρυπνία και επιστρέψαμε στις καλύβες μας.

Πρωί - πρωί, ακούμε να χτυπάει ο κόπανος (μεγάλο ξύλο που όταν το χτυπούν είναι σημείο ότι πρέπει να ενημερωθούν για κάτι που αφορά όλους). Λέγω τότε στον υποτακτικό μου:

- Πήγαινε παιδί μου να δεις τι συμβαίνει.

Εκείνος μόλις επέστρεψε μου ανέφερε ότι κάτω στην θάλασσα, στον αρσανά, άραξε καράβι και ο καπετάνιος μοιράζει τσουβάλια με αλεύρι. Μάλιστα βάζει τις παλάμες του στο στόμα του (σαν χωνί) και φωνάζει δυνατά:

- Πατέρες, ελάτε να πάρετε αλεύρι να αδειάσει το καράβι.

- Μπα μου φαίνεται παράξενο παιδί μου, μήπως είναι κανένας απατεώνας και μέσα στα τσουβάλια έχει λίγο αλεύρι επάνω και μέσα στάχτη ή κάτι άλλο; Πήγαινε κάτω και ερεύνησε το πράγμα.

Το καλογέρι έφυγε πάλι σαν αστραπή κι έφθασε στην παραλία. Εκεί είδε πατέρες να παίρνουν όλοι αλεύρι από τον καπετάνιο και όλοι τον διαβεβαίωσαν ότι δεν είναι απάτη. Από τον ίδιο τον καπετάνιο μάλιστα έμαθαν ότι το καράβι μετέφερε το φορτίο αυτό από τη Σμύρνη για την Ελλάδα. Στο Αιγαίο όμως, περιπολικό πλοίο των Γερμανων το σταμάτησε λέγοντας στον καπετάνιο:

- Πήγαινε στο λιμάνι της Αγίας Άννας στο Άγιον Όρος, ξεφόρτωσε όλο το φορτίο σου και γύρισε εδώ για να διαπιστώσουμε ότι έκανες ό,τι σου ζητήσαμε. Αν δεν το κάνεις, θα βυθίσουμε το καράβι σου.

Έτσι, με τον θαυμαστό αυτό τρόπο, όλοι οι πατέρες προμηθεύτηκαν αλεύρι. Η μεγάλη Προστάτιδά μας άκουσε τις δεήσεις των πατέρων και μας έσωσε από τη φοβερή πείνα.

Από το βιβλίο του Νικολάου Μπαζώνη, “Το Άγιον Όρος όπως το γνώρισα”.