

13 Σεπτεμβρίου 2018

«Βένετοι και Πράσινοι. Δήμοι και Δημοκρατία στο Βυζάντιο»

/ [Πεμπουσία](#)





Στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού θα λάβει χώρα η διάλεξη της βυζαντινολόγου κ. Διονυσίας Μισίου, πρώην επίκουρης καθηγήτριας Βυζαντινής Ιστορίας στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ., με τίτλο «Βένετοι και Πράσινοι. Δήμοι και Δημοκρατία στο Βυζάντιο». Η διάλεξη θα λάβει χώρα την Τετάρτη 19 Σεπτεμβρίου 2018 στις 19.00 στο Αμφιθέατρο «Μελίνα Μερκούρη» του Μουσείου. Την εκδήλωση προλογίζει η διευθύντρια του ΜΒΠ, δρ Αγαθονίκη Τσιλιπάκου.

Η Διονυσία Μισίου είναι απόφοιτος της Γερμανικής Σχολής Θεσσαλονίκης και πτυχιούχος του Τμήματος Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ. Παρακολούθησε μεταπτυχιακές σπουδές στο Παρίσι με τους καθηγητές Ν. Σβορώνο και Helene Ahnweiler και απέκτησε με «άριστα» το μεταπτυχιακό δίπλωμα D.E.A. του Πανεπιστημίου Paris I της Γαλλίας. Συνέχισε τις μεταπτυχιακές της σπουδές στη βυζαντινή νομισματική στο Πανεπιστήμιο του Saarland της Γερμανίας με τον καθηγητή Peter Franke. Εκπόνησε διδακτορική διατριβή υπό την εποπτεία των καθηγητών Ι. Καραγιαννόπουλου και Βασιλικής Παπούλια με θέμα: «Η διαθήκη του Ηράκλειου Α΄ και η κρίση του 641. Συμβολή στο πρόβλημα της διαδοχής στο Βυζάντιο» και

ανακηρύχτηκε με «άριστα» διδάκτωρ της Ιστορίας από το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ.(1985). Εργάστηκε στο ΑΠΘ επί 42 χρόνια, από το 1971-2013 οπότε συνταξιοδοτήθηκε. Μεταξύ άλλων, το ενδιαφέρον της επικεντρώνεται γύρω από την έρευνα της θέσης της γυναίκας στη βυζαντινή κοινωνία και ειδικότερα τη σχέση γυναίκας και εξουσίας στο Βυζάντιο.