

20 Σεπτεμβρίου 2018

## **Ε, λεβέντη, για στάσου να σε φιλέψω!**

/ [Θαυμαστές διηγήσεις](#)



*Άγιος Παΐσιος Αγιορείτης (1924-1994).*

Ο κύριος Π.Π. επισκέφτηκε τον Γέροντα [τον άγιο Παΐσιο Αγιορείτη] με τον βαφτιστικό του. Ήθελε να πάρει την ευχή του και να συζητήσει μαζί του κάποια θέματα, που τον απασχολούσαν.

Αφού ο Γέροντας τους κέρασε, ο κ. Π. είπε στον μικρό να πάει καμιά βόλτα, για να μιλήσει με τον Γέροντα. Ο μικρός απομακρύνθηκε.

Κάποια στιγμή που το παιδί βρισκόταν από την πίσω πλευρά του κελιού κι έπαιζε, άρχισε να φωνάζει:

- Νουνέ! Νουνέ!

Τότε ο Γέροντας, χωρίς να βλέπει με τα σωματικά μάτια του τίποτα και χαμογελώντας, του φώναξε:

- Πάρ' τον και φερ' τον κι αυτόν μαζί σου εδώ!

Σε λίγο, προς έκπληξη του κ. Π., ο μικρός χαρούμενος έφερε μπροστά έναν σκαντζόχοιρο. Τον άφησε κάτω μπροστά τους. Ο Γέροντας μπήκε στο κελί του κι ο σκαντζόχοιρος άρχισε σιγά σιγά ν' απομακρύνεται.

Σε λίγο βγήκε ο Γέροντας έξω και κρατούσε ένα σουγιά, με τον οποίο έκοβε μια ντομάτα. Είδε τον σκαντζόχοιρο που απομακρυνόταν και του λέει:

- Ε! Λεβέντη, για στάσου να σε φιλέψω!

Ο σκαντζόχοιρος "πάτησε φρένο" επί τόπου κι έμεινε ακίνητος. Τον πλησίασε και του έριξε μπροστά του την ντοματούλα.

Το ζωάκι, αφού έφαγε την ευλογία του Γέροντα, άρχισε πάλι να τραβά τον δρόμο του.

*Από το βιβλίο του Ιερομονάχου Χριστοδούλου Αγιορείτου, "Σκεύος εκλογής".*