

23 Σεπτεμβρίου 2018

## Με Παύλο Μελά απάντησε ο Μητροπολίτης Πατρών για τη Μακεδονία

/ Γενικά





Πλήθη πιστῶν συνέρρευσαν τὴν Κυριακὴ 23.9.2018 στὸν μεγαλοπρεπῆ νεὸ Ἱερὸ Ναὸ τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ἀνδρέου Πατρῶν, προκειμένου νὰ ἀσπασθοῦν τὴν χαριτόβρυτο Κάρα τοῦ ἱερωτάτου Ἀποστόλου ἐπὶ τῇ 54ῃ ἐπετείῳ ἀπὸ τῆς ἐπανακομιδῆς της ἀπὸ τὴ Ρώμη στὴν Πάτρα καὶ ἐπὶ 44ῃ ἐπετείῳ ἀπὸ τῶν Ἑγκαινίων τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ.

Τῆς Θείας Λειτουργίας προέστη ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Διαυλείας κ. Ἀλέξιος, συλλειτουργούντων τῶν Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτῶν: Γρεβενῶν κ. Δαυίδ, Πατρῶν κ. Χρυσοστόμου καὶ τῶν Θεοφιλεστάτων Ἐπισκόπων: Μεθώνης κ. Κλήμεντος καὶ Κερνίτσης κ. Χρυσάνθου.

Κατὰ τὴν διάρκεια τῆς Θείας Λειτουργίας ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρῶν κ.κ. Χρυσόστομος, προέβη στὴν εἰς Διάκονον Χειροτονία τοῦ εὐλαβεστάτου Μοναχοῦ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τῶν Ἁγίων Πάντων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πατρῶν, Αἰμιλιανοῦ Γεωργακοπούλου.

Ὁ Σεβασμιώτατος στὴν ὁμιλία του μίλησε γιὰ τὴν χάρη ποὺ ἔχει ἀπὸ τὸν Θεὸ ἡ Πάτρα, κατέχουσα τὴν κάρα τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ἀνδρέου καὶ συνεβούλευσε πατρικὰ τὸν νεοχειροτονηθέντα νὰ ἔχη ὄμματα, ὦτα, γλῶττα καὶ νοῦ ἐστραμμένα στὸν Κύριο ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστό, ὅπως ὁ Ἅγιος Ἀπόστολος Ἀνδρέας.

Ἐπίσης ἀνεφέρθη στὸν Ἅγιο Αἰμιλιανὸ Ἐπίσκοπο Κυζίκου τὸν Ὁμολογητῆ, τὸν ὁποῖο προέβαλε ὡς πρότυπο μιμήσεως στὸν νέο Διάκονο καὶ στὸν ἡρωϊκὸ Ἐθνομάρτυρα Αἰμιλιανὸ Μητροπολίτη Γρεβενῶν, ὁ ὁποῖος ὡς ἐθελόθυτο θύμα, κατακρεουργήθη ἀπὸ τοὺς κομιτατζήδες τὴν 1η Ὀκτωβρίου 1911.

Μέ τὴν εὐκαιρία αὐτή, ιδιαίτερη ἀναφορὰ ἔκανε ὁ Σεβασμιώτατος στὴ μία καὶ Ἑλληνικὴ Μακεδονία καὶ ὑπενθύμισε τοὺς λόγους τοῦ Παύλου Μελά, ἔλεγε χαρακτηριστικά: «...Πάντοτε κατὰ τοὺς ἀγῶνας τοῦ Ἔθνους μας προῖστατο ἡ Ἐκκλησία. Ἔτσι τώρα πρὸ πάντων, στὴν Μακεδονία ὅτε κατ' Αὐτῆς κυρίως στρέφονται ἐπιθέσεις τῶν ἐχθρῶν, ἡ Ἐκκλησία καὶ πάλιν θὰ προστατεύσῃ τὸν ἀγῶνα...»

Ἀνέφερε ἐπίσης καὶ τὰ συγκλονιστικὰ λόγια τοῦ Μητροπολίτου Δράμας Χρυσοστόμου (μετέπειτα Ἁγίου Ἐθνοἱερομάρτυρος Χρυσοστόμου Σμύρνης), ὁ ὁποῖος στὴν ἐξόδιο Ἀκολουθία τοῦ Αἰμιλιανοῦ Γρεβενῶν, μεταξὺ τῶν ἄλλων, εἶπε: «Ὅταν Ἀρχιερεῖς καίωσιν ἑαυτοὺς ὡς λαμπάδας ἐνώπιόν τοῦ εἰδώλου τῆς Πατρίδος, ὁ δὲ μαρτυρικὸς θάνατος των γίνεται ζωῆς καὶ δόξης ὑπόθεσις καὶ θεμέλιον ἀγιωτέρου βίου, τὸ μνημόσυνον των δὲν ἐναρμονίζεται μὲ δάκρυα καὶ θλίψιν, ἀλλὰ μὲ ὑπερηφάνειαν καὶ ἀγαλλίασιν καὶ ἐπισφράφισε αὐτὴ τὴν ἀναφορὰ στὸν Αἰμιλιανὸ Γρεβενῶν καὶ στὴ Μακεδονία, μὲ τὸ ὠραιότατο ποίημα ποὺ ἐγράφη γιὰ τὸν ἀοίδιμο μαρτυρικὸ ἱεράρχη:

Τὸν ἔσφαξαν τῶν Γρεβενῶν τὸν ἄφοβο Δεσπότη,

τὸν ἔσφαξαν τὸν ἄξιον τοῦ Γένους στρατιώτη...

Θρήνησε, μάνα, θρήνησε κι ἄλλη μεγάλη μίτρα,

πού τὴν αἱματοκύλισαν τῆς λευτεριάς, τὰ φύτρα.

Τυλίξου πάλι δύστυχη μὲ μάτια βουρκωμένα

σὲ ράσα ματωμένα.

Ἐπιπλέον προέτρεψε τὸν νέο Διάκονο νὰ μιμηθῆ τοὺς Μάρτυρας καὶ τοὺς Ὁμολογητὰς τῆς Ἐκκλησίας μας καὶ τῆς Πατρίδος μας καὶ ἂν χρεισθῆ νὰ δώσῃ καὶ τὸ αἷμα του γιὰ τὴν ἀγία μας Ἐκκλησία καὶ τὴν φιλότατη ἡμῶν Πατρίδα.

Τέλος εϋχαρίστησε τὸν πατέρα τοῦ νέου Διακόνου, π. Ἀνδρέα Γεωργακόπουλο γιὰ τὴν ὄλη του προσφορὰ στὴν Ἐκκλησία καὶ στὴν Ἑνορία τῆς Ἁγίας Τριάδος Πατρῶν πού ὑπηρετεῖ ὡς Ἐφημέριος καὶ Προϊστάμενος καὶ κυρίως γιατί προσέφερε τὸν μονάκριβο υἱό του στὴν Ἐκκλησία καὶ μάλιστα στὸν μοναχικὸ βίο.

Πηγή: [i-m-patron.gr](http://i-m-patron.gr)