

## «Από τα Ουράλια στα Ουράνια» (Ζήνα Λυσάνδρου-Παναγίδη, Φιλολόγος, Δήμαρχος Λευκονοίκου)

/ [Πεμπουσία](#)



Σκίρτησε το πνεύμα μου, ευφράνθηκε η καρδιά μου, ευφρόσυνη ευτυχία, θαύμασα την πίστη των ανθρώπων στον Θεό μας, βίωσα μαζί τους το θαύμα. Κι ακόμη, συγκλονίστηκα. Μαγεύτηκα. Αναζωογονήθηκε η ψυχή μου. Ξενύκτησα για να φτάσω μέχρι την τελευταία σελίδα, όπως όλοι όσοι πήραν στα χέρια τους αυτό το ευλογημένο πόνημα-συναξάρι που καταυγάζει με τη φεγγοβολιά του Θείου Φωτός και την αγιότητα της θωπείας του κάθε ψυχή που λαχταρά να γευτεί το Θαύμα.

Ευχαριστώ την αγαπημένη φίλη και συνάδελφο Ελένη Χατζημιχαήλ για την τιμητική πρόσκληση να μιλήσω για το βιβλίο της «από τα Ουράλια στα Ουράνια». Η παρουσία μου εδώ για έναν μικρό χαιρετισμό, έτσι το θέλω, αφού το βιβλίο θα παρουσιάσει η λαμπρή φιλόλογος Μαρία Ιωαννίδου, φίλη πατρική, που με τιμά, επίσης, με την αγάπη της, μου δίνει την ευκαιρία να εκφράσω και πάλι τον θαυμασμό μου για την αφηγηματική δεινότητα και τα άπειρα χαρίσματα της.

Ελένη Χατζημιχαήλ

# από τα Ουράλια στα Ουράνια



Αληθινές ιστορίες σε καιρούς αθεΐας

Έν πλω

Ελένης, της προικισμένης Ακανθιώτισσας κόρης, που με αριστοτεχνικό τρόπο κατορθώνει να ξεδιπλώσει αυτές τις ιστορίες, ιστορίες ανθρώπων του πόνου και της ανέχειας, της δοκιμασίας και της πίστης, εξυφαίνοντάς τες με συγκλονιστική

μαεστρία σε έναν κοινό καμβά, παρασύροντάς μας σε ένα συναρπαστικό ταξίδι ψυχής.

Είναι μια λογοτέχνης η Ελένη που μας κάνει κοινωνούς της πίστης της, που διαλαλεί ευθαρσώς και με παρρησία τη μαγεία της Ορθοδοξίας μας, και μας προσφέρει να πιούμε από το νέκταρ της. Αναπλάθει μυθιστορηματικά τις ιστορίες των ανθρώπων της Ανατολικής Ευρώπης που γνώρισαν το φως του Ευαγγελίου μετά τη χιονοστιβάδα που σάρωσε τα κράτη τους, και μας προοσκαλεί να ψηλαφήσουμε την Αλήθεια της Ζωής. Να ταξιδέψουμε «στον τόπο της αγιότητας της ψυχής αυτών των ανθρώπων», «στη θαυμαστή μύησή τους στο Φως της Ζωής».

(Σελ.41-44)

Ταυτόχρονα, η Ελένη μάς δίνει την ευκαιρία να κολυμπήσουμε στη θάλασσα της αγάπης με την οποία περιβάλλει τα πρόσωπα των ιστοριών της. Είναι μια ευχάριστη κυοφορία αυτές οι ιστορίες, ένα έναυσμα για σκέψη και προβληματισμό για τη δική μας σχέση με το Θείο, εμάς που βαπτιστήκαμε Ορθόδοξοι Χριστιανοί εξ απαλών ονύχων μέσα σε ένα περιβάλλον ελευθερίας.

Ο λόγος της συγγραφέως μας είναι παραμυθητικός, γλαφυρότατος, όλο γλυκύτητα και καλοσύνη, λόγος αρετής, αγαπητικός, φιλόανθρωπος, ευφρόσυνος, εγκάρδιος, μεγαλόψυχος, δοξολογητικός, αλληλέγγυος. Μέσα του εμφιλοχωρούν ιστορικές αλήθειες, «ρώμη και μεγαλείο», παιδαγωγία, «ηθική τέρψη». Δηλώνει, κυρίως, τη δύναμη της Ορθοδοξίας μας, την υπεροχή της, τη διαχρονία της.

(Σελ:260-64)

Αναντίρρητα, για να μπορέσουμε να συλλάβουμε το μήνυμα του βιβλίου της φιλότατης μας Ελένης χρειάζεται να έχουμε καθαρή ψυχή, «όπου ευδοκίμει το θαύμα»

«κι όταν γυρεύεις τὸ θαῦμα πρέπει νὰ σπείρεις τὸ αἷμα σου στὶς ὄχτῶ γενιές τῶν ἀνέμων, γιατί τὸ θαῦμα δὲν εἶναι πουθενὰ παρὰ κυκλοφορεῖ μέσα στὶς φλέβες τοῦ ἀνθρώπου» θα μας πει ο νομπελίστας μικρασιάτης ποιητής μας.

Καταληκτικά, καλή μου, αγαπημένη μου Ελένη, νιώθω ότι η ανάγνωση του βιβλίου σου, το καλύτερο που διάβασα τον τελευταίο καιρό, με έκανε να βιώσω τη θαυματουργική αναγέννηση του προσώπου μου, ως ψυχική κάθαρση, αλλά πήρα και αρκετά μηνύματα ζωής από μια φίλη που όργωσε τα Ουράλια για να φτάσει στα ουράνια.

Καλοτάξιδο να είναι το βιβλίο σου, φίλη μου και συνοδοιπόρε στον αγώνα της επιστροφής στη γη που μας γέννησε. Ο Θεός να σε αξιώσει να μάς δώσεις κι άλλα έργα που ποιούν ήθος χριστιανικό, ήθος χαρμόσυνο.

Έρρωσο!

*(Χαιρετισμός στην παρουσίαση του βιβλίου «από τα Ουράλια στα Ουράνια» της Ελένης Χατζημιχαήλ, Δημάρχου Ακανθούς-Δήμος Στροβόλου, Τρίτη, 18 Σεπτεμβρίου 2018)*