

1 Οκτωβρίου 2018

Δεύτερη Εορτή του οσ. Ιωάννου του Ρώσου στο Νέο Προκόπιο

/ [Πεμπτούσα](#)



Η δεύτερη κατά το έτος Εορτή του Ιερού Προσκυνημάτων του Οσίου Ιωάννου του Ρώσου, στο Νέο Προκόπιο Ευβοίας ετελέσθη το Σαββατοκύριακο 29-30 Σεπτεμβρίου 2018, προεξάρχοντας του οικείου Ιεράρχου, Μητροπολίτου Χαλκίδος κ. Χρυσστόμου, με συμμετοχή Ιερέων και Διακόνων και πλήθους μεγάλου του Λαού του Θεού.



Η δεύτερη αυτή Πανήγυρη καθιερώθηκε το έτος 1970, εις Ανάμνησιν των Εγκαινίων του Ιερού Ναού, τα οποία τέλεσε ο μακαριστός Μητροπολίτης Χαλκίδος Νικόλαος (Σελέντης), την τελευταία Κυριακή του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 1969.



Εφέτος, λόγω των πρωτόγνωρα άσχημων καιρικών συνθηκών, οι οποίες πλήττουν την Πατρίδα μας και ιδιαιτέρως το Νησί της Εύβοιας, δεν προσήλθε το συνηθισμένο πλήθος των προσκυνητών, όμως ευρέθησαν και αρκετοί, οι οποίοι πραγματοποίησαν το καθιερωμένο τάμα τους προς τον Όσιο Ιωάννη και, μάλιστα, κάποιοι από αυτούς πεζοί, διανύοντας υπό βροχή και αέρα περισσότερα από 40 χιλιόμετρα.



Το Σάββατο το απόγευμα ετελέσθη ο Μέγας Πανηγυρικός Αρχιερατικός Εσπερινός και η Παράκληση προς τιμήν του Οσίου Ιωάννου του Ρώσου και την Κυριακή το πρωί, ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία, στην οποία προεξήρχε και κήρυξε τον θείο λόγο ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Χαλκίδος κ. Χρυσόστομος, συλλειτουργούντων και πολλών Κληρικών, ενώ λόγω των ακραίων καιρικών φαινομένων, δεν πραγματοποιήθηκε η καθιερωμένη Λιτανεία του Σεπτού σκηνώματος του Οσίου Ιωάννου. Στις 1. Ακολουθίες έψαλλαν θαυμάσια Χοροί Ιεροσαλτών, υπό την διεύθυνση των κ. Θεοδοσίου Στεργιόπουλου και κ. Νικολάου Ενωτιάδη, Ιεροσαλτών του 1. Προσκυνήματος.



Μετά την Θεία Λειτουργία, ο Σεβασμιώτατος συναντήθηκε στον Ξενώνα του Οσίου Ιωάννου με τους Υπηρεσιακούς παράγοντες, οι οποίοι, με επικεφαλής τον Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδος κ. Κωνσταντίνο Μπακογιάννη, τον Αντιπεριφερειάρχη Ευβοίας κ. Φάνη Σπανό, τον Αστυνομικό Διευθυντή Ευβοίας κ. Γεώργιο Νικολιδάκη, τον Αντιδήμαρχο Κηρέως κ. Ιωάννη Χαλιούλια, τους υπευθύνους της Πυροσβεστικής και πολλούς εθελοντές, βρέθηκαν από τη νύχτα στην περιοχή, για την αντιμετώπιση της δύσκολης καταστάσεως, την οποία αντιμετωπίζει το Προκόπι, το Μαντούδι, καθώς και η ευρύτερη περιοχή του Κηρέως, η οποία επλήγη, δυστυχώς, από τα ακραία καιρικά φαινόμενα.













