

»ΔΗΜΗΤΡΙΑ 2018« 4η ΜΕΡΑ - ΟΜΙΛΙΑ ΚΑΙ ΕΝΟΡΙΑΚΟ ΑΡΧΟΝΤΑΡΙΚΙ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΝΟΣΙΟΛΟΓΙΩΤΑΤΟ ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗ ΓΕΡΟΝΤΑ ΕΦΡΑΙΜ ΤΟΝ ΒΑΤΟΠΑΙΔΙΝΟ

[Άγιοι - Πατέρες - Γέροντες / Γέρ. Εφραίμ Βατοπαιδινός / Θεολογία και Ζωή](#)



Την Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου στις 7.00 το απόγευμα πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με το πρόγραμμα ομιλία του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Γέροντα Εφραίμ, Ηγούμενου της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπαιδίου Αγίου Όρους με θέμα: «Τοῦτο γάρ ἐστι θέλημα τοῦ Θεοῦ, ὁ ἀγιασμός ὑμῶν» εντός του Ιερού Ναού.

Ο Γέροντας Εφραίμ μεταξύ των άλλων είπε: “Στις μέρες μας δυστυχώς ο αγιασμός δεν είναι πρότυπο ζωής. Λησμονήσαμε την πνευματική υπόσταση του ανθρώπου και δεν έχουμε καταλάβει ότι ο σκοπός της ανθρώπινης ζωής είναι ο αγιασμός. Όταν βρέθηκα, υπογράμμισε, στο κελί του Οσίου Παΐσιου στην Παναγούδα,

ρώτησα: «Γέροντα, ποιος είναι ο ολοκληρωμένος άνθρωπος»; Ο Άγιος, μου απάντησε”.

Στη συνέχεια είπε: “Πρέπει να έχουμε τέτοιο τρόπο ζωής, ώστε μέσα μας να υπάρχει με «αισθητό» τρόπο η Βασιλεία του Θεού. Η Εκκλησία, μας προσφέρει τη δυνατότητα της εμπειρίας του Θεού, της κοινωνίας του Αγίου Πνεύματος. Μόνο η εν Χριστώ ζωή και κοινωνία αναπαύει τον άνθρωπο. Και αυτό γίνεται πραγματικότητα όταν ο πιστός τηρεί τις εντολές του Θεού.

Όταν ο πιστός προσαρμόζει τη ζωή του στις θείες εντολές, έρχεται μέσα του η αίσθηση της αμαρτωλότητός του. Παράδειγμα ο Απ. Πέτρος, όταν υπάκουσε στο λόγο του Χριστού και έριξε τα δίχτυα του πάλι στη θάλασσα πιάνοντας πλήθος ψαριών, είπε στο Χριστό: «ἔξελθε ἀπ’ ἐμοῦ ὅτι ἁμαρτωλός εἰμί Κύριε». Η αυτογνωσία δεν φέρνει απελπισία, αλλά ενεργοποιεί την εγρήγορση, που θανατώνει την αμέλεια, την άγνοια, τη λήθη”.

Σε άλλο σημείο είπε: “Πνευματικοί οδηγοί στην οδό της θεογνωσίας είναι οι μοναχοί, οι οποίοι, κατά τον Άγιο Ιωάννη της Κλίμακος, είναι τα πνευματικά φώτα των εν τω κόσμω πιστών. Οι μοναχοί αρνούνται όχι τους ανθρώπους αλλά το φρόνημα το αμαρτωλό του κόσμου, ποθώντας το θέλημα του Θεού. Ο Άγιος Ισαάκ ο Σύρος τονίζει τη Θεία Πρόνοια ως φως και φωτιά στη ψυχή του πιστού, γεγονός που του αυξάνει την ολοκληρωτική αφιέρωσή του στο Θεό”.

Ολοκληρώνοντας την ομιλία του ο Γέροντας Εφραίμ κατέληξε: “Οι εντολές του Χριστού αυξάνουν τον κατά Χριστόν πόθο, αρχίζοντας από το πένθος, λόγω των αμαρτιών μας. Στη συνέχεια έρχεται η θεία παρηγορία, που είναι η απάντηση του Θεού στα δάκρυα μετανοίας του μετανοούντος. Αμέσως μετά, έρχεται η ευλογημένη χαρά, η ειρήνη, η εσωτερική ησυχία, δώρα ανεκτίμητα της Θείας Χάριτος, που αξιώνουν τον πιστό να γεύεται από τη ζωή αυτή την εντός ημών υπάρχουσα Βασιλεία των Ουρανών. Όταν ο πιστός βιώνει την ουσιαστική σχέση του με τον Χριστό, που ονομάζεται και «γνώση» δηλ. ένωση μαζί Του εν Αγίω Πνεύματι, τότε επιθυμεί τον θάνατο, που θα τον μεταστήσει στην άδυτη ευφροσύνη του παραδείσου”.

Ακολούθησε Ενοριακό Αρχονταρίκι στις 8.15 το βράδυ στον ισόγειο χώρο κάτωθεν του Ιερού Ναού, με τον Γέροντα Εφραίμ, ο οποίος απάντησε σε πληθώρα πνευματικών ερωτημάτων που του υπέβαλε το ακροατήριο.

Να αναφερθεί ότι, τόσο στην ομιλία, όσο και στο “Ενοριακό Αρχονταρίκι”, ο Ιερός Ναός κατακλύστηκε από πιστούς.

Η 4η μέρα των εορταστικών εκδηλώσεων ολοκληρώθηκε με κατανυκτική αγρυπνία στην οποία ιερούργησε ο Πανοσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης Γέροντας Εφραίμ, Ηγούμενος της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπαιδίου Αγίου Όρους.

Έψαλαν ο Αιδεσιμολογιώτατος Πρεσβύτερος π. Ηλίας Αντωνόπουλος και ο Λαμπαδάριος

















Πηγή: in-ad.gr