

ΛΟΓΟΣ ΜΕ΄: Εγκώμιο στον όσιο Ιωάννη, τον αποκαλούμενο «Μεγάλο» (Άγιος Μάξιμος ο Γραικός)

/ Πεμπτουσία



ΛΟΓΟΣ ΜΕ΄

Εγκώμιο στον όσιο Ιωάννη, τον αποκαλούμενο «Μεγάλο» [1].

Να ο φοβερός αγώνας και το απίστευτο άθλημα, που ξεπερνάει κάθε σκέψη, κάθε κατανόηση, κάθε ακοή και κάθε λόγο. Αυτός ο ίδιος, ο πιο ολέθριος και κάκιστος

δαίμονας, αυτό το άγριο θηρίο, που έδειξε μίσος για τον άνδρα, ο οποίος προσέφερε τις θεόπνευστες προσευχές του στον Χριστό από τα βάθη της ψυχής του και με όλη την καρδιά του ενδύθηκε το ομοίωμα του φιδιού και περιτυλίχθηκε γύρω από τα πόδια του ως τα τίμια άσπρα μαλλιά και τα άγια χείλη του. Αλλά ούτε κατ' αυτόν τον τρόπο δεν κατάφερε να παρασύρει τον ιερό νού του και να τον αποσπάσει από τον ιερό ζήλο προς την προσευχή. Παρέμεινε αυτός στην ατάραχη ησυχία χωρίς κανένα φόβο, απολαμβάνοντας σοφά το φως, στο οποίο ήταν προσκολλημένος. Τι πραότητα ψυχής! Τι ένθεος νούς!



Αληθινός αποδείχθηκε ο λόγος ότι η κακία ποτέ δεν θα νικήσει την θεόπνευστη σοφία, με την οποία εσύ, πάτερ, έγινες ειλικρινέστατος φίλος. Απέδειξες ότι η

παμπάλαια ολεθρία πτώση του προπάτορα, στην οποία αυτός παρέσυρε ολόκληρη την ανθρωπότητα, έγινε από την ανοησία του προς τον Δημιουργό και όχι από την καταστροφική δύναμη του παραπλανητικού όφεως. Όσοι φλέγονται από την ακατάπαυστη θεία αγάπη και επιμελώς προσέχουν τον νού και την καρδιά τους, ντροπιάζουν τον θρασύ δαίμονα, σαν αδύναμο νεοσσό, και τον ρίχνουν ηττημένο υπό τους πόδας των ευσεβών.

1. Πιθανότατα χαρακτηρίζεται «Μέγας» ο όσιος Ιωάννης ο Σιναΐτης.