

Προσέγγιση στην περί Αγγέλων Ορθόδοξη Διδασκαλία (Χρήστος Κλάβας, Θεολόγος - Κοινωνιολόγος, Ιεροψάλτης)

/ [Πεμπτουσία](#)



Ξεχωριστή θέση στην ορθόδοξη εκκλησία κατέχουν οι άγγελοι στους οποίους και αποδίδεται ιδιαίτερη τιμή. Η Αγία Γραφή [Π. και Κ. Διαθήκη] είναι πλήρης αναφορών στους αγγέλους, οι οποίοι παρουσιάζονται να διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην πραγματοποίηση του σχεδίου της θείας οικονομίας. Συγχρόνως η πατερική γραμματεία κάνει λόγο για τις αγγελικές δυνάμεις παρέχοντας σημαντικές πληροφορίες γι' αυτές. Μέσα από αυτές τις πηγές αντλούμε στοιχεία αναφορικά με τη δημιουργία, τη φύση, τη γνώση, το έργο, τον αριθμό των αύλων αυτών υπάρξεων. Βεβαίως οι πληροφορίες αυτές δεν δίνουν πληρότητα γνώσεως αυτών αλλά μαθαίνουμε όσα, κατά παραχώρησιν Θεού, είναι απαραίτητα για τη σωτηρία μας.

Οι άγγελοι δημιουργήθηκαν από τον Θεό εκ του μηδενός και είναι προϊόντα της ελεύθερης θείας βουλής, δημιουργήθηκαν πριν από τον υλικό κόσμο [1] ενώ ο

τρόπος της δημιουργίας τους παραμένει ασύλληπτος [2]. Υπάρχουν και κινούνται σε μια άλλη διάσταση χρόνου,σε ένα υψηλότερο επίπεδο χρόνου,τον "αιώνα",όπως ονομάζεται από την εκκλησιαστική γραμματεία, και ο οποίος δεν περιορίζεται από την ύλη [3]. Ο τρόπος υπάρξεως τους διακρίνεται από την αγάπη προς το Θεό και την μεταξύ τους αγάπη [4].



Αναφορικά με τη φύση των αγγέλων ο άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός σημειώνει ότι "Άγγελος λοιπόν είναι ουσία νοερή,αικίνητη,αυτεξούσια,ασώματη,λειτουργός Του Θεού,που έχει λάβει την αθανασία στη φύση κατά χάρη,της οποίας ουσίας μόνον ο κτίστης γνωρίζει το είδος και τον όρο".[5] Κατά τον άγιο Γρ.Παλαμά η αγγελική φύση έχει νού και λόγο αλλά όχι ζωοποιό πνεύμα διότι δεν έλαβε το γήινο σώμα ώστε το πνεύμα να είναι η συνεκτική δύναμη μ'αυτό [το σώμα].[6] Ιδίωμα της φύσεως των αγγέλων αποτελεί το αυτεξούσιον το οποίο και συνεπάγεται τη δυνατότητα της ελεύθερης ροπής προς το καλό ή το κακό.Η υπό των αγγέλων καλή χρήση αυτής της δυνατότητας σε χρόνο άγνωστο για τον άνθρωπο,λόγω έλλειψης αγιογραφικής βάσεως,είχε ως αποτέλεσμα να αποκτήσουν την "κατά χάριν" αναμαρτησία.[7] Οι άγγελοι λοιπόν που υπέδειξαν υπακοή στο θείο θέλημα ανταμείφθηκαν με την παγείωση της θελήσεώς τους προς το αγαθό ενώ εκείνοι που,παρασυρόμενοι από εγωισμό,έδειξαν ανυπακοή εξέπεσαν γενόμενοι δαίμονες.[8] Ωστόσο η προσήλωση των αγγελικών δυνάμεων στο θείο θέλημα δεν αίρει το αυτεξούσιον αυτών αλλά παρατηρείται συνύπαρξη και ταύτιση ελευθερίας και υπακοής.[9] Το αυτεξούσιο με τη χάρη του αγίου πνεύματος εξαγιάζεται.Εν τούτοις,αξίζει να σημειώσουμε ότι κατά τον θείο Παλαμά η παγίωση της θελήσεως των αγγέλων προς το καλό και η ακινησία προς το κακό δόθηκε σ'αυτούς ως δωρεά με την ενανθρώπιση του Χριστού διότι όπως επισημαίνει "έμαθαν έμπρακτα ότι ο δρόμος,που εξυψώνει και οδηγεί στην ομοίωση του Θεού,δεν είναι η έπαρση,αλλά η ταπείνωση [10].

Οι άγγελοι είναι ασώματες υπάρξεις, δεν έχουν υλικό σώμα [11] και επομένως είναι απαλλαγμένοι από κάθε έννοια φθοράς και υλικής ανάγκης. Δέν τους είναι αναγκαία η τροφή ή η ανάπαυση και ούτε πεθαίνουν αφού έχουν την “κατά χάριν αθανασία [12]. Εντούτοις δεν έχουν το απολύτως ασώματο, ιδίωμα που ανήκει μόνον στο Θεό, αλλά είναι σωματικοί σε σχέση με το Θεό και ασώματοι συγκρινόμενοι με τον άνθρωπο [13], αποδίδεται δε σ’ αυτούς είδος “αιθερίου ή αερίου” σώματος.[14] Ιδίωμα των αγγέλων είναι και το περιγραφτόν αυτών το οποίο κατανοείται κατά τον άγ. Ιωάννη Δαμασκηνό από το γεγονός ότι “όταν βρίσκονται στον ουρανό, δεν βρίσκονται στη γή, και όταν στέλνονται από τον Θεό στη γή, δεν μένουν στον ουρανό”. [15] Επομένως δεν είναι πανταχού παρόντες αν και έχουν το προνόμιο να κινούνται ταχύτατα. Συγχρόνως οι άυλες αυτές δυνάμεις “δεν έχουν όρια” [16] καθώς μπορούν να μετασχηματίζονται σε μορφές που εξυπηρετούν το έργο της αποστολής τους, αλλά και ως “ακαθόριστοι” [17] δεν γνωρίζουν υλικούς φραγμούς.



Η αποδοχή για τους αγγέλους είδος “αιθερίου ή αερίου” σώματος είναι δηλωτική του ότι βρίσκονται σε συγκεκριμένο τόπο, σε “νοητούς τόπους” [18] ενώ δεν μπορεί να γίνει λόγος για ύπαρξη φύλων ή για πολλαπλασιασμό αυτών, αφού έχουν

αποκτήσει την “κατά χάριν” αθανασία.[19] Ακόμη, ο τρόπος της μεταξύ τους επικοινωνίας είναι άγνωστος σ’εμάς αλλά ασφαλώς ως άυλα όντα δεν έχουν ανάγκη από γλώσσα και ακοή και επομένως επικοινωνούν κατά τρόπο άρρητο.

Η γνώση των αγγέλων είναι οπωσδήποτε μεγαλύτερη από αυτήν των ανθρώπων αλλά σε καμία περίπτωση, οι άγγελοι, δεν είναι παντογνώστες. Γνωρίζουν φυσικά το παρελθόν αλλά όχι και το μέλλον, οι από μέρους αγγέλων περιπτώσεις προρρήσεων ή ερμηνείες προφητειών [20] οφείλονται στον υπό του Θεού φωτισμό, του οποίου και ως όργανα λειτουργούν.[21] Η “περιορισμένη” γνώση των αγγέλων φαίνεται και από το ότι δεν έχουν πλήρη γνώση του μυστηρίου της Αγίας Τριάδος καθώς και από το ότι δεν γνώριζαν το σχέδιο της θείας οικονομίας για την ενανθρώπιση Του Θεού Λόγου.[22] Επίσης, υπάρχει διάκριση ως προς τη γνώση και το φωτισμό που έχουν δεχθεί οι άγγελοι “εξαιτίας της υπεροχής της τάξεως ή της φύσεως” [23], δηλ. η γνώση των αγγελικών δυνάμεων διαφέρει ανάλογα με την ιεραρχική τάξη στην οποία ανείκουν. Η μετάδοση δε της γνώσεως γίνεται από τις ανώτερες στις κατώτερες αγγελικές τάξεις. [24]



Το έργο των αγγέλων, σύμφωνα με την αγιογραφική διδασκαλία, έχει δύο σκέλη από τα οποία το μεν πρώτο αφορά τη δοξολογία του Θεού [25] το δε δεύτερο την προς τον άνθρωπο βοήθεια.[26] Το δεύτερο αυτό σκέλος ο Μέγας Βασίλειος το χαρακτηρίζει ως περιστασιακή ενέργεια καθώς τους ανατέθηκε μετά τη δημιουργία του ανθρώπου.[27] Πίστη της εκκλησίας οποία και στηρίζεται επί βιβλικών και πατερικών μαρτυριών,[28] είναι η ύπαρξη φύλακα αγγέλου για κάθε

άνθρωπο ενώ γίνεται λόγος και για φύλακες εθνών και λαών [29] καθώς και για αγγέλους στους οποίους έχει ανατεθεί η προστασία των κατά τόπους εκκλησιών.[30] Πεποίθηση του εκκλησιαστικού σώματος αποτελεί η άποψη ότι οι άγγελοι συνοδεύουν τις ψυχές των δικαίων κατά την έξοδο από το σώμα. [31] Ο αριθμός των αγγέλων είναι άγνωστος στον άνθρωπο αλλά σίγουρα πολύ μεγάλος, [32] παράλληλα με το αναρίθμητο των αγγέλων παρέχονται πληροφορίες για τη διάκρισή τους σε τάξεις ή τάγματα. Στην Αγία Γραφή γίνεται λόγος για αρχάγγελο, [33] για χερουβείμ, [34] και Σεραφείμ. [35] Ιδιαίτερα σημαντική είναι η αναφορά του απ. Παύλου ο οποίος και κάνει λόγο για πέντε χορούς αγγέλων “αρχής και εξουσίας και δυνάμεως και κυριότητος” [36], “θρόνων, κυριοτήτων, αρχών, εξουσιών” [37], “αγγέλων, αρχών, δυνάμεων” [38], “αρχαγγέλου” [39]. Την πρώτη συστηματοποιημένη αναφορά στη διάκριση των αγγέλων συναντάμε στο έργο “περί της ουρανίου ιεραρχίας” ο συγγραφέας του οποίου ομιλεί για εννέα τάγματα αγγέλων που χωρίζονται σε τρεις τριάδες: Α. Θρόνοι-Χερουβείμ-Σεραφείμ, Β. Εξουσίες-Κυριότητες-Δυνάμεις, Γ. Άγγελοι-Αρχάγγελοι-Αρχή [40]. Η πρώτη τριάδα βρίσκεται πλησιέστερα στο Θεό και έχει ως ιδίωμα την πύρινη σοφία, τη γνώση των ουρανίων και κύριο έργο τον θεοπρεπή ύμνο του “γέλ” [41]. Η δεύτερη τριάδα στέκεται γύρω από το Θεό και έργο της είναι οι διευθετήσεις των μεγάλων πραγμάτων, οι διενέργειες των θαυμάτων ενώ κύριο έργο τους ο τρισάγιος ύμνος “Άγιος, Άγιος, Άγιος”. Η Τρίτη τριάδα στέκεται γύρω από το Θεό αλλά και βρίσκεται πλησιέστερα στον άνθρωπο. Ιδίωμά της είναι να εκτελεί θείες υπηρεσίες και κύριο έργο της ο ιερός ύμνος “αλληλουία”. [42] Οι αγιογραφικές μαρτυρίες περί των άυλων αγγέλων κάνουν γνωστά σ’εμάς και τα ονόματα τριών απ’αυτούς, πρόκειται για τους Μιχαήλ, [43] Γαβριήλ, [44] και Ραφαήλ [45]. Τέλος μέσα από την Ιουδαϊκή γραμματεία γίνεται λόγος και για τον αρχάγγελο Ουριήλ περί του οποίου όμως δεν υπάρχει αγιογραφική αναφορά. [46]

Η τιμή προς τους αγίους αγγέλους διακηρύχθηκε και οριστικοποιήθηκε πανηγυρικά από την Ή οικουμενική σύνοδο (787) η οποία και κάνει λόγο για τιμή και επίκληση αλλά όχι λατρεία των αγγέλων. [47] Η παρατήρηση αυτή καθώς και η “καθυστερημένη” επίσημη διακήρυξη της προσκύνησης των ασωμάτων δυνάμεων αποσκοπούσε στην αποτροπή λατρευτικών εκδηλώσεων, κατόπιν επιρροής του αιρετικού Γνωστικισμού, που αντικατηστούσε τη λατρεία του Θεού με αυτήν των αγγέλων. [48]

Η εκκλησία τιμά τους αγγέλους καθιερώνοντας διάφορες εορτές σημαντικότερη των οποίων είναι η “Σύναξις των Αρχιστρατήγων Μιχαήλ και Γαβριήλ και των λοιπών αγίων ασωμάτων και ουρανίων ταγμάτων” στις 8 Νοεμβρίου. Άλλες εορτές είναι η “Ανάμνησις του εν Χώναις θαύματος του Αρχιστρατήγου Μιχαήλ” στις 6 Σεπτεμβρίου, στις 11 Ιανουαρίου τελείται η “Σύναξις των μυρίων Αγίων

Αγγέλων",στις 26 Μαρτίου η "Σύναξις του Αρχαγγέλου Γαβριήλ",στις 11 Ιουλίου "η Σύναξις του Αρχαγγέλου Γαβριήλ εν τω Άδειν" και τέλος στις 13 Ιουλίου "η Σύναξις του Αρχαγγέλου Γαβριήλ".Ακόμη,με τη διαμόρφωση του εβδομαδιαίου λειτουργικού κύκλου,η Δευτέρα αφιερώνεται στους αγγέλους.

Παραπομπές:

1."Ότε εγενήθησαν άστρα,ήνεσαν με φωνή μεγάλη πάντες άγγελοι μου." Ιώβ 38,7 Η συγκεκριμένη αγιογραφική μαρτυρία είναι δηλωτική του γεγονότος ότι η δημιουργία των αγγέλων προηγήθηκε αυτής της ορατής κτίσεως.

2.Σύμφωνα με τον Άγιο Γρηγόριο τον θεολόγο,δημιουργήθηκαν όπως και η υπόλοιπη κτίση.βλ.Εμφανίσεις και θαύματα των αγγέλων,εκδοση δέκατη όγδοη,ιερά μονή Παρακλήτου Ωρωπός Αττικής 2011,σελ.11

3.Μητροπολίτου Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου Ιεροθέου,"Εμπειρική Δογματική,της Ορθοδόξου Καθολικής Εκκλησίας,κατά τις προφορικές παραδόσεις του π.Ιωάννου Ρωμανίδη",Τόμος Β [Τριαδικός Θεός,Δημιουργία,Πτώση,Ενανθρώπηση,Εκκλησία,Μετά θάνατον Ζωή] Κριτική παρουσίαση,Β έκδοση,εκδ.Ιερά Μονή Γενεθλίου της Θεοτόκου [Πελαγίας] σελ.130

4.Μαξίμου του ομολογητού "Τέταρτη εκατοντάδα των κεφαλαίων περί αγάπης" Φιλοκαλία των ιερών Νηπτικών,Μετάφραση Αντώνιος Γ.Γαλίτης,Γενική επιμέλεια Γεώργιος Αντ.Γαλίτης,τ.Β,Εισαγωγικά σχόλια Θεόκλητος μοναχός Διονυσιάτης,Φιλολογική επιμέλεια Ιγνάτιος Σακαλής,εκδ.Το περιβόλι της Παναγίας,σελ.94

5.Ιωάννου Δαμασκηνού "Έκδοσις ακριβής της ορθοδόξου πίστεως" κείμενο-μετάφραση-εισαγωγή-σχόλια Νίκου Ματσούκα,εκδ.Π.Πουρναρά Θεσσαλονίκη 2009,σελ.101

6.Άγιος Γρηγόριος Παλαμάς "150 φυσικά,θεολογικά,ηθικά και πρακτικά κεφάλαια",Φιλοκαλία των ιερών Νηπτικών,τ. Δ,Ένθ.Αν....σελ.306

7.Η κατά φύσιν αναμαρτησία είναι ιδίωμα μόνον του Θεού.βλ.Ι.Καρμίρη "Δογματική,κατά τάς παραδόσεις του Καθηγητού του Πανεπιστημίου Ι.Καρμίρη",Ανατύπωσις εκ της εκδόσεως του Φοιτητικού Θεολογικού Συνδέσμου του έτους 1964,Αθήνα 1995,σελ.158

8.Ο άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς σημειώνει ότι η νοερή φύση των αγγέλων είναι δεκτική τροπής προς το κακό ή το καλό.Αυτό αποδεικνύεται και από την πτώση των "πονηρών αγγέλων".Άρα δεν έχουν ως ουσία τους την αγαθότητα. βλ.Άγιος Γρηγόριος Παλαμάς "150 φυσικά,θεολογικά,ηθικά και πρακτικά κεφάλαια",Φιλοκαλία,τ. Δ,Ένθ.Αν.σελ.302

9.Νικόλαος Γ.Ξεζάκης,"Ορθόδοξος Δογματική,η περί δημιουργίας

διδασκαλία'τ. Γ,εκδ.Έννοια,2006,σελ.100

10.Εμφανίσεις και θαύματα των αγγέλων,Ένθ,Αν.σελ.14

11."πνεύμα,σάρκα και οστά ούκ έχει..."Λουκ.24,39 , Αγ.Γρηγόριος Παλαμάς "150 φυσικά,θεολογικά..."Φιλοκαλία,τ.Δ,Ένθ.Αν.σελ.316

12.Ιωάννου Δαμασκηνού "Έκδοσις ακριβής..." Ένθ.Αν.σελ.101

13.Ένθ.Αν.σελ.101

14.Μητσόπουλου Ν. "Θέματα Ορθόδοξου Δογματικής Θεολογίας",Αθήναι 1983 [Κοσμολογία],σελ.66 , Νικόλαος Γ.Ξεξάκης "Ορθόδοξος Δογματική" Ένθ.Αν.σελ.92-93

15.Ιωάννου Δαμασκηνού "Έκδοσις ακριβής..." Ένθ.Αν.σελ.103

16.Ιωάννου Δαμασκηνού "Έκδοσις ακριβής..." Ένθ.Αν.σελ.103

17. Νικόλαος Γ.Ξεξάκης "Ορθόδοξος Δογματική" Ένθ.Αν.σελ.94

18. .Ιωάννου Δαμασκηνού "Έκδοσις ακριβής..." Ένθ.Αν.σελ.103

19.Απο τους εκκλησιαστικούς πατέρες μόνον ο άγιος Γρηγόριος Νύσσης κάνει λόγο για άγνωστο τρόπο πολλαπλασιασμού των αγγέλων. βλ.Νικόλαος Γ.Ξεξάκης "Ορθόδοξος Δογματική" Ένθ.Αν.σελ.95

20.Δανιήλ 8,15´9,21 , Ζαχ.1,8

21."προφητεύουν με τη θεία χάρη" βλ.Ιωάννου Δαμασκηνού "Έκδοσις ακριβής..." Ένθ.Αν.σελ.101

22.Εφ.3,9-10 ,Ά Πέτρ.1,12

23.Ιωάννου Δαμασκηνού "Έκδοσις ακριβής..." Ένθ.Αν.σελ.101,103

24.Μαξίμου του ομολογητού "Τρίτη εκατοντάδα των κεφαλαίων περί αγάπης" Φιλοκαλία των ιερών Νηπτικών,τ.Β,Ένθ.Αν.σελ.80

25.Ψαλμ.148,2 ´ Ησαίας 6,2

26.Γεν.24,7 ´ Εξ.23,20 ´ Τωβ.5,4

27.Εμφανίσεις και θαύματα των αγγέλων,Ένθ,Αν.σελ.24

28.Τωβ.5,4 ´ Ζαχ.1,9 ´ Ματθ.18,10 ´ Πραξ.12,15

29.Δαν.10,13 ´ 10,20-21 ´ Αποκ.9,14 ´ .Ιωάννου Δαμασκηνού "Έκδοσις ακριβής..." Ένθ.Αν.σελ.103

30.Εμφανίσεις και θαύματα των αγγέλων,Ένθ,Αν.σελ.29

31.Άγιος Ιωάννης ο Καρπάθιος "100 παρηγορητικά κεφάλαια προς τους μοναχούς της Ινδίας",Φιλοκαλία των ιερών Νηπτικών,τ.Α,Ένθ.Αν.σελ.334

32.Ο άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων θέλοντας να τονίσει το αναρίθμητο των αγγελικών δυνάμεων και έχοντας υπόψιν την παραβολή του χαμένου προβάτου παρατηρεί ότι οι άγγελοι είναι τα ενενήκοντα εννέα πρόβατα ενώ η ανθρωπότης,από τον Αδάμ έως σήμερα,μόνον το ένα. βλ.Νικόλαος Γ.Ξεξάκης "Ορθόδοξος Δογματική" Ένθ.Αν.σελ.103

33.Δαν.10,13-21´12,1 , Ιούδα 9 , Τωβ.12,15

34.Γεν.3,24 , ´Β Σαμουήλ 6,2 , Ψαλμ.18 , Ησαίας 37,16 , Ιεζ.9,3

35.Ησαίας 6,2

36.Εφ.1,21

37.Κολ.1,16

38.Ρωμ.8,38

39.Α Θεσ. 4,16

40.Αεροπαγιτικά, "Περί της ουρανίας ιεραρχίας", ΡG3,120-369

41.Ιεζ.10,13

42.Όσιος Νικήτας Στηθάτος "Τρίτη εκατοντάδα γνωστικών κεφαλαίων περί αγάπης και τελειώσεως βίου",Φιλοκαλία των ιερών Νηπτικών,τ. Δ,Ένθ.Αν.σελ.140-141

43.Δαν.10,13-21'12,1 , Ιούδα 9 , Αποκ.12,7 Το όνομα Μιχήλ σημαίνει "τις ως ο Θεός ημών" βλ .Εμφανίσεις και θαύματα των αγγέλων,Ένθ,Αν.σελ.23 , Γ.Μαυρομάτης "Ο πνευματικός κόσμος,άγγελοι και δαίμονες",εκδ.Τέρτιος,1999,σελ.8-9

44. Δαν.8,15'9,21 , Λκ.1,11'1,26 Γαβριήλ σημαίνει "ήρωας του Θεού" βλ..Εμφανίσεις και θαύματα των αγγέλων,Ένθ,Αν.σελ.23 ή "άνθρωπος του Θεού" βλ. , Γ.Μαυρομάτης "Ο πνευματικός κόσμος,άγγελοι και δαίμονες",εκδ.Τέρτιος,1999,σελ.8-9

45.Τωβ.5,4'12,15 Ραφαήλ σημαίνει "Ο Θεός θεραπεύει" βλ.Γ.Μαυρομάτης "Ο πνευματικός κόσμος..Ένθ.Αν.σελ.8-9 ή "Ο Θεός πολεμάει"βλ.Η Αγία Γραφή[Παλαιά και Καινή Διαθήκη] Μετάφραση από τα πρωτότυπα κείμενα,Ελληνική Βιβλική Εταιρεία,Τωβίτ 3,17[υποσημείωση ια] δελ.686

46.Γ.Μαυρομάτης "Ο πνευματικός κόσμος..." Ένθ.Αν.σελ.8-9

47."τάς αγίας και σεπτάς εικόνας αποδεχόμεθα,και ασπαζόμεθα,και περιπτυσσόμεθα κατά την αρχήθεν παράδοσιν της αγίας του Θεού καθολικής εκκλησίας...ταύτας δε τάς τιμίας και σεπτάς εικόνας...τιμώμεν και ασπαζόμεθα και τιμητικώς προσκυνούμεν...των τε αγίων και ασωμάτων αγγέλων' ως άνθρωποι γάρ τοίς δικαίοις ενεφανίσθησαν..." βλ.Νικόλαος Γ.Ξεξάκης "Ορθόδοξος Δογματική" Ένθ.Αν.σελ.105

48.Ήδη από το 364 μ.Χ. μέσω του Λ'Ε κανόνος της εν Λαοδικεία συνόδου,αναθεματίζονται όσοι χριστιανοί επικαλούνται τους αγγέλους ως Θεούς. Βλ.Νικοδήμου αγιορείτου "Πηδάλιον της νοητής νηός Της Μίας Αγίας Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας ητοι άπαντες οι ιεροί και θείοι κανόνες"Ανατύπωσις της 'γ εκδ. του 1864,Εισαγωγή Αρχμ.Ειρηναίου Δεληδήμου,εκδ.Β.Ρηγοπούλου,σελ.433