

13 Νοεμβρίου 2018

## Πολυαρχιερατικός Εσπερινός για τον Πολιούχο της Καστοριάς (ΦΩΤΟ)

/ [Θαύματα και θαυμαστά γεγονότα](#) / [Οδοιπορικά - Προσκυνήματα](#)





Στη βυζαντινή και αρχοντική Καστοριά τελέστηκε ο Πανυγηρικός Πολυαρχιερατικός Εσπερινός επ' ευκαιρία της μνήμης του προστάτου και εφόρου της πόλεως Καστορίας, Αγίου ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Μηνά του θαυματουργού, του και ελευθερωτού της πόλεως ταύτης.

Η ακολουθία έλαβε χώρα στο βυζαντινό παρεκκλήσιο των Εισοδίων της Θεοτόκου (Παναγία του Μουζεμβίκη) όπου εκεί υπάρχει η θαυματουργός εικόνα του τιμωμένου Αγίου.

Στον Εσπερινό χοροστάτησε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Γρεβενών κ. Δαβίδ και συγχοροστάτησαν οι Σεβασμιώτατοι Μητροπολίτες Άρτης κ. Καλλίνικος και ο επιχώριος Μητροπολίτης.

Πλήθος λαού κατέκλυσε τον ιερό αυτό χώρο προκειμένου να προσκυνήσει το θαυματουργό αυτό εκτύπωμα του Αγίου Μηνά, τα χαριτόβρυτα λείψανά του και να ζητήσει την πρεσβεία του και την μεσιτεία του. Ο Άγιος Μηνάς είναι ο λαοφιλής αυτός Άγιος ο οποίος συμπαρίσταται στους ανθρώπους και μεταφέρει γοργά τα αιτήματά τους στο θρόνο της θείας μεγαλωσύνης.

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης ευχαρίστησε τους προσκεκλημένους Αρχιερείς, τους άρχοντες του τόπου και κυρίως τον πιστό λαό που προσήλθε και γέμισε το Ιερό Παρεκκλήσιο παρά το κρύο και ζήτησε από τον Μητροπολίτη Γρεβενών να κηρύξει τον θείο λόγο.

Στο κήρυγμά του, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Γρεβενών κ. Δαβίδ ανέλυσε τη σημασία του ύμνου της εορτής του Αγίου «Μεγάλης πρόξενος ημίν υπάρχει θυμηδίας η μνήμη των μαρτύρων», τονίζοντας ότι ο αγώνας των μαρτύρων, η ομολογία και η ζωή τους γίνεται πρόξενος μεγάλης χαράς στους πιστούς. Αντιπαρέβαλλε δε το γεγονός αυτός με τον τρόπο ζωής στη σημερινή εποχή όπου χάθηκε η παράδοση και το παράδειγμα και τελικά και η ουσία των εορτών... Μίλησε για τον σύγχρονο άνθρωπο που ζει ως τυφλός και κωφός αδυνατώντας να εννοήσουν το βαθύτερο νόημα της ζωής, σε αντίθεση με τους Αγίους που έζησαν ως τρελοί κατά τους πολλούς για την πίστη τους και έδωσαν και τη ζωή τους ακόμη για τον Χριστό. Κλείνοντας, ζήτησε η κάθε πανήγυρη του Αγίου να είναι πανήγυρη και κάλεσμα ελπιδοφόρο διότι δια του Σταυρού του Χριστού φανερώνεται η χαρά εν όλω τω κόσμω!

[ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΤΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ](#)

Πηγή: [romfea.gr](http://romfea.gr)