

16 Νοεμβρίου 2018

Ένας Κύπριος (πρώην) Σατανιστής περιγράφει την εμπειρία του

[/ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ](#)





Ο τίτλος ενδεχομένως παραπέμπει σε άρθρο που γράφτηκε τη δεκαετία του 90', τότε που ο Σατανισμός ήταν ένα μεγάλο κοινωνικό ζήτημα, βρισκόταν σε έξαρση και απασχολούσε τόσο τα Μέσα της εποχής όσο και το κράτος.

Οι φωτογραφίες λήφθηκαν από σημεία που οι ίδιοι μας υπέδειξαν, στην Παλιά Λευκωσία. Όπως μας ανέφεραν, το σχήμα που απεικονίζεται στις δύο πρώτες εικόνες αφορά σε ένα σπάνιο σατανιστικό σχήμα το οποίο πολύ λίγοι γνωρίζουν και χρησιμοποιούν στις ομάδες των Σατανιστών.

Τελετές, δολοφονίες, αυτοκτονίες, συλλήψεις και δίκες που κέντριζαν το ενδιαφέρον ενός κοινού, σε Κύπρο και Ελλάδα, που από τη μία αναθεμάτιζε και έφτυνε τον κόρφο του στο άκουσμα της λέξης «σατανιστής» και από την άλλη διψούσε να μάθει όλο και περισσότερα γι' αυτούς που ασπάστηκαν τον Σατανά και μπήκαν σε απόκρυφα και άγνωστα μονοπάτια.

Σατανισμός, σύμφωνα με τον ορισμό που του δίνουν και οι τρεις μεγάλες θρησκείες, είναι η λατρευτική πίστη η οποία έχει ως επίκεντρό της τον Σατανά, ή διάβολο, οντότητα που σύμφωνα με τη θρησκευτική παράδοση είναι ο έσχατος αντίπαλος του Θεού.

Ωστόσο, μελετώντας τα πρόσφατα παραδείγματα ανθρώπων που ασπάστηκαν τον Σατανισμό, μπορείς εύκολα να αντιληφθείς ότι δεν πρόκειται απλώς για μία αίρεση που απορρίπτει τον Θεό, ή τον Χριστό ή το Άγιο Πνεύμα, αλλά κάτι πολύ πιο βαθύ που επηρεάζει την ελεύθερη βούληση, την κρίση και τη ψυχολογία.

Κάπως έτσι, μελετώντας παλιά δημοσιεύματα και πρωτοσέλιδα εφημερίδων για σατανιστές και τελετές σε Κύπρο και Ελλάδα, μας δημιουργήθηκε η απορία για το τι συμβαίνει σήμερα με το συγκεκριμένο θέμα, αφού μοιάζει να μην υπάρχει πουθενά και κανείς να μην το συζητά. Λες και κάποιος το εξαφάνισε σε μία νύχτα, αφήνοντας μόνο κάποια ίχνη από πεντάλφες σε ερειπωμένα κτήρια στην παλιά Λευκωσία να θυμίζουν ότι κάποτε εδώ γινόταν κάτι.

Στην πλειοψηφία τους, αυτές οι ομάδες αποτελούνται από τσαρλατάνους, οι οποίοι γίνονται πλούσιοι τάζοντας ευτυχία σε άτομα απογοητευμένα ή ψυχολογικά αδύναμα, που δίνουν τα πάντα για λίγα λεπτά αγαλλίασης.

Μας πήρε περίπου 1,5 χρόνο μέχρι να βρούμε άκρη και άτομο πρόθυμο να μας μιλήσει, όχι τόσο για να εμβαθύνουμε στον Σατανισμό, αλλά για να καταλάβουμε τι ακριβώς είναι αυτό το πράγμα και τι πραγματικά γίνεται στις τελετές τους. Αν, δηλαδή, όλα αυτά τα τερατώδη που ακούγαμε κατά καιρούς, ισχύουν, ή αν είναι ράδιο αρβύλα.

Ο Π.Τ. δέχτηκε να μας μιλήσει, υπό τον όρο της πλήρους ανωνυμίας και της διασφάλισης ότι δεν πρόκειται να τον εκθέσουμε. Ο ίδιος, είχε ασπαστεί τον Σατανισμό ενόσω βρισκόταν στο εξωτερικό, και στα χρόνια που ακολούθησαν μελέτησε πολύ αγγίζοντας σε βάθος τον Σατανισμό, μέχρι που μία μέρα ένιωσε ότι όλο αυτό τον είχε κουράσει, ότι δεν τον κάλυπτε πια και αποφάσισε να αλλάξει ρότα.



Όσοι μυούνται από τρίτους σε αποκρυφιστικές ή σατανιστικές ομάδες είναι άτομα αδύναμα ψυχολογικά ή απογοητευμένα από τη ζωή.

Πώς μυείται κάποιος στον Σατανισμό;

Αυτό είναι ένα τεράστιο κεφάλαιο. Τρόποι για να «μυηθεί» κάποιος στον σατανισμό υπάρχουν πολλοί, όμως δεν χρειάζεται κατ' ανάγκη να σε παρασύρει κάποιος ή να σου το επιβάλει. Γενικώς, αυτή είναι η ιδέα που επικρατεί στις μέρες μας. Όμως, στις πλείστες περιπτώσεις συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο. Ειδικά σήμερα με την τεχνολογία που υπάρχει, είναι πανεύκολο για κάποιον που μπορεί να έχει ένα μεγάλο ενδιαφέρον για τον αποκρυφισμό και όχι κατ' ανάγκη για τον σατανισμό, να μπει στο διαδίκτυο και σε 5 λεπτά να έχει πρόσβαση σε διάφορες επικλήσεις, προσευχές, βίντεο από τελετές ακόμα και σε βιβλία μαγείας για 'αρχάριους', τα οποία παλαιότερα ήταν αρκετά δυσεύρετα.

Στη δική μου περίπτωση δεν μου έδειξε κάποιος κάτι σχετικά με το σατανισμό ή τον αποκρυφισμό. Από μικρό παιδί με συνάρπαζε οτιδήποτε, σκοτεινό, αποκρυφιστικό και πνευματικό. Χωρίς ίχνος εγωισμού, θεωρούσα και ακόμη θεωρώ τον εαυτό μου, πνευματικά, ένα σκαλί πιο πάνω από τον μέσο άνθρωπο. Γι' αυτό τον λόγο από πολύ μικρή ηλικία άρχισα να ψάχνω για βιβλία που είχαν σχέση με

τον αποκρυφισμό και γενικότερα το άγνωστο, το σκοτάδι. Ήμουν από τους πρώτους στην Κύπρο σε πολύ μικρή ηλικία που κατάφερε να αποκτήσει ένα πολύ σημαντικό βιβλίο, το «Clavicula Salomonis», κοινώς 'Σολωμονική'. Έτσι το ταξίδι μου ξεκινά από εκείνο το σημείο.

Συμπερασματικά βλέπουμε ότι αν ο άνθρωπος έχει θέληση από μόνος του να μάθει ή να μνηθεί, δεν χρειάζεται τρίτους για να τον μνήσουν. Γενικότερα, όμως, όσοι μμούνται από τρίτους σε αποκρυφιστικές ή σατανιστικές ομάδες είναι άτομα αδύναμα ψυχολογικά ή απογοητευμένα από τη ζωή, τα οποία, αναζητούν μια πρόσκαιρη και εύκολη λύση, βασισμένοι στα όσα τους υπόσχονται οι εκάστοτε «Αποστόλοι» της κάθε αποκρυφιστικής ή σατανιστικής ομάδας.

Από μικρό παιδί με συνάρπαζε οτιδήποτε, σκοτεινό, αποκρυφιστικό και πνευματικό.

Μπορείς να μας προσδιορίσεις τι είναι ο σατανισμός;

Δεν μπορεί να προσδιοριστεί με μία μόνο έννοια ή ορισμό. Ο σατανισμός μπορεί να επεξηγηθεί με διάφορους όρους και ερμηνείες. Αν το πάρουμε από χριστιανικής πλευράς θα λέγαμε ότι είναι η λατρεία του αντιθέτου της χριστιανικής πίστewς, δηλαδή η λατρεία του έκπτωτου αγγέλου, εχθρού του Θεού και της ανθρωπότητας. Από την άλλη, υπάρχουν δεκάδες εκδοχές σατανισμού που δεν είναι κατ' ανάγκη βασισμένες στην χριστιανική πίστη.

Για παράδειγμα, σατανισμός μπορεί να θεωρηθεί η λατρεία της ελευθερίας του ανθρώπου να πράττει οτιδήποτε, όποτε και όπως θέλει, όπως μας λέει και ο μεγάλος αποκρυφιστής Alister Crowley, «Do what thou wilt, shall be the whole of the law», που σημαίνει, «κάνε ότι θες και αυτό θα είναι ο νόμος».

Επίσης, υπάρχουν ομάδες που βλέπουν την οντότητα «σατανάς» ως μια ψευδαίσθηση, κάτι που δεν υπάρχει ως οντότητα, αλλά κατά κάποιο τρόπο μια αόρατη δύναμη που επιτρέπει στον καθένα να ζει με τους δικούς του κανόνες και νόμους χωρίς περιορισμούς. Εν ολίγοις, θα μπορούσαμε να πούμε ότι σατανισμός είναι το κυνήγι της απόλυτης ελευθερίας απαλλαγμένης από οποιεσδήποτε ηθικές αξίες.

«Ως πρώην σατανιστής το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι ο σατανισμός υπάρχει και μάλιστα έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας και στα σπίτια μας. Απλώς, πλέον, το κάνει έμμεσα, χρησιμοποιώντας άλλες μεθόδους όπως αποκρυφιστικά βιβλία

για παιδιά και μεθόδους πνευματικής κάθαρσης. Αυτό που πιστεύω μέσα από την προσωπική μου εμπειρία είναι ότι ο σατανάς υπάρχει και ως οντότητα και ως δύναμη».

Σατανισμός μπορεί να θεωρηθεί η λατρεία της ελευθερίας του ανθρώπου να πράττει οτιδήποτε, όποτε και όπως θέλει.

Οι Σατανιστές πιστεύουν και στην ύπαρξη του Θεού;

Βεβαίως. Δεν μπορεί να υπάρξει το ένα χωρίς να υπάρχει το άλλο. Οι πλείστες ομάδες σατανισμού αναγνωρίζουν την ύπαρξη του Θεού, αν και δεν τον αποκαλούν Θεό παρά μόνο ως «the Creator» (δημιουργός). Έτσι κι αλλιώς γι' αυτό πολεμά τη Χριστιανοσύνη ο Σατανισμός, για να αποδείξει ότι ο Σατανάς είναι ανώτερος από τον Δημιουργό.

Θυσίες ζώων γίνονται πολύ συχνά, συνήθως κόκορα και κάποιες φορές λαγού. Ανθρωποθυσίες γίνονται μέχρι και σήμερα, όμως εξ' όσων γνωρίζω, όχι στην Κύπρο.

Γιατί κάποιος που πιστεύει στο Θεό να απαρνηθεί την πίστη του και να στραφεί στον Σατανά;

Υπάρχουν πολλοί λόγοι. Ο κάθε Χριστιανός δεν παύει να είναι και άνθρωπος. Απογοήτευση από τη ζωή, άσχημα γεγονότα στην καθημερινότητα όπως θάνατοι, λάθος αποφάσεις σε επαγγελματικό επίπεδο, ακόμα και θέματα υγείας είναι ικανά να αποστρέψουν τον Χριστιανό από την πίστη του, και να τον στρέψουν σε μία σατανιστική ομάδα. Θεωρούν ως κύριο υπεύθυνο των αποτυχιών ή των κακοτυχιών τους το Θεό και ως εκ τούτου τον εγκαταλείπουν για να βρουν μια άλλη, εύκολη λύση. Οι πλείστοι απ' αυτούς, όμως, θα βρεθούν προ αρνητικής εκπλήξεως. Στην πλειοψηφία τους, αυτές οι ομάδες αποτελούνται από τσαρλατάνους, οι οποίοι γίνονται πλούσιοι τάζοντας ευτυχία σε άτομα απογοητευμένα ή ψυχολογικά αδύναμα, που δίνουν τα πάντα για λίγα λεπτά αγαλλίασης.

Υπάρχουν ομάδες που βλέπουν την οντότητα «σατανάς» ως μια ψευδαίσθηση, κάτι που δεν υπάρχει ως οντότητα, αλλά κατά κάποιο τρόπο μια άορατη δύναμη που επιτρέπει στον καθένα να ζει με τους δικούς του κανόνες και νόμους χωρίς περιορισμούς. Εν ολίγοις, θα μπορούσαμε να πούμε ότι σατανισμός είναι το κυνήγι της απόλυτης ελευθερίας, απαλλαγμένης από οποιεσδήποτε ηθικές αξίες.

Στην Κύπρο υπάρχουν ομάδες Σατανιστών; Γνωρίζουμε καθόλου στοιχεία;

Αυτό, δεν μπορώ να το γνωρίζω. Όταν εγώ ανήκα στον σατανισμό, δεν ήμουν ούτε σε ομάδα ούτε σε κάποια εκκλησία. Υπήρξα μοναχικός ασκητής όπως πολλοί άλλοι. Η αλήθεια είναι πως στις μέρες μας η έννοια 'σατανισμός' έχει εξασθενήσει. Υπάρχουν άλλα είδη αποκρυφισμού στη μόδα τώρα, όπως είναι κάποιες διαδεδομένες μορφές διαλογισμού ή κάποιες εναλλακτικές θεραπείες, τα οποία δεν εμπεριέχουν τη λέξη ή την έννοια του σατανισμού, αλλά, πιστέψτε με, πολλές από τις μεθόδους που ακολουθούν είναι ταυτόσημες με τις μεθόδους του σατανισμού ή του παγανισμού. Υπήρξε μια περίοδος από τις αρχές μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 90' όπου ο σατανισμός βρισκόταν σε έξαρση σε Ελλάδα και Κύπρο και θα μπορούσα να πω ότι τότε υπήρχε ένα αρκετά μεγάλο ποσοστό σοβαρών και αφοσιωμένων σατανιστών και δεν εννοώ τον κάθε έφηβο που απλά δοκιμάζει κάτι καινούριο. Σήμερα, δεν μπορώ να πω με σιγουριά.

Τι είδους τελετές γίνονται στην Κύπρο;

Λίγα πράγματα μπορώ να σας πω. Τον περισσότερο καιρό που εξασκούσα τον σατανισμό βρισκόμουν στο εξωτερικό. Όμως η βάση των τελετών της κάθε ομάδας δεν διαφέρει και πολύ. Έτσι κι αλλιώς στην Κύπρο ποτέ δεν υπήρχαν πολλές ομάδες αφοσιωμένων σατανιστών.

Υπάρχουν άλλα είδη αποκρυφισμού στη μόδα τώρα, όπως είναι κάποιες διαδεδομένες μορφές διαλογισμού ή κάποιες εναλλακτικές θεραπείες, τα οποία δεν εμπεριέχουν τη λέξη ή την έννοια του σατανισμού, αλλά πιστέψτε με πολλές από τις μεθόδους που ακολουθούν είναι ταυτόσημες με τις μεθόδους του σατανισμού ή του παγανισμού.

Τι ακριβώς γίνεται στις συναντήσεις σας;

Και πάλι εδώ δεν μπορώ να αναφέρω πολλά πράγματα, αφού ποτέ δεν υπήρξα μέλος ομάδας ή εκκλησίας. Έχω παρευρεθεί σε κάποιες συναντήσεις και γιορτές μελών κάποιων ομάδων, ωστόσο επειδή ήταν αντίθετα σε κάποια πράγματα που πίστευα, αρνιόμουν να παραστώ στις τελετές τους. Στις 2 ή 3 φορές που πήγα, όμως, δεν γίνεται κάτι διαφορετικό από όσα ακούγονται στην τηλεόραση. Υπάρχει η κανονική λειτουργία όπως στην εκκλησία μας βασισμένη σε ότι αυτοί πιστεύουν (ανέφερα και πριν ότι ο σατανισμός έχει πολλές παραλλαγές και εκδοχές). Υπάρχει η μετάληψη με αίμα (όχι πάντα), επίκληση στα πνεύματα να ευλογήσουν τους παρευρισκόμενους και με το πέρας της τελετής ξεκινά μια γιορτή στην οποία ο καθένας είναι ελεύθερος να κάνει ότι θέλει, με όποιον θέλει...

Υπάρχουν συγκεκριμένα σημεία συνάντησης για τις τελετές ή κάθε φορά επιλέγεται διαφορετικός χώρος;

Αυτό εξαρτάται από την κάθε ομάδα. Εάν έχουν κάποιο χώρο δικό τους, συνήθως συναντιόνται εκεί. Διαφορετικά επιλέγουν χώρους που είναι πιο δύσκολο να έχει πρόσβαση κάποιος τρίτος.

Υπάρχει η μετάληψη με αίμα, όχι πάντα, επίκληση στα πνεύματα να ευλογήσουν τους παρευρισκόμενους και μετά το τέλος της τελετής ξεκινά μια γιορτή στην οποία ο καθένας είναι ελεύθερος να κάνει ότι θέλει, με όποιον θέλει.



Γίνονται θυσίες;

Θυσίες ζώων γίνονται πολύ συχνά, συνήθως κόκορα και κάποιες φορές λαγού. Ανθρωποθυσίες γίνονται μέχρι και σήμερα, όμως εξ' όσων γνωρίζω, όχι στην Κύπρο και όσες γίνονται είναι πολύ περιορισμένες σε ορισμένες μεγάλες γιορτές του σατανισμού και από πολύ φανατικές ομάδες.

Ποια είναι η πιο συχνή παράκληση που ακούγεται στις τελετές σας;

Δεν είναι παρακλήσεις αλλά κατάρες. Αν θέλετε ένα παράδειγμα όμως είναι το «In nomine dei nostre satanas, lucifere exelsis», που σημαίνει «Στο όνομα του θεού μας σατανά, το πρωινό αστέρι του Υψίστου». Άλλη μια απόδειξη της αποδοχής του Θεού από τις σατανιστικές ομάδες.

Είχε αρχίσει να με κουράζει η ψυχολογική πίεση από τα πνεύματα και τις ενέργειες στα οποία όλα τα προηγούμενα χρόνια είχα ανοίξει την πόρτα και συνεχώς με ενοχλούσαν.

Είδες ποτέ κάποια μορφή ή κάποια απόδειξη ότι όλο αυτό που πιστεύεις είναι υπαρκτό;

Σχεδόν σε κάθε επαφή με το μεταφυσικό.

Όσο καιρό εξασκούσες το Σατανισμό, έτυχε να γίνεις μάρτυρας κάποιου άσχημου γεγονότος;

Πολλές φορές.

Από τη στιγμή που δίνεσαι σε τέτοιες δυνάμεις ξέρεις ότι μια ζωή θα είσαι κατατρεγμένος απ' αυτές.

Τι ήταν αυτό που σε έσπρωξε τελικά μακριά από το Σατανισμό;

Δεν μπορούσε να μου προσφέρει κάτι άλλο από όσα ήδη είχα μάθει και δει. Παράλληλα είχα αρχίσει να αντιλαμβάνομαι πως αυτή δεν είναι αυτή η διέξοδος και η λύση στα προβλήματά μου. Επηρεάστηκα επίσης από πολύ κοντινά μου άτομα που φρόντισαν να μου δείξουν την αλήθεια. Δεν σου κρύβω ότι είχε αρχίσει να με κουράζει η ψυχολογική πίεση από τα πνεύματα και τις ενέργειες στα οποία όλα τα

προηγούμενα χρόνια είχα ανοίξει την πόρτα και συνεχώς με ενοχλούσαν. Δεν μπορείς να ξεφύγεις για πάντα από τη δύναμή τους, ειδικά όταν προσπαθείς να ξεκολλήσεις, αλλά με θέληση και αποφασιστικότητα όλα γίνονται. Έτσι κι αλλιώς από τη στιγμή που δίνεσαι σε τέτοιες δυνάμεις ξέρεις ότι μια ζωή θα είσαι κατατρεγμένος απ' αυτές.

Ποιοι είναι οι 5 πιο βασικοί μύθοι που κυκλοφορούν σε σχέση με τον Σατανισμό;

Είναι αρκετά αυτά που ακούγονται αλλά δεν ευσταθούν, αν όμως έπρεπε να ξεχωρίσω 5, θα έλεγα το ότι «είναι κάτι που δεν υπάρχει ή που δεν λειτουργεί», «ότι είναι η αποκλειστική αιτία των κακών του κόσμου μας», «ότι αφορά μόνο τους ευκολόπιστους και τους ελαφρόμυαλους», «ότι σε κάθε σατανιστική τελετή γίνονται ανθρωποθυσίες» και ότι «είναι η διέξοδος στα προβλήματα της καθημερινότητας και του κόσμου μας».

Υπάρχει τρόπος για κάποιον που δεν είναι μέλος σε μια τέτοια οργάνωση να παρακολουθήσει μια σατανιστική τελετή;

Απ' όσο ξέρω, ειδικά στην Κύπρο, αυτό είναι δύσκολο μέχρι και ακατόρθωτο. Είναι δύσκολο να τους προσεγγίσεις, πόσω μάλλον να σε αφήσουν να παραστείς σε μία δική τους τελετή.

Πηγή: city.sigmalive.com