

## Φορέστε την πανοπλία του Θεού... (Μητροπολίτης Πισιδίας Σωτήριος Τράμπας)

/ [Πεμπτούσία](#)



ΟΜΙΛΙΑ ΣΤΟ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ ΤΗΣ 14ης ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΛΟΥΚΑ

(Εφεσ. 6,10-17)

Εντυπωσιακή είναι η περιγραφή της πανοπλίας του χριστιανού αγωνιστή, που ακούσαμε στο Αποστολικό ανάγνωσμα από την προς Εφεσίους Επιστολή του Αποστόλου Παύλου. Η πανοπλία, φυσικά, που περιγράφει ο Απόστολος Παύλος, είναι πνευματική και αποβλέπει στην επιτυχία του πνευματικού αγώνα του χριστιανού. Και τούτο διότι ο χριστιανός έχει διαρκή εχθρό του τον σατανά, οποίος προσπαθεί με τις πονηριές του να αποπλανήσει τον άνθρωπο και να τον απομακρύνει από τον Χριστό. Ο Απόστολος Πέτρος μάλιστα, για να μας βοηθήσει να εκτιμήσουμε το μέγεθος του κινδύνου γράφει: «Ο αντίπαλός σας ο διάβολος περιφέρεται σαν το λιοντάρι που βρυχάται, ζητώντας κάποιον να καταβροχθίσει. Αντισταθείτε» (Α' Πέτρου 5,8). Γι αυτό ο Απόστολος Παύλος, όπως ο στρατηγός τους στρατιώτες του προ του εχθρού, προτρέπει: «**Φορέστε την πανοπλία του Θεού**, ώστε να μπορέσετε να προβάλετε αντίσταση, όταν έρθει η ώρα της σατανικής επίθεσης. Λάβετε κάθε απαραίτητο μέτρο για να μείνετε σταθεροί στις θέσεις σας. Σταθείτε λοιπόν σε θέση μάχης» (στίχ13).



Και τί είδους είναι τα όπλα που πρέπει να αναλάβει ο χριστιανός; Όλα «αμυντικά», όπως θα λέγαμε με τη σημερινή ορολογία. Και τα απαριθμεί ο Απόστολος Παύλος:

«**Ζωστείτε την αλήθεια σαν ζώνη στη μέση σας**» (στίχ. 14). Είναι γνωστό ότι από την πλατιά στρατιωτική ζώνη εξαρτάται ολόκληρη η αρματωσιά του πολεμιστή. Γι αυτό ο Απόστολος Παύλος πρώτα από όλα προβάλλει την αλήθεια ως αναγκαία προϋπόθεση για να μπορέσει να κρατήσει επάνω του ο χριστιανός αγωνιστής και τα άλλα εφόδια. Αν δεν γνωρίζει ο άνθρωπος την αλήθεια του Ευαγγελίου, την αλήθεια τη δογματικής διδασκαλίας της Εκκλησίας και δεν έχει την αληθινή πίστη, πώς θα αποκτήσει και τα άλλα εφόδια; Είναι αδύνατον. Αναγκαία λοιπόν η αλήθεια.

«**Ενδυθείτε σαν θώρακα τη δικαιοσύνη**». Ο Θεός είναι δίκαιος και αγαπά τη δικαιοσύνη. Και σείς να αποφεύγετε την αδικία και ποτέ να μην αδικείται κανέναν με λόγια ή με πράξεις. Να μιλάτε δίκαια, να ομολογείτε το δίκαιο, να υποστηρίζετε το δίκαιο. Αν βλέπετε άδικο να ενδιαφερθείτε να σταματήσει το κακό. Ως κανόνα της ζωής σας να έχετε την δικαιοσύνη, ακόμη και αν είναι ενάντια στο συμφέρον σας. Ο Απόστολος Πέτρος προσθέτει: Να ζούμε με δικαιοσύνη, μέσα στο θέλημα του Θεού (Α' Πέτρ. 2,24). Αν είμαστε θωρακισμένοι με δικαιοσύνη ο πονηρός δεν μπορεί να μας βλάψει.

**«Κρατάτε πάντα σαν ασπίδα την πίστη».** Η ασπίδα που κρατούσε ο πολεμιστής προστάτευε όλο το σώμα του από τα βέλη του εχθρού. Έτσι και η πίστη προς τον Χριστό μας προστατεύει και από τα πλέον φλογισμένα βέλη του πονηρού. Γι αυτό και ο Ιησούς συχνά τόνιζε την αναγκαιότητα της σταθερής πίστης.

**«Ως περικεφαλαία να δεχθείτε την πεποίθηση της σωτηρίας»** για να προφυλάσσετε έτσι το νούν σας από λογισμούς αμφιβολίας. Η περικεφαλαία των αρχαίων, όπως σήμερα τα στρατιωτικά κράνη, προφυλάσσουν το κεφάλι του πολεμιστή από θανατηφόρα κτυπήματα. Έτσι η βεβαιότητα του χριστιανού, ότι ακολουθώντας τον Χριστό είναι εξασφαλισμένη η σωτηρία του, τον προστατεύει από λογισμούς που μπορούν να τον κλονίσουν στην πνευματική του ζωή.



**«Πάρτε και ως μάχαιραν τον λόγον του Θεού που σας δίνει το Άγιον Πνεύμα».**

Ο Απόστολος Παύλος έδινε μεγάλη σπουδαιότητα στη γνώση του λόγου του Θεού: «Ο λόγος του Χριστού, με όλο τον πλούτο του να μένει μόνιμα μέσα σας» (Κολ.3,16). Γνωρίζουμε από το ιερό Ευαγγέλιο ότι και ο Ιησούς ως άνθρωπος, μετά τη Βάπτισή Του στο όρος των πειρασμών κατενίκησε τον σατανά χρησιμοποιώντας τα λόγια της Αγίας Γραφής. Έτσι και ο χριστιανός αγωνιστής γνωρίζοντας καλά τα λόγια του Θεού κατανικά οποιαδήποτε πειρασμική ενέργεια.

Εδώ ας προσθέσουμε και ένα ακόμη εφόδιο του χριστιανού, που συνιστά ο Απόστολος Παύλος· Όπως οι πολεμιστές φορούν στα πόδια τους στερεά υποδήματα για να τρέχουν με ασφάλεια κα ευκολία κι εσείς » ως υποδήματα στα

πόδια σας βάλτε την ετοιμότητα να διακηρύξετε το χαρούμενο άγγελμα της ειρήνης» (στίχ.15), που έφερε ο Χριστός. Με αυτόν τον τρόπο όχι μόνον τον εαυτό μας, αλλά και άλλους θα προστατεύουμε από τον πονηρό, που επιδιώκει να προκαλεί αναστατώσεις.

Αδελφοί μου, ο αντίδικος διάβολος είναι υπαρκτός και δεν χάνει ευκαιρία να μας πολεμά με ύπουλους τρόπους, για να μας αποσπάσει από τον Χριστό και να μας πάρει αιχμάλωτους του. Μην αφήνουμε τον εαυτό μας άοπλο και απροστάτευτο. Με προθυμία ας αναλάβουμε την πανοπλία του Θεού, που μας δίνει ο Μέγας αγωνιστής Παύλος, και να είμαστε βέβαιοι ότι με τη δύναμη του Χριστού, στον πνευματικό αγώνα, εμείς θα είμαστε οι νικητές. Αμήν.