

2 Δεκεμβρίου 2018

Αφιέρωμα στον όσιο Πορφύριο τον Καυσοκαλυβίτη, στο «ΕΝΟΡΙΑ εν δράσει...»

/ [Θεολογία και Ζωή](#)



Κέντρο της ζωής του, η αγάπη του Χριστού. Μεταρσιωνόταν όταν ήθελε να

μιλήσει για την αγάπη του Χριστού για εμάς τους ανθρώπους. Γινόταν όλος φλόγα, όταν δίδασκε το πως αξίζει εμείς να ανταποκριθούμε στην αγάπη του Χριστού.

Εκδήλωση αφιερωμένη στον Όσιο Πορφύριο τον Καυσοκαλυβίτη, πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 30 Νοεμβρίου, στο Πνευματικό Κέντρο του Ιερού Ναού Ευαγγελιστρίας Πειραιώς, στο πλαίσιο του προγράμματος «ΕΝΟΡΙΑ εν δράσει...».

Ο Αρχιμανδρίτης Μεθόδιος Κρητικός, Καθηγούμενος του Ιερού Ησυχαστηρίου Αναστάσιος Χριστού Πειραιώς, προλόγισε την προβολή ντοκιμαντέρ για τη ζωή του Οσίου, που επιμελήθηκε η ιστοσελίδα «remptousia.gr».

Προλογίζοντας ο π. Μεθόδιος, τόνισε πως σε καιρούς αμφισβητήσεων, αποστασίας, ολιγοπιστίας και απιστίας, σύγχυσης και πλάνης, ο Άγιος Πορφύριος ήταν ένα μεγάλο δώρο του Θεού, σε εμάς, στην Εκκλησία Του και τον κόσμο.

Άνθρωπος απεσταλμένος από τον Θεό, για να φανερώσει και να βεβαιώσει την δύναμη της πίστewς.

Ένας άνθρωπος που ήταν πλήρης της αγάπης προς τον Θεό – και εφόσον αγάπησε τον Θεό, αγάπησε και τον άνθρωπο – από τα παιδικά του χρόνια και έγινε και πλήρης χαρισμάτων.

«Πράος, ταπεινός, ησύχιος, συγχωρητικός, διορατικός και προορατικός, ιαματικός, ακριβέστατος μιμητής του Κυρίου Ιησού.

Και με όλα αυτά τα χαρίσματα του, στήριξε, παρηγόρησε, συμβούλεψε, δίδαξε, προβλημάτισε, εξέπληξε, διέγινωσε, θεράπευσε, οικονόμησε ψυχές, ζέστανε και ζεσταίνει τις καρδιές μας, που υποφέρουν από το ξεροβόρι της απιστίας και της απανθρωπιάς».

Κέντρο της ζωής του, η αγάπη του Χριστού. Μεταρσιωνόταν όταν ήθελε να μιλήσει για την αγάπη του Χριστού για εμάς τους ανθρώπους. Γινόταν όλος φλόγα, όταν δίδασκε το πως αξίζει εμείς να ανταποκριθούμε στην αγάπη του Χριστού.

Και βεβαίωne αυτό που ζούσε καθημερινά και σε κάθε στιγμή της ζωής του, ότι ο Χριστός είναι το παν. Κι εφόσον ο Χριστός είναι το παν, ήθελε και τα πάντα να είναι δοσμένα στον Χριστό.

Ο Άγιος ήθελε, ο άνθρωπος, οι επιδιώξεις του, τα επιτεύγματα του, να δοξάζουν τον Χριστό, να Τον υπηρετούν και σε Αυτόν να προσβλέπουν. Και με πολύ χαρά

χαιρέτιζε κάθε επίτευγμα της επιστήμης και της τεχνολογίας, επισημαίνοντας βέβαια τους κινδύνους και βλέποντας πάντα την αγαθή προοπτική με την οποία θα μπορούσε αυτό να χρησιμοποιηθεί.

«Είχε μεγάλη χαρά βλέποντας το πως αναπτύσσονταν τα μέσα επικοινωνίας, γι' αυτό και χαιρέτησε με πολύ χαρά την δημιουργία των ραδιοφωνικών εκκλησιαστικών, σταθμών, όπως και της «Πειραιϊκής Εκκλησίας», η οποία τον έχει ανακηρύξει ως προστάτη».

Όλα αυτά, συνέχισε ο π. Μεθόδιος, τα έβλεπε ως μέσα με τα οποία μπορεί η βασιλεία του Θεού να προχωρήσει μέσα στον κόσμο, να γίνει γνωστός ο Χριστός σε περισσότερους ανθρώπους.

Τα θαύματα του έγιναν αγαπημένο εντρύφημα για όλους τους πιστούς. «Και βλέπουμε ένα συνεχές θαύμα, πως ένας άνθρωπος χωρίς μόρφωση, χωρίς προϋποθέσεις κοινωνικές, αναδείχθηκε τόσο μεγάλος, τόσο σοφός, τόσο γνωστός παγκοσμίως, χάρη στην ταπείνωση στην οποία ασκήθηκε και στην χαρούμενη υπακοή που έκανε στην Εκκλησία, μέσω των πνευματικών του πατέρων».

Στην συνέχεια, ακολούθησε η προβολή του ντοκιμαντέρ για τη ζωή του Οσίου, που επιμελήθηκε η ιστοσελίδα «remptousia.gr».

Του Σταμάτη Μιχαλακόπουλου