

«Ο Λόγος Σαρξ εγένετο» (Ιω. 1,14): Χριστουγεννιάτικες ευχές από την Πεμπτουσία (Νικόλαος Κόϊος, Σύμβουλος Έκδοσης - Πεμπτουσία)

[/ Πεμπτουσία](#)



Ο άνθρωπος έχει μέσα του έμφυτη την διάθεση να διορθώσει το κακό που υπάρχει τριγύρω του. Επιθυμεί να κάνει την καθημερινότητά του καλύτερη, να δει τις κοινωνίες του να προοδεύουν, να εξαλείψει τις αδικίες, να έλθει η ευτυχία στον κόσμο. Ο ίδιος όμως γίνεται καθημερινά μάρτυρας γεγονότων αντίθετων προς τα παραπάνω. Η έμφυτη διάθεση και η επιθυμία χάνεται μέσα στον κυκεώνα της αδικίας και κάθε γνήσια ανθρώπινη φωνή πνίγεται στην πολύβουη θάλασσα της ιδιοτέλειας και της φιλαυτίας, τόσο των ισχυρών όσο και των ασήμαντων αυτής της Γης. Επιβεβαιώνεται το ψαλμικό λόγιο, ότι “πας άνθρωπος ψεύστης” (Ψαλμ. 115,2). Είναι όντως τραγική η διαπίστωση ότι ενώ κάθε άνθρωπος γεννιέται με έμφυτες ειλικρινείς διαθέσεις, στην πράξη αυτές να διαψεύδονται. Η αλήθεια την

οποία εικονίζει ο καθένας όταν γεννιέται έχει την δυναμική της θετικής ή της αρνητικής κατεύθυνσης. Μία δυναμική η οποία τελικά δεν προσδιορίζεται από την ηθική επιλογή ανάμεσα στο καλό και στο κακό, αλλά από την οντολογική επιλογή ανάμεσα στην ζωή και τον θάνατο.



Τα μεγαλειώδη επιτεύγματα του ανθρώπινου πολιτισμού έφτασαν το ανθρώπινο πνεύμα σε ύψη δυσθεώρητα. Ωστόσο δεν μπόρεσαν να απαντήσουν στο ερώτημα “Πώς μπορεί ο άνθρωπος να διαλέξει την ζωή από τον θάνατο;”. Στην σκιά της Αθηναϊκής Ακρόπολεως στην Πνύκα, μη αντέχοντας το φορτίο της αναζήτησης, ανέβαλαν οι σοφοί της εποχής την κατά πρόσωπον αναμέτρηση με αυτό το δίλημμα λέγοντας “Ακουσώμεθά σου και πάλι περί τούτου!” (Πραξ. 17,32)

Σε κάποιες μακρινές και ασήμαντες εσχατιές του κόσμου όμως πάντοτε υπάρχουν εκείνοι που χωρίς πολλή σκέψη, αλλά με ταπεινό φρόνημα, απλό νου και καθαρή καρδιά, βιώνουν πρώτα και ύστερα κατανοούν ότι η σωτηρία από τα δεσμά της φθοράς και του θανάτου έρχεται ως δώρο και όχι ως κατόρθωμα. Αυτό το λήμμα της Πίστεως βρίσκει την εκπλήρωση των πόθων του στο πρόσωπο της Παναγίας Παρθένου μέσω της οποίας γίνεται “ο Λόγος Σαρξ” (Ιω. 1,14). Η τομή στην Ιστορία γίνεται 2018 χρόνια πριν. Ο Θεός ενώνει την θεϊκή φύση του με την ανθρώπινη και προσ-καλεί τον άνθρωπο - ανθρωπότητα να ενωθεί μαζί Του. Με την Σάρκωση δεν σώζει το ανθρώπινο γένος μόνον από την φθορά και τον θάνατο, αλλά προσλαμβάνει, αγιάζει και μεταμορφώνει τον πολιτισμό και την ιστορία στην προοπτική της Αιώνιας Βασιλείας. Επουλώνει με την αγάπη, την συγχώρεση και την καταλλαγή τις πληγές της αμαρτίας.

Εμείς, η ομάδα της Πεμπτουσίας, για τις Άγιες Ημέρες που έρχονται, ευχόμαστε σε όλους τους συνεργάτες, φίλους και αναγνώστες του ηλεκτρονικού μας περιοδικού, αλλά και σε όλον τον κόσμο, το Φως του Σπηλαίου της Βηθλεέμ να κατευθύνει τα έργα και την ζωή του καθενός στην προοπτική της Βασιλείας του Πατρός, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.

Χρόνια Πολλά και Ευλογημένα!

Καλά Χριστούγεννα!