

Ο Θεός στέκεται και κρούει την θύρα της καρδιάς μας (Μητροπολίτης Γλυφάδας Παύλος)

/ [Πεμπτουσία](#)



Μυστήριο ξένον ορώ και παράδοξον, ουρανόν το σπήλαιον, θρόνον Χερουβικόν την Παρθένον, την φάτνην χωρίον εν ω ανεκλίθη ο αχώρητος Χριστός ο Θεός»!

Αγαπητοί μου αδελφοί,

Παράδοξο μυστήριο, και ξένο προς την ανθρώπινη λογική, ονομάζει ο Υμνογράφος της Εκκλησίας το μεγάλο γεγονός που εορτάζουμε σήμερα. Ο παντοδύναμος Θεός, έχοντας θρόνο αγγελικό την πάναγνη Μαρία, ακουμπά στη φάτνη της Βηθλεέμ, μέσα στο σπήλαιο που μοιάζει ουρανός.

Όντως παράδοξη η ενανθρώπιση του Θεού και ξένη για τη λογική, αφού η σκέψη μας έχει όρια περιορισμένα και τα μεγάλα γεγονότα της σωτηρίας παραμένουν ανερμήνευτα.

Ο σπουδαίος φιλόσοφος της αρχαιότητας Πλάτωνας, ως εκφραστής της σοφίας της εποχής του, ατενίζοντας από μακριά τις ιδέες του καλού και του αγαθού, είχε καταλήξει στο συμπέρασμα ότι: «Θεός ανθρώπου ου μείγνυται». Δηλαδή, πως ο Θεός δεν αναμειγνύεται με τον άνθρωπο. Η φιλοσοφική σκέψη είχε φτάσει σε υψηλούς στοχασμούς, αλλά ο Θεός παρέμενε πολύ μακριά από τα ανθρώπινα μέτρα.



Στην Εκκλησία τα πράγματα ανατρέπονται, η χάρη του Θεού τα καθιστά προσιτά. Γι' αυτό βλέπουμε τον Αρχάγγελο Γαβριήλ να διαβεβαιώνει την Κεχαριτωμένη Μαρία ότι «όπου βούλεται ο Θεός, νικάται φύσεως τάξις». Ο Θεός κινείται πέρα από την ανθρώπινη λογική και την φυσική ακολουθία, με μόνο σκοπό να έχει κοντά του, σεσωσμένο και αγιασμένο, το τελειότερο δημιούργημα της κτίσεως, τον άνθρωπο.

Ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος μας μεταφέρει το μυστήριο της Γεννήσεως του Υιού και Λόγου του Θεού, με όμορφο και ποιητικό λόγο: «Ω, τι πρωτοφανής ανάμειξη! Τι παράδοξη ένωση! Αυτός που τίποτα δεν τον χωρά, τώρα περιορίζεται. Ο πλούσιος πτωχεύει, πτωχεύει για τη δική μου σάρκα, για να

πλουτίσω εγώ από τη δική του Θεότητα».

Και σήμερα αδελφοί μου, δύο χιλιάδες χρόνια έπειτα από την θεία συγκατάβαση, πολλοί άνθρωποι δυσκολεύονται να ξεφύγουν από τα όρια της στενής λογικής. Αμφισβητούν κάθε θρησκευτική αναφορά και αντιμετωπίζουν με ειρωνεία κάθε εκδήλωση πίστης προς τον Θεό. Δίχως προσδοκία σωτηρίας, πιστεύουν μόνο τον εαυτό τους. Όταν όμως συνειδητοποιούν ότι είναι πολύ μικροί και αδύναμοι για να καταφέρουν τα πάντα, τότε αναζητούν κάποιον άλλον να τους βοηθήσει, προκειμένου να βγούν από τα αδιέξοδά τους.

Το κρίσιμο σημείο της αναζήτησης είναι, ποιος θα είναι ο άλλος. Θα είναι, αυτός ο Άλλος, ο πλάστης και δημιουργός του κόσμου, ο συχνά προδομένος από τον άνθρωπο και γεμάτος αγάπη Θεός;

Αδελφοί μου,

Αυτός ο Θεός στέκεται και κρούει την θύρα της καρδιάς μας, περιμένοντας πότε αυτή θα ανοίξει, για να γεννηθεί εντός μας αθόρυβα και να μεταμορφώσει κάθε ανθρώπινη ύπαρξη σε τόπο ιερό, που θα δεχθεί μυστικά και κυρίως μυστηριακά τον αχώρητο Θεό.

Μέσα από την ψυχή μου, σας εύχομαι Χριστούγεννα ευφρόσυνα και ευλογημένα, με τον Θεάνθρωπο Χριστό στη ζωή σας.

Με πατρικές ευχές, ο Μητροπολίτης και Ποιμενάρχης σας.

Ο Γλυφάδας, Ελληνικού, Βούλας, Βουλιαγμένης και Βάρης

ΠΑΥΛΟΣ ο Α΄