

## Χριστούγεννα: Το άστρο της Βηθλεέμ, που ακόμα λάμπει... (Χρήστος Γερ. Σιάσος)

/ [Πεμπτουσία](#)



«...Οι δε μάγοι, αφού ήκουσαν τα λόγια του Βασιλέως, εξεκίνησαν και επορεύοντο εις την Βηθλεέμ και ιδού το λαμπρόν αστέρι, που είχαν ίδει εις την Ανατολήν, επροπορεύετο και τους ωδηγούσεν, έως ότου ήλθε και εστάθη επάνω από τον τόπον όπου ευρίσκετο το παιδίον. Οι Μάγοι, όταν είδαν τον αστέρα, εδοκίμασαν πολύ μεγάλην χαράν διότι ευρήκαν πάλιν τον ασφαλή οδηγόν των...» Το κατά Ματθαίον.

Έφθασαν για άλλη μια φορά οι Άγιες ημέρες των Χριστουγέννων. Το λαμπερό αστέρι που έδειξε στους τρεις Μάγους με τα δώρα, (χρυσό, λίβανο και σμύρνα), το δρόμο προς τη Φάτνη και το νεογέννητο Θείο Βρέφος και που φώτιζε το ταξίδι των εκατοντάδων μιλίων μέχρι το ταπεινό σπήλαιο της Βηθλεέμ, το λαμπερό αστέρι που μυριάδες φορές από τότε μας δείχνει το πολύ σπουδαίο γεγονός που συμβαίνει αυτές τις ημέρες πάνω στη Γή μας, είναι το φως που ευλαβικά φωτίζει τις ψυχές μας, την ημέρα των Χριστουγέννων.



Χριστούγεννα, Δεσποτική γιορτή της Χριστιανοσύνης όπου τιμάτε «... η κατά σάρκα Γέννηση του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού...». Το βράδυ εκείνο, πλήθος Αγγέλων έψαλλαν «Δόξα εν υψίστοις Θεώ και επί γης ειρήνη εν ανθρώποις ευδοκία».

Η Εκκλησία μας, με πολλή σοφία όλο αυτόν τον καιρό, μας δίνει την ευκαιρία της πνευματικής προετοιμασίας για να γιορτάσουμε το μεγάλο μυστήριο της Ενσαρκώσεως του Λόγου του Θεού. Σε λίγες ημέρες ξημερώνει η Άγια μέρα, καμπάνες πρωινές θα χτυπούν χαρμόсуна, γρήγορα βήματα στους δρόμους, εκκλησίες πάμφωτες γεμάτες κόσμο. Ευλογημένοι και μακάριοι αυτοί που διώχνουν κάθε βιοτική μέριμνα και μπορούν να δουν με τα μάτια της ψυχής των το θαύμα που συντελείται αυτές τις Άγιες ημέρες, «Χριστός γεννάται δοξάσατε...».

Προάγγελοι των Χριστουγέννων είναι τα παιδιά που τραγουδούν την παραμονή τα κάλαντα: «Καλήν ημέραν άρχοντες, αν είναι ορισμός σας, Χριστού τη θεία Γέννηση, να πω στ' αρχοντικό σας... Σ' αυτό το σπίτι το ψηλό, πέτρα να μη ραγίσει, κι ο νοικοκύρης του σπιτιού, χίλια χρόνια να ζήσει.». Με την παρουσία τους τα μικρά παιδιά και τραγουδώντας τα κάλαντα, φέρουν την ευλογία της Εκκλησίας μας μέσα σε κάθε σπίτι.

Image not found or type unknown



Όλες τις ημέρες του δωδεκαημέρου η νοικοκυρά και ο νοικοκύρης θα φροντίσουν για ό,τι χρειαστεί το σπίτι τηρώντας και τα έθιμα της περιοχής, όπως, ο στολισμός του χριστουγεννιάτικου δένδρου που είναι το σύμβουλο της ζωής, το σφάξιμο του γουρουνιού, της κότας και της γαλοπούλας, που εξακολουθούν και σήμερα να βρίσκονται σε προτεραιότητα, το παραδοσιακό χριστόψωμο με την διακόσμηση του και με ένα σταυρό στο κέντρο του, τα χριστουγεννιάτικα γλυκά όπως, κουραμπιέδες, μελομακάρονα, δίπλες και άλλα.

Στη δύση αυτής της χρονιάς ας δεχτούμε με αγάπη την ανατολή του νέου έτους, 2019. Ο Ορθόδοξος Χριστιανικός κόσμος, τούτες τις Άγιες ημέρες, ας γιορτάσει για άλλη μια χρονιά το μεγάλο γεγονός της Γέννησης του Θεανθρώπου, της Σωτηρίας και της Λύτρωσης των ανθρώπων από τα δεινά των αμαρτιών του. Ο Ελληνισμός ας γεμίσει Θεία Χάρη και Ευλογία από το μεγάλο μυστήριο της ενσαρκώσεως, της ενανθρωπήσεως του Θεού μας...

Τα φετινά Χριστούγεννα και το νέο έτος, 2019, ας είναι η απαρχή μιας νέας ζωής γεμάτη από Χάρη και Ευλογία Θεού, που τόσο αγαπά την Ελλάδα μας.

### **Απολυτίκιο εορτής των Χριστουγέννων**

Η Γέννησίς σου Χριστέ ο Θεός ημών  
ανέτειλε τω κόσμω το φως το της γνώσεως  
εν αυτή γαρ οι τοις άστροις λατρεύοντες  
υπό αστέρος εδιδάσκοντο  
Σε προσκυνείν τον ήλιον της δικαιοσύνης  
και Σε γινώσκειν εξ ύψους ανατολήν  
Κύριε δόξα Σοι.

### **Φιλικά, δεχτείτε τις εγκάρδιες ευχές μου:**

Άρωμα Αγάπης, Υγείας, Ευτυχίας, Δημιουργίας  
ας φέρει στις ψυχές μας τούτες  
τις Άγιες ημέρες το Μικρό Βρέφος της Βηθλεέμ,  
ο Ιησούς Χριστός μας,  
που έδωσε ζωή και ελπίδα σε όλη την ανθρωπότητα.  
Μπορούμε να ελπίζουμε... ας ξεκινήσουμε...  
Χρόνια Πολλά  
Ειρηνικό Δημιουργικό και Καρποφόρο το 2019